



Parochie
Heilige Augustinus

De Ontmoeting

Maart 2026

Jaargang 16, nummer 3



Parochieblad van

Haarsteeg
Vliedberg

Nieuwkuijk
Vlijmen

Overzicht vieringen:

Wekelijkse vieringen

Zaterdag	19.00 uur	Haarsteeg
Zondag	09.30 uur	Nieuwkuijk
	11.00 uur	Vlijmen
Dinsdag	19.00 uur	Sint Janshof
Donderdag	19.00 uur	Sint Janshof
Vrijdag	19.00 uur	Nieuwkuijk

Maandelijks vieringen:

1e vrijdag	18.00 uur	Nieuwkuijk (aanbidding)
------------	-----------	-------------------------

Redactie:

Esther Hensbergen	Pastoor Lebrun
Eline van Meel	Dia Boll

Paula van Buul Uitvaartbegeleiding Heusden

Volledige
uitvaartverzorging
06 - 18851266
www.uitvaartbegeleidingheusden.nl



PAULA VAN BUUL
uitvaartbegeleiding Heusden

Van Helden

De Hoogstraat 26
5251 PR Vlijmen
info@royvanhelden.nl
www.royvanhelden.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

Uitvaarthuys Van Dommelen

Antonie v. Leeuwenhoekweg 24
5151 DV Drunen
073 – 511 2073
www.uitvaarthuysvandommelen.nl

WOORD VAN DE PASTOOR: PAASZONDAG OF STILLE ZATERDAG?

Het lijkt wel alsof het christelijk geloof in de Lage Landen zijn Stille Zaterdag beleeft.

Stille Zaterdag is de dag waarop niemand weet wat het worden zal. Het is de twijfeldag die hangt tussen vrees en hoop.

Stille Zaterdag is een kanteldag; de dag die niet weet of hij aan moet sluiten bij Goede Vrijdag waarop de dood het laatste woord krijgt of moet overhellen naar Paaszondag waarop het graf opengaat. Het is de stille dag van het twijfelen en niet weten.

Misschien dat het midden in het leven altijd een beetje Stille Zaterdag zal zijn, ook na Pasen.

Alle leven lijkt op de dood gericht, naar het graf toegekeerd. Zo gaan volgens het evangelie ook de vrouwen in de vroege Paasmorgen naar het graf. Ze spoedden zich naar het rotsgraf, rouwend, treurend. Het graf heeft een magnetische kracht, niet alleen in het evangelie maar ook in het leven van alledag, in de hele natuur. Leven loopt uit op dood, eindigt in de grond. De dood houdt ons bezig, beangstigend en bevragend.



De magnetische kracht van de dood is zo groot dat we er een ander trekijzer tegenover plaatsen: dat van de eeuwige jeugd. We hopen onszelf uit het graf te houden door voldoende tegenkrachten in gang te zetten: toekomstplannen, zorg voor lijf en leden, fit blijven, lang willen leven...De drang naar onsterfelijkheid ligt in de mens verankerd.

Het Paasgeloof ontkent dit alles niet. Het kijkt enerzijds de dood recht in de ogen maar plaatst anderzijds tegenover de dood niet de magneet van de eeuwige jeugd. Die eeuwige jeugd is een mythe: we kunnen onszelf niet eeuwig jong houden. Vroeg of laat komt daar een einde aan.

Precies hier haakt ons verrijzenisgeloof op in: de dood krijgt niet het laatste woord.

De zekerheid van de dood én het geloof in de opstanding zeggen ons dat we geen blijvende woonst hebben op deze aarde maar dat we door de verrezen Christus mogen hopen op een leven, de dood voorbij. Dat leven waar de dood geen greep meer op heeft, kunnen we ons niet voorstellen. We geloven dat het geen droom is van louter individueel geluk. Het is de gemeenschappelijke toekomst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar God onze diepste vreugde zal zijn.

Vanuit dit Paasgeloof krijgen alle perspectieven een heroriëntatie. Dit vooruitzicht herijkt onze waarden en normen. Verrijzenis is een kritiek op de huidige obsessie naar succes en bezit. Wat kan succes uiteindelijk betekenen? Wat hopen we van ons bezit naar de eeuwigheid mee te nemen?

Versta het goed: persoonlijk geluk en welstand zijn niet onbelangrijk maar in het licht van Pasen zijn ze uiteindelijk niet de laatste norm.

Gelukkig maar want als eigen welslagen en welvaart de ultieme doelstelling worden, dreigen ze de mensengemeenschap op te sluiten in een *survival of the fittest*, in een strijd die alleen de meest getalenteerde en de rijkste kan winnen. En uiteindelijk ook weer niet want ook die rijkste en meest getalenteerde wordt vroeg of laat door de dood getroffen.



Midden in het leven kijken we twee kanten op: naar Goede Vrijdag waarop de dood het laatste woord heeft en naar Paaszondag waarop het leven overwint. En toch vieren we Pasen. Stille Zaterdag kantelt naar het leven toe, naar licht toe.

Een gezegend Paasfeest toegewenst.

Pastoor David Lebrun

VAN DE BESTUURSTAFEL



Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.

Actie Kerkbalans 2026: “Met uw bijdrage lukt dat!”

In de voorbije maanden en weken heeft de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaatsgevonden. Maar... deze actie is nog zeker niet afgelopen!

Een groot aantal parochianen heeft de folder thuis mogen ontvangen dankzij de inzet van een aantal vrijwillig(st)ers. Dagelijks komen per post of e-mail nog toezeggingen binnen om de parochie ook dit jaar weer financieel te steunen. Ook de bijbehorende overboekingen melden zich. Heel hartelijk dank hiervoor!

Zoals gezegd, de actie loopt nog gewoon door.

Mocht u om welke reden dan ook nog niets ontvangen hebben, of bent u de folder met inschrijfformulier kwijt, dan kunt met bijgevoegde QR code rechtstreeks naar de website van onze parochie gaan. Daar vindt u alle informatie over de actie en hoe u kunt meedoen.

U kunt natuurlijk ook een folder meenemen uit één van de kerken.

Kortom: met úw bijdrage lukt het om onze parochie financieel gezond te houden. Waarvoor bij voorbaat dank.

Arnold Dekkers, penningmeester





MEDEDELINGEN

Zondag 29 maart: Palmpasenstokken maken

Kinderen zijn van harte uitgenodigd om een Palmpasenstok te komen maken in de Lantaarn in Vlijmen tussen 09.30 en 10.45 uur. Meer informatie is te vinden verderop in deze Ontmoeting.

Heilige Communie

De zieken en bejaarden, die de kerk niet meer kunnen bezoeken en rond Pasen toch graag de Communie willen ontvangen, kunnen dit opgeven bij het secretariaat, telefoonnummer 073 - 511 2215.



4 Mei: Dodenherdenking

Op maandag 4 mei is er om 19.00 uur een viering rondom dodenherdenking in de kerk Sint Jan Geboorte te Vlijmen. Dominee Trapman en pastoor Lebrun gaan samen voor. De werkgroep Nationale Feestdagen Vlijmen, de Vlijmense gilden, de scouting en de harmonie uit Nieuwkuijk leveren hun bijdrage, in de kerk of daarna bij het monument in de Sint Catharinastraat.

Bedankt namens de Voedselbank

De inzameling voor de Voedselbank in december was wederom geslaagd. Dank namens alle mensen aan wie het ten goede komt.

Eerste Heilige Communie- en Vormselviering

Eerste Heilige Communie:

zondag 10 mei - 11.00 uur Vlijmen

Heilig Vormsel:

zondag 28 juni - 11.00 uur Vlijmen



LIEF EN LEED

Uitgedragen vanuit onze kerken:

19 dec	Vlijmen	Anita van Vugt	54 jaar
02 jan	Haarsteeg	Ans van Delft-Vugts	79 jaar
19 jan	Haarsteeg	Tiny van Bijnen	85 jaar
31 jan	Nieuwkuijk	Marian van der Sterren	68 jaar
10 febr	Nieuwkuijk	Corry van der Sterren-Slegers	92 jaar
21 febr	Nieuwkuijk	Jan Boelen	83 jaar
28 febr	Haarsteeg	Corry Kanters-van Bokhoven	79 jaar



Begeleid door het gebed van de kerk:

30 jan	Haarsteeg	Marcel van Es	54 jaar
--------	-----------	---------------	---------

Mogen zij rusten in Gods vrede.

VOORBEREIDING OP HET VORMSEL

Misschien is het u al opgevallen tijdens de eucharistieviering op de eerste zondag van de maand? Er zijn dan ook enkele al wat grotere kinderen aanwezig bij de eucharistieviering om 11.00 uur in Vlijmen. Dat zijn de vormelingen van dit jaar. We zijn in totaal met zes.

We hebben al vier voorbereidingsavonden gehad op de pastorie. Daarvoor moeten soms andere activiteiten wijken. Daar hebben we zelf voor gekozen.

We beginnen altijd met een kaars aan te steken en samen te bidden. We lezen op die avonden steeds een verhaal uit de bijbel, over het leven van Jezus, doen soms een quiz of luisteren naar weer andere verhalen of ervaringen.

We doen verder allerlei opdrachten, waarbij we elkaar helpen om het zo goed mogelijk te doen. Ook krijgen we huiswerk mee, zoals het schrijven van een email/brief aan God. Dat was trouwens voor sommigen best moeilijk. De adressering op de enveloppe laat onze fantasie zien, van Voor God, tot ... lievegod@hemel.nl

Tot de volgende keer.

Arnold Dekkers

VOOR EN DOOR GEZINNEN

Parochie Heilige Augustinus



Paas4daagse

Knutselen, ziekenbezoek, samen verdiepen en paaseieren zoeken

secretariaat@augustinus-parochie.nl

02/04

Witte
donderdag

Doe mee

03/04

Goede
vrijdag

Schrijf je in en kom meer
te weten over de laatste
week van Jezus' leven

05/04

Paas-
zondag





Paas4daagse - 29/03,02,03 en 05/04



29/03

**Palm
zondag**

start

9:30 -10:45. We knutselen een palmpasenstok in De Lantaarn. Neem zelf mee: zakje kleine paaseitjes en een broodhaantje
11:00. De palmpasenstok wordt gezegend tijdens de viering en om 12:00 bezoeken we een zieke in de St. Janshof



02/04

**Witte
donderdag**

15:00 les 6 voor communicanten
19:00 Witte Donderdag Viering in Vlijmen om 19:00 uur



03/04

**Goede
vrijdag**

16:00. In de kerk, die speciaal voor de kinderen open is, lopen we rond en luisteren naar het verhaal wat hoort bij deze dag. We staan even stil en bidden bij het kruis van Jezus



05/04

**Paas-
zondag**

11:00. Tijdens de mis is er een KWD voor de kinderen, waar ze luisteren naar het Paasverhaal. Daarna zoeken we paaseieren in de tuin

Het wordt een super fijne week! Doe mee



OP ZOEK NAAR RECHTHEBBENDEN VAN GRAVEN

Elk jaar op 31 december verlopen er grafrechten van de graven op onze begraafplaatsen in Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg. In oktober krijgen de rechthebbenden een brief van de parochie met daarin de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen of opdracht te geven om het graf te ruimen.

Omdat de grafrechten bij een begraafing worden gesteld op 20 jaar en er daarna de mogelijkheid bestaat om de grafrechten te verlengen met 10 jaar, komt het regelmatig voor dat wij een rechthebbende niet meer kunnen traceren. Dit kan zijn omdat de rechthebbende is overleden of omdat de rechthebbende verhuisd is en wij hiervan geen bericht hebben ontvangen. Hoewel we de families in onze dorpen vrij goed kennen, is het soms echt niet mogelijk om de juiste rechthebbende aan te kunnen schrijven.

Op dit moment zijn wij nog op zoek naar de rechthebbenden van de volgende graven:

Vlijmen:

VL0262	Catharina van Delft	*03-03-1889	† 06-07-1976
	Johannes Bergmans	*10-04-1887	† 05-06-1981
VL0305	Johannes Herman	*10-11-1924	† 06-12-2005
VL0533A	Peter Traa	*15-07-1959	† 24-07-2005
VL0534	Hermanus van Engelen	*30-01-1912	† 26-09-1985
	Maria Robbers	*04-03-1919	† 26-05-1985
VLUM018	Jacobus Johannes		
	Jacques Maas	*04-11-1935	† 01-10-2005

Mocht u de rechthebbende kennen of bent u de rechthebbende van één van bovenstaande graven, dan kunt u contact opnemen met **Mirjam Branten-van Oosterhout**, tel. **06 53631805** of via **mirjambranten@outlook.com**

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN PASEN



Zaterdag 28 maart

19.00 uur Haarsteeg

Palmpasen

Eucharistieviering

Zondag 29 maart

09.30 uur Nieuwkuijk

11.00 uur Vlijmen

Palmpasen

Eucharistieviering

Eucharistie Gezinsviering

Donderdag 2 april

19.00 uur Vlijmen

Tot 22.00 uur

Witte Donderdag

Eucharistieviering

Stille wake bij de Eucharistie

Vrijdag 3 april

15.00 uur Vlijmen

16.00 uur Vlijmen

19.30 uur Haarsteeg

Goede Vrijdag

Kruisweg

Kruisweg voor kinderen

Nederlandse Matteüs Passie
door koor "Laudate Dominum"

Zaterdag 4 april

19.00 uur Haarsteeg

Paaszaterdag

Paaswake voor de hele parochie

Zondag 5 april

09.30 uur Nieuwkuijk

11.00 uur Vlijmen

Eerste Paasdag

Eucharistieviering met Oekraïners

Eucharistieviering met kinderwoorddienst

Maandag 6 april

11.00 uur Vlijmen

Tweede Paasdag

Eucharistieviering

ACTIE KERKBALANS 2026 GEMIST?

Wist u dat Actie Kerkbalans elk jaar in januari wordt gehouden, maar dat het nog het hele jaar mogelijk is om een bijdrage over te maken?



De flyer met informatie en het antwoordformulier is te vinden op onze website:

www.augustinus-parochie.nl/kerkbalans-2026

Of scan de QR-code:



U kunt de informatie ook opvragen bij het parochiesecretariaat (073 - 511 2215).

Uw gift is van harte welkom op een van de bankrekeningnummers, ten name van Parochie Heilige Augustinus

NL80 RABO 0154 7140 03	(Haarsteeg)
NL94 RABO 0136 5017 10	(Nieuwkuijk)
NL28 RABO 0136 5906 83	(Vliedberg)
NL58 RABO 0154 7929 69	(Vlijmen)

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage. Daarmee werkt u mee aan de toekomst van uw kerk.



DE GEWELDNAARS IN DE OGEN KIJKEN

Op een goede manier omgaan met macht en gezag. Een uitdaging! Wie veel macht krijgt toebedeeld - of zich veel macht toeëigent - moet zich permanent afvragen of deze gegeven macht ten goede of ten kwade wordt aangewend.



Binnenkort beleven we opnieuw de Goede Week. Dan horen we in de liturgie het passieverhaal. Macht en geweld zijn belangrijke ingrediënten van dit verhaal. En dus komen ook al die zaken erbij die we zo goed herkennen: demagogie, manipulatie, verdraaiing van feiten, spot en ironie, toegeven aan de druk, bezwijken voor chantage enzovoort. In dit drama zijn wij ook zelf de spelers. Is het moeilijk om onszelf te herkennen in de evenzovele verhaalfiguren?

Daartussen staat Jezus. Weerloos en geweldloos. Spreken als het kan, zwijgen als het moet. Hij ondergaat het geweld niet passief. Hij kijkt het recht in de ogen. Daar is moed voor nodig. Veel moed! Toch hebben vele mensen na hem dezelfde moed gevonden om in gewelddadige situaties overeind te blijven, niet te capituleren, trouw te blijven aan zichzelf en hun Schepper.

Laten we bij het beleven van het passieverhaal naar Jezus kijken - en naar Hem opkijken, als hij aan het kruis hangt. Misschien kunnen we van binnenuit de woorden laten opwellen die de honderdman sprak die onder het kruis stond: Waarlijk, déze mens was een rechtvaardige, een Zoon van God!

Pastoor David Lebrun

VASTENACTIE VOOR BOLIVIA

VASTENACTIE

Collecte-weekend 7 en 8 maart voor de Vastenactie 2026 in de drie kerken van onze parochie - Vastenactiecampagne 2026:

En Hij zei: 'Geven jullie hen maar te eten'

Het Boliviaanse regenwoud van het bisdom Pando staat centraal tijdens de jaarlijkse Vastenactie-campagne. Bisschop Eugenio Coter én zijn team zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat doen ze onder meer door voor de zieken te zorgen en door gevangenen te bezoeken. Kortom: door de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen.



Gevangenen bezoeken

In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen en voeten in het werk van bisschop Eugenio en zijn team: in het werk van Marie Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen bezoekt en voor ze zorgt als een moeder.

Slechte voorzieningen in gevangenis

Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard en moeilijk. Mensen leven er dicht op elkaar, moeten voor hun eigen onderhoud voorzien en hebben niets om handen. De voorzieningen zijn minimaal: een paar toiletten voor honderden mensen, nauwelijks verlichting, nauwelijks stromend water, geen ventilatie en veel meer mensen in de cellen dan waarvoor ze bedoeld zijn. De honger, verveling en uitzichtloosheid maken het leven hier extra hard.

Omstandigheden verbeteren

In overleg met Marie Cruz en de gedetineerden willen we onder meer zorgen voor voedsel door moestuinen aan te leggen en de mogelijkheid bieden om eenden en kippen te houden binnen de muren van de gevangenis. Daarnaast wil het bisdom gratis juridische en medische hulp bieden. Ook wil het proejct voorzien in een zinvolle dagbesteding die mensen in staat stelt praktische vaardigheden te leren. Kortom hoop brengen op donkere plekken.

Tijdens de collecte die op 7 en 8 maart wordt gehouden in onze drie kerken, kunt u bijdragen aan dit project van de Vastenaktie.

De collecte zal worden verzorgd door leden van de M.O.V.-werkgroep van Parochie Heilige Augustinus. Kunt u niet deelnemen aan de collecte, dan kunt u natuurlijk ook een bijdrage overmaken via onze parochie, **IBAN: NL58 RABO 0154 7929 69 o.v.v. "Vastenaktie 2026"**.

JONGERENGROEP PHA: GELOOF IS NIET SAAI, ONTDEK HET SAMEN



De Jongerengroep Parochie Heilige Augustinus in Vlijmen is een plek waar jongeren vanaf 15 jaar elkaar kunnen ontmoeten en samen met hun geloof bezig kunnen zijn. Veel jongeren ervaren geloof soms als iets wat je vooral alleen doet, maar het kan juist heel fijn zijn om anderen te ontmoeten die met dezelfde

vragen rondlopen of een zelfde zoektocht doormaken.

Tijdens onze avonden lezen we een stukje uit de Bijbel, is er ruimte voor een gezellig gesprek en voor stilte en gebed. De sfeer is relaxed en open. Het gaat er vooral om dat we bij elkaar kunnen komen, nieuwe mensen leren kennen en merken dat we niet alleen staan.

We komen om de twee weken op vrijdagavond samen in De Lantaarn in Vlijmen. Jongeren mogen gerust iemand meenemen. Voor ouders: misschien kent u iemand die dit leuk of waardevol zou vinden. Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken.

Voor jongeren: scan de QR code om deel te nemen aan onze groepsapp. Dan blijf je op de hoogte van de data.



DE GEEST VAN PASEN

Voluit en consequent,
zoals zijn God het wilde, heeft Hij geleefd.
“Toen boog Hij het hoofd en gaf de geest.” (Joh, 19, 30)
Goede Vrijdag – Pasen – Pinksteren:
hoogtepunten in het leven van Jezus,
einde en begin van alles,
startsein dat mensen nog steeds beweegt.

Tot op vandaag sterft Jezus
elke dag opnieuw aan het kruis.
Telkens weer staat Hij op
en geeft zijn Geest.



Die Geest van Jezus wil heel maken
wie vereenzaamd en angstig op zoek is naar
houvast,
wie pijn lijdt en weeklaagt om een gemis,
wie gewond en beklad door het leven moet.

Die Geest wil bevrijden en verlichten
wie hongert en dorst naar een beetje liefde,
wie ontmoedigd en verbitterd niet verder wil,
wie het einde van de donkere tunnel niet meer ziet.

Wie zich laat leiden door die Geest
doet de dingen die Jezus deed;
hij ont-slaapt, wordt wakker, stapt het leven in;
hij staat op om te bevrijden en de Blijde Boodschap te doen.

Op die Goede Vrijdag gaf Jezus zijn Geest
om Hem na te leven.
Aan u en mij om open te staan voor die Geest
en de wereld wat GEEST-rijker te maken.

Pastoor David Lebrun

MATTEÛS PASSIE OP GOEDE VRIJDAG IN HAARSTEEG

Laudate Dominum zingt opnieuw Matteüs Passie op Goede Vrijdag in Haarsteeg. Op uitnodiging van de Parochie Heilige Augustinus brengen koor en combo Laudate Dominum uit Sprang-Capelle op Goede Vrijdag 3 april de Matteüs Passie in de Heilige Lambertuskerk in Haarsteeg, nu aangevuld met koralen die samen gezongen kunnen worden.

De uitvoering begint om 19.30u.

Toegang is vrij. Na de uitvoering is er een collecte.



De Matteüs Passie is een eigentijdse muzikale vertelling van het lijdensverhaal van Jezus. Een Nederlandstalige Matteüs Passie op moderne muziek. In 2006 voerde het koor deze Passie voor het eerst uit. Sinds die tijd zijn er veel moderne Passion-uitvoeringen bij gekomen. De Matteüs Passie blijft dicht bij het verhaal uit de bijbel, en brengt het heel dicht bij ons eigen leven. Ook daarin gaat het over liefde en lijden, over dromen en vrijheid, maar ook over woede en eenzaamheid, verraad, en ook verzoening. Een eigen combo ondersteunt het koor, dat sinds 2016 onder leiding staat van Otto Grevink.

De Matteüs Passie is geschreven door Piet van Midden en Gerard van Amstel. In nieuwe Passion-uitvoeringen is de rol van Maria, de moeder van Jezus, veel belangrijker geworden. Velen herkennen zich in de moedergevoelens, die zij gehad moet hebben bij het zien van het lijden van haar kind. Het koor heeft daarom een indrukwekkend Stabat Mater opgenomen van dezelfde componist en geschreven door de broer van Van Midden, Gerard.



Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Laudate Dominum voor het eerst de Matteüs Passie bracht, gearrangeerd door en onder leiding van Albert Christ. Toen maakten ook een viertal koralen uit de Matthäus Passion van Bach deel uit van het programma, die eenstemmig en in het Nederlands samen met het publiek gezongen werden. Die keren nu terug. Ook begint het koor met een nieuw nummer: 'In de stilte van je hart'. 'Omdat Goede Vrijdag ook verwoordt welk verdriet, verlies en verlangen er in ons eigen leven leven', aldus de huidige dirigent. Koor en combo zijn blij met de uitnodiging om opnieuw in de prachtige H. Lambertuskerk het aangrijpende muzikale verhaal van de Matteüs Passie voor u te brengen. Wilt u meer weten over het koor, kijk dan op www.koorlaudatedominum.nl

PAASVIERING MET MENSEN UIT OEKRAÏNE



Op zondag 5 april zullen we opnieuw het feest van Pasen luister bij zetten door een gezamenlijke viering met de mensen uit Oekraïne die hier in onze gemeente Heusden wonen. We zijn blij dat we hier als parochie iets in mogen betekenen. **De viering begint om 9.30 uur in de kerk van Nieuwkuijk.** Zoals vorig jaar zijn de Oekraïners weer van harte welkom en zullen ze naar hun aloude en dierbare

traditie Paasmanden mee naar de kerk nemen en deze voor het altaar deponeren.

Aan het einde zullen deze door de pastoor worden gezegend, waarna men welkom is in D'n Bork van een samenzijn.

Op 24 februari jl. was het vier jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Ter gelegenheid hiervan publiceerde Pastoor-deken David Lebrun een column in Weekblad Heusden van 25 februari. Deze kunt u hieronder lezen.

Vier jaar oorlog in Oekraïne

Gisteren, 24 februari was het precies vier jaar geleden dat Rusland Oekraïne aanviel. Vier jaar. Dat is 48 maanden. Dat is 208 weken. Dat zijn 1460 dagen, zowat de duur van de Eerste Wereldoorlog. Vier jaar: dat is heel veel tijd voor ons, aan de zijlijn, om ons een luxe eigen te maken die we niet kunnen veroorloven: oorlogsmoeheid.

Elke dag opnieuw wordt Oekraïne bestookt met raketten en drones. Elke dag riskeren duizenden soldaten hun levens aan frontlinies die nauwelijks bewegen. Elke dag moeten burgers in kelders en metro's schuilen. Elke dag ontwaakt Oekraïne als gewonde natie, en elke dag gaat het land slapen met nieuwe wonden.



Het is een kwaad waaraan we, vanuit het comfort van afstand, gewend zijn geraakt. Wat vroeger voropaginanieuws zou zijn geweest, is nu nog slechts een kort bericht waard. De berichtgeving over de oorlog is nog slechts een schim van de ontzetting, betrokkenheid en solidariteit waarmee het begin van de invasie ons vulde. Die maatschappelijke desinteresse vertaalt zich ook in politieke onwil. Ook al voert Rusland zijn hybride oorlogsvoering tegen ons op, ook al bedreigt en

ondermijnt het heel openlijk de EU: de Europese steun voor Oekraïne kalft af. In tal van EU-landen wonnen politici verkiezingen die de militaire hulp aan Oekraïne willen stopzetten of terugschroeven.

Ondertussen viseert Rusland systematisch de energie-infrastructuur van het land, en doet dat in de winter met nog groter fanatisme. Het resultaat: honderdduizenden mensen zitten zonder verwarming of elektriciteit. Temperaturen van -15°C of -20°C zijn dan geen winterprik, maar een

doodsteek.

De koude als terreurmiddel inzetten om de bevolking te demoraliseren en, indien nodig, te decimeren: het is een beproefde methode uit het Sovjetverleden. En helaas leest Poetin de twintigste eeuw niet als waarschuwing, maar als handleiding voor het kwaad. Toen Rusland vanaf oktober 2022 expliciet de energievoorzieningen begon te viseren, werd dat alom aangeklaagd als een schending van het oorlogsrecht, als een oorlogsmisdaad. Vandaag kraait er amper nog iemand naar.

Ondertussen probeert Oekraïne het pad naar vredesonderhandelingen vrij te maken van allerlei obstakels. Maar hoe onderhandel je met iemand die je bevolking blijft viseren en zo veel ellende blijft aanrichten? Onderhandelen over vrede met Poetins Rusland is als een pyromaan om bluswater vragen terwijl hij nog met brandende fakkels rondloopt.

Vrede is een werk van lange adem, dat weten we uit het verleden. En we weten ook dat vrede pas mogelijk is wanneer er rechtvaardigheid geschiedt. Als oorlogsmisdadigers vrijuit gaan, als niemand ter verantwoording wordt geroepen, kunnen de wapens misschien even zwijgen, maar bestaat er nog geen echte vrede.

Vier jaar, 48 maanden, 208 weken, 1460 dagen oorlog. In gesprek met oudere mensen merk ik dat 80 jaar na de bevrijding de oorlog nog steeds doorwerkt. Hoe lang zal de Russische invasie in Oekraïne blijven nazinderen in het collectieve geheugen? Hele generaties zullen door deze oorlog getekend blijven.

David Lebrun, pastoor-deken



TARIEVENLIJST 2026

Diensten:	
Misintentie	€ 10,00
* Huwelijksviering	€ 450,00
* Jubileumviering	€ 375,00
* Doopviering, incl. kaars en doopoorconde	€ 50,00
* Eerste Heilige Communie, basis bijdrage per kind	€ 50,00
* Heilig Vormsel, basis bijdrage per kind	€ 50,00
Begrafenis:	
* Engelenliturgie, kind < 1 jaar	€ 170,00
* Uitvaartliturgie (incl. avondwake)	€ 550,00
* Afscheidsdienst crematorium	€ 565,00
* Pastorale begeleiding crematorium na uitvaartliturgie	€ 255,00
* Avondviering zonder uitvaartliturgie	€ 275,00
* Gebed en zegening zonder uitvaartliturgie	€ 180,00
* Asverstrooiing	€ 85,00
Begraven/urnplaatsen:	
* Enkelgraf, incl 20 j. grafrecht	€ 1.580,00
* Dubbel graf, incl 20 j. grafrecht (excl. reservering overige deel)	€ 1.580,00
Begraven 2e overledene ⁶⁾	€ 1.580,00
* Urnengraf, incl. 20 j. grafrecht: incl omranding/lessenaar ³⁾	€ 1.675,00
* Urnenkluis, incl. 20 j. grafrecht incl muurplaat ³⁾	€ 1.675,00
* Kindergraf: kind < 12 jaar incl. 20 j. grafrecht ⁴⁾	€ 725,00
Verlengen graf- of huurrecht, incl. algemeen beheer begraafplaats:	
Verlengen grafrechten enkel graf voor 10 jaar	€ 595,00
Verlengen grafrechten dubbel graf voor 10 jaar	€ 1.190,00
Verlengen huurrecht urnengraf of urnenkluis voor 10 jaar	€ 595,00
Verlengen kindergraf < 12 jaar voor 10 jaar ⁴⁾	€ 260,00
Opslag grafrechten per bijgezette urn dubbelgraf 10 jaar ⁵⁾	€ 55,00
Bijzetten urnen in een bestaand graf:	
Voor de resterende duur van het gevestigde grafrecht: in een graf, urnengraf en urnenmuur, zonder opening graf ⁴⁾	€ 365,00
Reservering graf:	
Enkelgraf (x2 dubbel graf) of overige deel dubbel graf voor 10 jaar ²⁾	€ 430,00
Enkelgraf (x2 dubbel graf) of overige deel dubbel graf voor 20 jaar ²⁾	€ 860,00

Restitutieregeling parochianen:

- * Indien over de laatste 3 kalenderjaren tenminste de minimale kerkbijdrage van € 60,- per jaar is voldaan, dan wordt € 100,- of € 50,- (Doop, Communie of Vormsel) gerestitueerd.
- ²⁾ Niet verstreken jaren worden verrekend.
- ³⁾ Tarief is excl. graveerkosten voor lessenaar / muurschild.
- ⁴⁾ Indien een urn bijzetting in een kindergraf heeft plaats gevonden van een persoon >12 jaar dan gelden voor verlenging de tarieven van een normaal enkel graf.
- ⁵⁾ Indien een urn bijzetting in een enkelgraf heeft plaats gevonden geldt voor de eerste urn voor verlenging de tarieven van een normaal dubbel graf.
- ⁶⁾ Het grafrecht voor de 1e overledene wordt aangepast met 20 jaar met verrekening van reeds betaalde grafrechten

Niet-parochianen:

Voor niet-parochianen die toch graag op een van de begraafplaatsen van de Augustinus-parochie begraven willen worden, zal eenzelfde tarief als bij de algemene begraafplaatsen in de gemeente Heusden worden gehanteerd.

CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ:



Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Het secretariaat is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen
E-mail: secretariaat@augustinus-parochie.nl
Telefoon: 073-5112215

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website:
www.augustinus-parochie.nl.

**Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting:
29 mei 2026**

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet te plaatsen of in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.

**Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties,
kerkbijdrage enz. :**

Vlijmen: NL86 RABO 0154792950
Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003
Nieuwkuijk: NL94 RABO 0136501710
Vliedberg: NL28 RABO 0136590683

U ontvangt het parochieblad De Ontmoeting omdat u bent geregistreerd als parochiaan van de Parochie Heilige Augustinus. Wilt u het parochieblad liever niet meer ontvangen of alleen digitaal? Scan de QR-code om uw voorkeuren eenvoudig door te geven of bezoek onze website www.augustinus-parochie.nl/parochieblad. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.



STAN VAN RIJN

SYSTEEMPLAFONDS WANDEN VERLICHTING

06-53237999 rijnmo@home.nl

TODAY
TOMORROW
EVERYDAY

KBO Nieuwkuijk
Wij zijn er voor u!

Voor informatie: 06 - 12445186

Mail: kbonieuwkuijk@ziggo.nl

Facebook: kbonieuwkuijk

Instagram: kbonieuwkuijk

Natuursteenbedrijf
Midden-Brabant

voor de mooiste grafmonumenten

Kortakker 6, 4264 AE Veen

0416 - 69 1616

www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Consolare Uitvaartbegeleiding
Mirjam Branten - van Oosterhout

H. v.d. Heijdenstraat 3

5254 VP Haarsteeg

06 - 25 390416

www.consolare.nl



Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Klopper & Kramer B.V.
Uitvaartzorg

Salvador Allendelaan 5

5231 BZ 's-Hertogenbosch

073 - 642 0281

**Marcel's
Bloemen en plantenshop**

Plein 4
5251 AG Vlijmen
073 - 511 9684

**De Fiets Tweewielers Rosmalen
Verkoop en reparatie.
Vele e-bikes op voorraad!**

Jeroen Verhoeven, Vlijmen
06 - 52882015

Eugène Kramer Uitvaartzorg

Marijnenlaan 67
5251 SB Vlijmen
073 - 511 7470
www.eugenekramer.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?
073 - 5112215
secretariaat@augustinus-parochie.nl

**Seniorenvereniging (K.B.O.)
Haarsteeg**

Kom bij ons!
Voor informatie: 06 - 21948566
Mail: secretariaat@kbohaarsteeg.nl
www.kbohaarsteeg.nl



Vlijmen, 073 - 820 0944
www.houtskeletbouw.nl
www.finnlogs.nl

Nancy's Plantenhoekje

Tuinbouwweg 22
5254 VJ Haarsteeg
06 - 50 668141



Slagerij **Denks** *Traiteur*

partyservice - barbecue - buffetten
Oliemaat 9, Vlijmen
Tel.: 073-5130263
www.slagerijderks.nl

Een winkel vol smaak !

STAN VAN RIJN

SYSTEEMPLAFONDS WANDEN VERLICHTING
06-53237999 rijnmo@home.nl

TODAY
TOMORROW
everyDAY

Brabant Plant BV

Mommersteeg 46
5254 VM Haarsteeg
073 - 511 9001
www.brabantplant.nl