



Parochie
Heilige Augustinus

De Ontmoeting

Maart 2024

Jaargang 14, nummer 3



Parochieblad van

Haarsteeg
Vliedberg

Nieuwkuijk
Vlijmen

Overzicht vieringen:

Wekelijkse vieringen

Zaterdag	19.00 uur	Haarsteeg
Zondag	09.30 uur	Nieuwkuijk
	11.00 uur	Vlijmen

Dinsdag	19.00 uur	Sint Janshof
Donderdag	19.00 uur	Sint Janshof
Vrijdag	19.00 uur	Nieuwkuijk

Maandelijks vieringen:

1e zaterdag	18.00 uur	Sint Janshof
1e donderdag	11.00 uur	Caleidoscoop
1e vrijdag	18.00 uur	Nieuwkuijk (aanbidding)

Redactie:

Esther Hensbergen	Pastoor Lebrun
Eline van Meel	

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Van Helden

De Hoogstraat 26

5251 PR Vlijmen

info@royvanhelden.nl

www.royvanhelden.nl

MITRA Slijterij Dirk Boom

Burg. van Houtplein 5
5251 PS Vlijmen
073 – 511 2607

Uitvaarthuijs Van Dommelen

Antonie v. Leeuwenhoekweg 24
5151 DV Drunen
073 – 511 2073
www.uitvaarthuijsvandommelen.nl

WOORD VAN DE PASTOOR

Paasmensen worden

Ongetwijfeld hebt u hen al gespot? De paashaas en het piepkuikentje. Ze verwijzen naar de beginnende lente te midden van het opschietende gras en de voorjaarsbloemen.



Deze voorstelling linken aan het nieuwe leven dat het Paasfeest ons brengt, is begrijpelijk maar bij nader inzien niet zo gelukkig. De haas en het piepkuikentje leiden doorgaans maar een kort leven en kunnen dan ook moeilijk symbool staan voor de eeuwigheid.

Pasen is een nieuw begin, maar niet in de zin van de jaargetijden: lente, zomer, herfst en winter. De jaargetijden zijn een eindeloos terugkerende cyclus, terwijl Pasen dat niet is. Pasen is een ánder nieuw begin. Een begin dat een einde maakt aan alles wat cyclisch is. Pasen laat alles wat sterfelijk en eindig is voorgoed achter zich. Het is de overwinning van Jezus op de dood en dus de aankondiging van een leven zónder einde. Leven waar de dood geen greep meer op heeft; leven dat de drempel van de vergankelijkheid overschreden heeft.

Vaak denken we dat dit nieuwe leven pas begint na ons sterven. Dat is niet verkeerd maar wel onvolledig want nu reeds hebben we deel aan het eeuwige, nieuwe leven dat sinds ons doopsel in ons werd geplant. We hebben er deel aan door ons gebed en onze deelname aan de eucharistie en de overige sacramenten. Gods leven wil in ons stromen en wil ons aanvuren het goede te doen en in elke mens een geliefd kind van God te zien.



Met Pasen vieren we dat Jezus over de drempel van de dood heen getild is. De dood is overwonnen door Zijn Liefdesgave die op het kruis haar hoogtepunt bereikt. Hij gaf zijn leven voor ons, uit overtuiging dat alleen Liefde nieuw leven voortbrengt.

Met Pasen opent Jezus een ander perspectief en laat Hij een nieuw licht schijnen op onze aardse werkelijkheid. Hij onttrekt zich niet aan het lijden en het verdriet van ons mensen, Hij is veeleer degene in wie God ons de hand

reikt. Niet de koele hand van het zakelijke verstand, maar de warme hand van solidariteit en geborgenheid. Dát is de Blijde Boodschap: God is en blijft ons trouw. In leven en sterven behoren we Hem toe.

Straks mogen we Pasen vieren. Voordat het zover is, worden we uitgenodigd om ruimte te geven aan de drie klassieke wegen om God meer in ons leven toe te laten: bidden, vasten en het doen van goede werken. Onlangs hoorde ik deze drie als volgt verwoord:

Ik zocht mijn God maar zag hem niet;
Ik zocht mijn ziel maar vond die niet;
Ik zocht mijn broeder, ik vond ze alle drie.

God openbaart zich langs ongekende wegen om ons tot Paasmensen te maken. Van harte wens ik u nog een goede en creatieve Veertigdagentijd toe en zeker voor straks een Zalig Pasen.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Door Taco Douma, vice-voorzitter



Parochiesecretariaat

Het bestuur is erg blij u te kunnen informeren dat het in Dia Boll een goede kandidaat heeft gevonden als nieuwe secretaresse / administratief medewerkster van de Parochie Heilige Augustinus.

Dia zal per 1 mei aanstaande starten. Wij wensen haar veel succes en een fijne tijd toe bij ons in de parochie.

Actie Kerkbalans 2024

Eind januari zijn de brieven verspreid voor Actie Kerkbalans 2024. Een woord van dank aan de vrijwilligers die geholpen hebben met het vouwen en verspreiden van de brieven. Ook een woord van dank aan de trouwe parochianen en aan de nieuwkomers. Misschien heeft u nog geen kans gezien om het formulier in te vullen of heeft u geen brief ontvangen, toch hoopt het bestuur op uw financiële ondersteuning te mogen rekenen. Op pagina 9 vindt u alle informatie.

Vrijwilligersdankdag

Ook in 2024 willen we weer een dankdag voor al onze vrijwilligers in de parochie organiseren. Dit vergt veel voorbereiding en daarom is het bestuur

al aan het eind van het vorig jaar begonnen met overleggen hoe we dit willen gaan organiseren. Voor nu nog even de spanning erin houden voor de vrijwilligers, communicatie volgt later. Mocht u denken, ik wil ook wel vrijwilliger worden, dat kan altijd, er is genoeg te doen! Meld u dan bij het parochiesecretariaat.

Collectieve begraafplaatsverzekering

Formeel is de rechthebbende van een graf verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt aan andere graven, bijvoorbeeld als een grafzerk omvalt op een andere. Desondanks had de parochie ook een collectieve verzekering tegen dit soort schades. Doordat de kosten van deze verzekeringen heel erg zijn gestegen en ook het Bisdom adviseert om niet langer zo'n verzekering af te sluiten, zijn wij als parochie hier met ingang van 2024 mee gestopt. De parochie kan daarom niet langer garant staan voor schades die aan elkaars graven ontstaan.

Concert kerk Vlijmen

Op zondag 24 maart vanaf 15.00 uur zal in de kerk in Vlijmen een concert worden georganiseerd met als doel om geld in te zamelen voor de parochie, maar natuurlijk ook om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van mooie muziek in deze prachtige en stemmige omgeving. Op pagina 11 vindt u de aankondiging. U bent van harte uitgenodigd!



MEDEDELINGEN

Gespreksgroep 'De zin van het leven'

De eerste bijeenkomst was op 1 maart, maar u bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Per middag is er een thema en bespreken we 3 interviews uit het boek 'De zin van het leven', van Fokke Obbema.

Heeft het leven zin of geven wij het leven zin? Zijn er bijbelteksten die bij deze thema's aansluiten? En kunnen die teksten ons hier en nu nog aanspreken, zijn ze herkenbaar? Tijdens de gesprekken zullen we steeds een bijbelgedeelte spiegelen aan de interviews.

Wanneer: vrijdag 22 maart, 12 april en 3 mei van 14.30 tot 16.00 uur.

Waar: consistorie van de Protestantse Kerk Vlijmen, Grote Kerk 22, Vlijmen.

Kosten: eventueel zelf het boek aanschaffen (wat aan te raden is) á 17,50

voor de paperback of 4,99 voor het e-book en een vrijwillige bijdrage voor koffie / thee. Aanmelden kan via het secretariaat van de parochie.

Zaterdag 23 maart: Palmpasenstokken maken

Kinderen zijn van harte uitgenodigd om een palmpasenstok te komen maken in de Lantaarn in Vlijmen tussen 14.30 en 16.30 uur. Meer informatie is te vinden op pagina 16.

Heilige Communie

De zieken en bejaarden, die de kerk niet meer kunnen bezoeken en rond Pasen toch graag de Communie willen ontvangen, kunnen dit opgeven bij het secretariaat, telefoonnummer 073 - 511 2215.

Zaterdag 20 april: Spelmiddag met gezelligheid

Kom en doe mee op zaterdagmiddag 20 april van 14.30 - 16.30 uur in de Lantaarn en bij mooi weer in de pastorietuin. Voor alle kinderen is er een gezellige spelmiddag, met ook het Spel van de Dobbelsteen van de Vrede. Breng je vriendje of vriendinnetje mee en ook je favoriete spel, zodat we samen kunnen spelen. Ouders kunnen andere ouders ontmoeten, maar ook grootouders zijn van harte welkom. Noteer de datum alvast in je agenda!

4 Mei: Dodenherdenking

Op 4 mei is er om 19.00 uur weer een viering rondom de dodenherdenking in de kerk Sint Jan Geboorte te Vlijmen. Na afloop van de dienst is er een stille tocht naar het monument in de Sint Catharinastraat.

Gregoriaans koor zoekt nieuwe leden

Wil je graag zingen in een bijzondere setting en ben je geïnteresseerd in Gregoriaanse muziek? Dan ben je welkom bij ons koor. Wij zijn een kleine enthousiaste groep zangers die wekelijks bijeenkomt om te repeteren en regelmatig een viering opluistert. Neem gerust contact op en kom een keer vrijblijvend meezingen op maandag(middag) tijdens een repetitie.

Contactpersoon: Joop de Jong, e-mail: johdj@hotmail.com

Vieringen eerste heilige communie en vormsel

Communie zondag 2 juni - 11.00 uur Vlijmen

Vormsel zondag 16 juni - 11.00 uur Vlijmen



GEDECOREERDEN AUGUSTINUSDAG 2023

Door omstandigheden is er in het vorige nummer van De Ontmoeting geen verslag opgenomen van de mensen die ter gelegenheid van de vrijwilligersdankdag met de Augustinusspeld werden gedecoreerd. We gaan dan ook even terug in de tijd.



10 september 2023: een stralende zondag. Met een overvolle kerk vierden we eerst samen eucharistie en brachten zo de beschermheilige van onze parochie de gepaste eer. Een feestelijke viering was het; met zang, muziek en dankbare parochianen.

Dankbaar met name voor de vele jaren dat diaken Alfons pastoraal actief was in de parochie. De viering stond m.n. ook in het kader van zijn afscheid.

Na de viering waren alle vrijwilligers welkom in de mooie en keurig onderhouden pastorietaan. In een gezellige en deugddoende sfeer werd er bijgepraat. Tijdens de lunch nam pastoor Lebrun het woord om degenen die de Augustinusspeld zouden krijgen toe te spreken.

De eerste gelukkige was Lieke van Veldhoven - Schelle. Ze werd geprezen vanwege het feit dat ze op tal van domeinen zich inzet voor de parochie en deze een heel warm hart toedraagt. Actief in meerdere kerken als lector en als acoliet, dienstbaar voor de plaatselijke MOV, doen we nooit tevergeefs een beroep op Lieke. Wanneer er boekjes of folders rondgebracht moeten worden, fietst ze altijd een extra rondje.



De tweede Augustinusspeld ging naar Bets van Helvoort. De pastoor prees haar voor haar trouwe inzet. Bij het kerkkoor en als lid van de poetsploeg laat Bets nooit verstek gaan. Altijd is ze opgewekt en blij. In Vlijmen kom je haar

overal tegen. Ze hoort gewoon bij ons en we kunnen haar niet missen. Een vriendelijke presentie die in alle eenvoud en hartelijkheid onze gemeenschap mooier en kleurrijker maakt.



Maar na 2 spelden was het nog niet klaar, want de derde was voor Jos Klaren. Jos doet



zijn naam eer aan, want hij staat altijd klaar voor allerlei klusjes in en rondom de Haarsteegse kerk. De gemeenschap aldaar draagt hij een warm hart toe. Bovendien heeft hij zich in de loop der jaren onderscheiden als lid van diverse koren, waardoor hij met zijn gedragen stem zijn steentje bijdraagt om Gods lof te laten klinken in onze kerken.

Lieke, Bets en Jos. Nogmaals van harte proficiat voor jullie bijdrage aan onze parochiegemeenschap. Nog vele jaren in ons midden. Tot welzijn van velen en tot eer van God.



KERK EN ACTUALITEIT: EEN ONVERDRAAGLIJKE LICHTHEID

Door pastoor David Lebrun

Over wie gaat het? Over Aleksej Navalny, onlangs omgekomen. We kennen hem als de meest opmerkelijke criticus van Poetin.

Wat opviel bij Navalny was de lichte toets die hij aansloeg, de lichtvoetigheid van zijn oppositie. De humor waarmee hij Poetin bestreed, de liefdevolle gebaren naar zijn vrouw -de hartjes die hij tekende op het glas-, de grapjes die hij maakte in de rechtszaal met hen die hem voorleidden en met zijn aanklagers die daarbij soms een glimlach niet konden onderdrukken. Het liet zien dat hij hen benaderde op een heel andere wijze dan zij hem. Hij betaalde ze niet met gelijke munt.

De leugens die zij verhulden met hun geüniformeerd gewicht en loodzware ernst contrasteerden met zijn bijna vrolijke lichtvoetigheid, waarmee hij de waarheid onthulde.

Vloeide deze houding voort uit het feit dat hij christen geworden was, zoals hij ruim twee jaar geleden bekendgemaakt had? Sommige van zijn atheïstische medestanders hadden hierover hun wenkbrauwen gefronst, maar de woorden van Jezus uit de Bergrede – “Zalig zij die honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” - waren voor hem een extra stimulans geworden om zich voor gerechtigheid in Rusland in te zetten, wat ook de consequenties ervan mochten zijn. Hij zal ze ongetwijfeld gelezen hebben in de navolgende verzen die gaan over vervolging. Deren deden die gevolgen hem in zekere zin niet.

Daarom die terugkeer naar het hol van de leeuw, zijn arrestatie, veroordeling, verbanning en tenslotte zijn dood. In zijn terugkeer toont hij grote overeenkomst met de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer die er ook voor koos de VS te verlaten om aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog terug te keren naar Duitsland en daar met zijn leven voor te betalen.

Navalny moet iets begrepen hebben van een zaligheid die sterker is dan de dood: dat gerechtigheid op aarde gedaan moet worden, omdat alleen die weg eeuwigheidswaarde heeft, zaligmakend is. Dat gaf hem dat unieke charisma, dat niet een eigen verworvenheid is, maar een door God

geschonken eigenschap.

Het is de inspiratie van die weergaloze lichtheid geweest die deze Navalny zó heeft gestempeld. En dat is wat voor de machthebbers van deze wereld altijd onverdraaglijk is.

LIEF EN LEED

Door het doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:

17 mrt Vlijmen Tygo Boelen



Wij wensen hem een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.

Huwelijk:

7 mrt Haarsteeg Philip Voets en Aukje van Beurden

50-jarig huwelijksjubileum:

30 nov Vlijmen Pieter en Lies van Eggelen - Geurds

15 mrt Vlijmen Ties en Diny Kuijs - Hoevenaars

60-jarig huwelijksjubileum:

22 jan Haarsteeg Piet en Annie Pechtold - van Ooijen

Wij wensen hun alle levensgeluk en zegen.

Uitgedragen vanuit onze kerken:

02 dec Vlijmen Hans Dijkstra 87 jaar

09 dec Nieuwkuijk Jacques Versteeg 70 jaar

11 dec Vlijmen Annie Mommersteeg - van de Wiel 94 jaar

Mogen zij rusten in Gods vrede.



Actie Kerkbalans 2024 gemist?

Wist u dat Actie Kerkbalans elk jaar in januari wordt gehouden, maar dat het nog het hele jaar mogelijk is om een bijdrage over te maken?



De brief met informatie en het antwoordformulier zijn te vinden op onze website:

www.augustinus-parochie.nl/kerkbalans-2024

Of scan de QR-code:



U kunt de informatie ook opvragen bij het parochiesecretariaat (073 - 511 2215).

Uw gift is van harte welkom op een van de bankrekeningnummers, ten name van Parochie Heilige Augustinus

NL80 RABO 0154 7140 03	(Haarsteeg)
NL94 RABO 0136 5017 10	(Nieuwkuijk)
NL28 RABO 0136 5906 83	(Vliedberg)
NL58 RABO 0154 7929 69	(Vlijmen)



Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage. Daarmee werkt u mee aan de toekomst van uw kerk.

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN DE PAASTIJD



Palmsondag



Witte Donderdag



Goede Vrijdag



Stille Zaterdag



Paasen

Hieronder vindt u een overzicht van de vieringen. Alle vieringen vanuit Vlijmen worden ook via livestream uitgezonden.

Zaterdag 23 maart Palmpasen

19.00 uur Haarsteeg Eucharistieviering

Zondag 24 maart Palmpasen

09.30 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering

11.00 uur Vlijmen Gezinsviering

Donderdag 28 maart Witte Donderdag

19.00 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering

Tot 22.00 uur stille wake bij de Eucharistie

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag

15.00 uur St. Janshof Kruisweg

15.00 uur Nieuwkuijk Kruisweg

15.00 uur Haarsteeg Kruisweg

15.00 uur Vlijmen Kruisweg

16.00 uur Vlijmen Kruisweg voor kinderen

19.30 uur Haarsteeg Jesus Christ Superstar

Zaterdag 30 maart Paaszaterdag

19.00 uur Nieuwkuijk Paaswake

Zondag 31 maart Eerste Paasdag

09.30 uur Haarsteeg Eucharistieviering

11.00 uur Vlijmen Eucharistieviering met kinderwoorddienst

Maandag 1 april Tweede Paasdag

11.00 uur Vlijmen Eucharistieviering



Benefiet concert



Zondag
24 maart

15.00 uur

Locatie: St. Jan Geboortekerk
Julianastraat 44, Vlijmen

Benefietconcert ten bate van kosten onderhoud
van onze kerkgebouwen

Gratis entree - uw vrijwillige bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld

*Klassieke optredens door professionele musici én getalenteerde
leerlingen van regionale muziekinstituten, o.a. piano, cello en zang*

IN GESPREK MET... LENIE BOOM

Door Eline van Meel

Onze parochie telt drie begraafplaatsen, in Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen. De instandhouding daarvan is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Wat komt daar allemaal bij kijken? Onlangs sprak ik met Lenie Boom. Al meer dan 20 jaar beheert zij de begraafplaats in Nieuwkuijk.

Heeft u altijd in Nieuwkuijk gewoond?

Nee, ik ben in Vlijmen opgegroeid. We woonden daar dichtbij de kerk. Door mijn huwelijk ben ik in Nieuwkuijk terecht gekomen. Het huis waar ik nu woon is toen gebouwd.



U bent heel betrokken bij de parochie als vrijwilliger, hoe is dat zo gekomen?

In het najaar van 2002 stond de pastoor ineens op de stoep. Hij vroeg of ik vrijwilliger bij de parochie wilde worden. Of ik de kerkhofadministratie zou willen gaan bijhouden. Ik vroeg hem toen: 'Wat omhelst dat?' En hij zei: 'Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet!' Het was namelijk zo dat hij toen nog niet zo lang pastoor was in Nieuwkuijk. Ik heb daarna een overleg gehad om te weten te komen wat het allemaal inhield. Maar na afloop vroeg ik me af of ik wel alles zou kunnen, want het bleek niet alleen om de administratie te gaan, maar ook om het uitgeven van de graven. In die tijd was het nog niet zo lang geleden dat mijn man was overleden. Misschien zou ik in het contact met de familieleden van de overledenen wel met mijn eigen verdriet bezig zijn. Ik besloot het te proberen. Maar de eerste begrafenis die ik toen moest regelen was die van een goede vriend van mijn man. Ze hadden elkaar 50 jaar gekend. Die keer heb ik tegen mezelf gezegd: 'hier mag je huilen'. Die eerste keer was het een emotionele gebeurtenis, maar daarna ging het gewoon.

Wat komt er allemaal bij kijken?

Naast het contact met de begrafenisondernemer, grafdelver en de nabestaanden is er de administratieve kant: het regelen van de betalingen, de grafaktes, jaarlijks ook de verlengingen van de grafrechten. Dat laatste is soms een heel zoekwerk om de juiste adressen van rechthebbenden te

achterhalen. Als men wil verlengen, regel ik de nieuwe grafakte en anders de grafruiming. Ik stuur ook de kerkhofploeg aan die voor het onderhoud zorgt. Eigenlijk komt van het een steeds iets anders! Want toen ik de kerkhofadministratie begon te doen zei de pastoor: 'nu moet je ook lid van het bestuur worden!' Daarnaast ben ik betrokken geraakt bij het koffiezetten op zondag voor het koffiedrinken na de mis en regel ik ook de koffie voor de vrijwilligers van de kerkhofploeg en de poetsploeg.

Zijn er gebeurtenissen die u in het bijzonder zijn bijgebleven?

Toen ik net een maand begonnen was, werden er in de nacht van 31 januari op 1 februari (2003) 14 graven beschadigd. In die tijd waren de graven nog



eigendom van de parochie, tegenwoordig is dat niet meer zo, want de rechthebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor het graf. Maar toen ben ik heel druk geweest met het regelen van het herstel via de verzekering. Er was ook een steenhouwer die bereid was om het eigen risico te dekken. Toen alles klaar was, zijn alle families op een zondag uitgenodigd. Tijdens de mis zijn alle namen van de overledenen genoemd en heeft de pastoor de graven opnieuw gezegend. Daarna hebben we samen

koffie gedronken. Na afloop kwamen ze met twee bossen bloemen als dank, voor de pastoor en voor mij.

Iets anders dat ik mooi vond, heeft te maken met de rijksmonumenten op de begraafplaats. Er staan er drie. Het was me opgevallen dat één ervan, een Mariabeeld - of misschien is het een beeld van Theresia, omdat ze een kruis draagt -, een deel van haar arm en van het kruis miste. Ik vroeg me af 'is er niemand op het idee gekomen om Maria weer een arm te geven?' Deze monumenten waren al in de oorlog beschadigd geraakt. Na toestemming van het bestuur ben ik toen aan de slag gegaan om te proberen subsidies te krijgen voor de restauratie. Dat is voor alle drie de monumenten gelukt. Het kostte me veel tijd, maar het was mooi om te doen en ik ben blij dat het

gelukt is.

Aangrijpend was die keer dat ik in contact kwam met de ouders van een doodgeboren kindje. Ik vroeg me af of we daar niet een speciaal plekje voor op de begraafplaats konden maken. Er is toen een algemeen graf gekomen met een monumentje. Het stelt een ongeboren kindje voor, in de baarmoeder. De tekst die erop staat heb ik zelf bedacht: 'mijn droom een kind - mijn kind een droom'. Het wordt wel bezocht door ouders en kinderen, want regelmatig tref ik er bloemen, kleine beeldjes of tekeningen aan.



Wat motiveert u om u in te zetten voor de parochie?

Ik heb dat zelf eigenlijk niet bedacht, het kwam meer voort uit de vraag van de pastoor. Mijn man en ik vonden het altijd heel gewoon om onze tijd beschikbaar te stellen voor iets goeds. Voor mij was het daarom ook vanzelfsprekend toen de vraag van de pastoor kwam om daar 'ja' op te zeggen.

VASTENACTIE VOOR ZIMBABWE

In Zimbabwe mislukken de oogsten door klimaatverandering en aanhoudende droogte, met honger en ziektes tot gevolg. Vastenactie wil waterbronnen aanleggen, gereedschappen en zaden verstrekken en de boeren leren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken. Ook worden naaimachines, stoffen en opleidingen gegeven aan vrouwen en jongeren. Zo helpt Vastenactie kwetsbare mensen aan meer voedselzekerheid en een kansrijkere toekomst. U kunt een bijdrage overmaken voor de Vastenactie via onze parochie, bankrekeningnummer NL58 RABO 0154 7929 69 o.v.v. 'Vastenactie'.

VASTENACTIE

TARIEVENLIJST 2024

Voor kerkdiensten en begraafplaatsen in Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen.

Diensten:	
Misintentie	€ 10,00
* Huwelijksviering	€ 450,00
* Jubileumviering	€ 375,00
* Doopviering, incl. kaars en doopooronde	€ 50,00
* Eerste Heilige Communie, basis bijdrage per kind	€ 50,00
* Heilig Vormsel, basis bijdrage per kind	€ 50,00
Begrafenis:	
* Engelenliturgie, kind < 1 jaar	€ 150,00
* Uitvaartliturgie (incl. avondwake)	€ 525,00
* Afscheidsdienst crematorium	€ 525,00
* Pastorale begeleiding crematorium na uitvaartliturgie	€ 215,00
* Avondviering zonder uitvaartliturgie	€ 235,00
* Gebed en zegening zonder uitvaartliturgie	€ 165,00
* Asverstrooiing	€ 80,00
Begraven/urnplaatsen:	
* Enkelgraf, incl 20 j. grafrecht	€ 1.495,00
* Dubbel graf, incl 20 j. grafrecht (excl. reservering overige deel) Begraven 2e overledene ⁶⁾	€ 1.495,00
* Urnengraf, incl. 20 j. grafrecht: incl omranding/lessenaar ³⁾	€ 1.595,00
* Urnenkluis, incl. 20 j. grafrecht incl muurplaat ³⁾	€ 1.595,00
* Kindergraf: kind < 12 jaar incl. 20 j. grafrecht ⁴⁾	€ 675,00
Verlengen graf- of huurrecht, incl. algemeen beheer begraafplaats:	
Verlengen grafrechten enkel graf voor 10 jaar	€ 545,00
Verlengen grafrechten dubbel graf voor 10 jaar	€ 1.090,00
Verlengen huurrecht urnengraf of urnenkluis voor 10 jaar	€ 545,00
Verlengen kindergraf < 12 jaar voor 10 jaar ⁴⁾	€ 235,00
Opslag grafrechten per bijgezette urn dubbelgraf 10 jaar ⁵⁾	€ 50,00
Bijzetten urnen in een bestaand graf:	
Voor de resterende duur van het gevestigde grafrecht: in een graf, urnengraf en urnenmuur, zonder opening graf ⁴⁾	€ 330,00
Reservering graf:	
Enkelgraf (x2 dubbel graf) of overige deel dubbel graf voor 10 jaar ²⁾	€ 400,00
Enkelgraf (x2 dubbel graf) of overige deel dubbel graf voor 20 jaar ²⁾	€ 800,00

Restitutieregeling parochianen:

- * Indien over de laatste 3 kalenderjaren tenminste de minimale kerkbijdrage van € 60,- per jaar is voldaan, dan wordt € 100,- of € 50,- (Doop, Communie of Vormsel) gerestitueerd.
- ²⁾ Niet verstreken jaren worden verrekend.
- ³⁾ Tarief is excl. graveerkosten voor lessenaar / muurschild.
- ⁴⁾ Indien een urn bijzetting in een kindergraf heeft plaats gevonden van een persoon >12 jaar dan gelden voor verlenging de tarieven van een normaal enkel graf.
- ⁵⁾ Indien een urn bijzetting in een enkelgraf heeft plaats gevonden geldt voor de eerste urn voor verlenging de tarieven van een normaal dubbel graf.
- ⁶⁾ Het grafrecht voor de 1e overledene wordt aangepast met 20 jaar met verrekening van reeds betaalde grafrechten

Niet-parochianen:

Voor niet-parochianen die toch graag op een van de begraafplaatsen van de Augustinus-parochie begraven willen worden, zal eenzelfde tarief als bij de algemene begraafplaatsen in de gemeente Heusden worden gehanteerd.

VOOR EN DOOR GEZINNEN

Maak een Palmpasensteinok en ontdek het Paasverhaal 23/03 14.30 - 16.30 uur Vlijmen, de Lantaarn

Zoek je een activiteit om rond Pasen iets voor een eenzame of zieke te doen? Dan kan dat op zaterdag 23 maart 2024.

Je kunt een Palmpasensteinok versieren tussen 14.30 en 16.30 uur. Deze paasactiviteit is geschikt voor gezinnen. Oma's en opa's kunnen dit bijvoorbeeld ook met hun kleinkinderen doen. Vraag aan papa of je opa of iemand anders of ze een kruis van hout voor je willen maken en breng dat mee. Kom dan naar de Lantaarn om het kruis zelf te versieren. Je hoort



Memo-meebrengen:

- Houten kruis (min. 40x20 cm)
- 2 stuks fruit
- Wat paaseitjes
- Evt. broodhaantje

daar hoe je dit kunt doen, maar ook waarom juist zo. Kinderen krijgen de benodigde hulpmiddelen om de stok mooi te maken. Neem wel zelf paaseitjes en fruit mee, want dan wordt de stok nog leuker om te geven. Een broodhaantje voor bovenop mag ook, maar wij maken die ook. Kijk maar wat lukt. Doe mee, want het is echt een leuke paasactiviteit.

Wist je dat...

- ...elk jaar op Palmzondag in de mis van 11.00 uur in de kerk van Vlijmen de Palmpasensteinokken worden gezegend?
- ...de eerste communicantjes en de vormelingen dan allemaal komen met hun Palmpasensteinok die ze zelf hebben versierd?
- ...we na de viering in optocht naar het Sint Janshof gaan om zieken blij te maken met een Palmpasensteinok?
- ...Palmzondag het begin van de Goede week is?
- ...er op Goede vrijdag om 16.00 uur in Vlijmen een kruisweg is voor communicantjes, vormelingen en alle kinderen die dit willen?
- ...alle kinderen die in de Paasmis van 11.00 uur in de kerk van Vlijmen waren eieren mogen zoeken in de pastoretuin?
- ...Pasen het grootste feest is in de kerk?

A paper net (zoutvaatje) for the Good Week. It is a large square divided into four triangles by a horizontal and a vertical line. Each triangle contains a question or statement, a number in a box, and a colored dot. The top-left triangle (blue dot) has the number 8 and the question "Wat herdenken we op Palmzondag?". The top-right triangle (red dot) has the number 1 and the question "Wat deed Jezus op Witte Donderdag?". The bottom-left triangle (red dot) has the number 6 and the question "Wat herdenken we op Goede Vrijdag?". The bottom-right triangle (blue dot) has the number 3 and the question "Wat vieren we op Pasen?". The left triangle (green dot) has the number 7 and the statement "Vandaag goed luisteren naar papa". The right triangle (yellow dot) has the number 2 and the statement "Vandaag goed luisteren naar mama". The bottom-left triangle (green dot) has the number 5 and the statement "Vandaag iemand vergeven". The bottom-right triangle (yellow dot) has the number 4 and the statement "Vandaag elkaar blij maken". There are four small images: a crowd on a hill (top-left), a man with children (top-right), a crucifix (bottom-left), and a woman with a child (bottom-right).

Knip uit en vouw een 'zoutvaatje'

MARIA IS GEEN OERGODIN!

Door pastoor David Lebrun

Bij gelegenheid van de komende meimaand – Mariamaand!

Salve Regina, Mater Misericordiae. Wees gegroet, Maria, Koningin, Moeder van barmhartigheid.

De ouderen onder ons kennen het nog en hebben het zo vaak gezongen. Het is niet zomaar een vrolijk liedje voor Maria, het is een bloedserieuze smeekbede. Het leven is niet altijd gemakkelijk, zo stelt de tekst. En het enige wat de zangers vragen is of Maria hun Jezus wil laten zien. Toon ons Jezus, uw zoon.

Door de eeuwen heen is dit lied herhaald. En nog steeds klinkt het in kerken en kloosters, in de Sint Jan in Den Bosch en in de kapotgeschoten steden van Oekraïne, in sloppenwijken en vluchtelingenkampen.



O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. O goedertieren, liefdevolle, zoete maagd Maria. Het zijn eeuwenoude woorden waar ontelbaar veel mensen troost uit hebben geput. In Lourdes, in Fatima, in de kapel van het Sint Janshof.

Maar al die ontroering, al die moederlijke aandacht zit me niet altijd lekker. Zeker niet als ik Maria in zuurstokroze en blauw voorbij zie komen, haar kracht en vrouwelijkheid gereduceerd tot een zoethoudertje voor vrome zielen. Is dat Maria? Lezend in de Bijbel zie ik namelijk een heel andere vrouw; iemand die staat in de lijn van de profeten uit het Oude Testament. Een krachtige vrouw die misschien niet veel zegt, maar prima voor zichzelf kan opkomen en geduld heeft.

En als ze spreekt, zoals in het evangelie volgens Lucas, dan vlamt het. Dan gaat het niet over een “stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw”, maar om een revolutie zonder weerga. Ik denk nu aan het Magnificat, haar danklied dat tevens een protestlied is. Als Maria in dat lied over God spreekt, dan gaat het over een levend gebeuren waar God zich toont met krachtige arm,

waar Hij vermetelen uiteendrijft, en machtigen stoot van hun troon. Een God die eenvoudigen aanzien geeft, en behoeftigen overvloed, terwijl rijken met lege handen achterblijven.

Ook die woorden van het Magnificat klinken dagelijks in zovele kloosters en kapellen. De woorden van een rebelse Maria. Ze rebelleert niet tegen God, ze zet zich niet af tegen mannen of tegen het geloof, maar komt op voor een visioen van een samenleving met gerechtigheid voor iedereen. Kortom: het visioen van Gods Koninkrijk. Maria kondigt de ultieme gerechtigheid aan van God. Wel een gerechtigheid die geleid wordt door barmhartigheid. Geen zweem van verbittering of verzuring. Maria is geen gefrustreerde activiste. Ze is krachtig én mild tegelijk. Doorleefde menselijkheid die alleen ervaren kan worden vanuit een oeververtrouwen in een God die haar ziet en draagt.

Later zal haar zoon Jezus in praktijk brengen wat Maria in dat Magnificat bezingt. Zo moeder, zo zoon. Het zal Hem uiteindelijk zijn leven kosten. En ook daar was Maria getuige van, staande aan de voet van het kruis. Iedereen was weggelopen. Bijna niemand kon dat lijden aanzien, maar zij stond er. Niet als een zuurstokroze zoethoudertje, maar kwetsbaar en gebroken, zonder woorden en toch zo krachtig!

“Toon ons Jezus”, zingen we in het Salve Regina. Maria toont ons in het evangelie Jezus, als belofte, als kwetsbaar kind, als vluchteling, als eigenwijze tiener, als beginnend profeet in Kana én als slachtoffer aan het kruis. Nee, Maria is echt geen oergodin. Dat hebben wij ervan gemaakt. Ze is vooreerst een gelovige vrouw. Ze gelooft als geen ander in God. Maria is geen medeverlosser, maar ze toont ons haar zoon die ons verlost en bevrijdt van wat ons tegenhoudt om echt gelukkig te worden. Haar kracht is niet dat ze zichzelf wegcijfert, haar kracht is dat ze haar Zoon, God met ons, centraal stelt in haar leven. Haar kracht is dat ze is blijven geloven in het komende koninkrijk van God, kome wat komt.

Daarom heb ik een vraag: als wij Maria centraal stellen, durven we haar dan ook serieus te nemen? Als we haar bestempelen als krachtvrouw, hebben we dan ook oog voor de bron waaruit zij haar kracht haalt? Durven we te zien wie zij centraal stelt in haar leven? Om wie en waar het echt om gaat?

CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ:



Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Het secretariaat is geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen

E-mail: secretariaat@augustinus-parochie.nl

Telefoon: 073-5112215

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website:
www.augustinus-parochie.nl.

**Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting:
24 mei 2024**

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet te plaatsen of in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.

**Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties,
kerkbijdrage enz. :**

Vlijmen: NL86 RABO 0154792950

Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003

Nieuwkuijk: NL94 RABO 0136501710

Vliedberg: NL28 RABO 0136590683

U ontvangt het parochieblad De Ontmoeting omdat u bent geregistreerd als parochiaan van de Parochie Heilige Augustinus. Wilt u het parochieblad liever niet meer ontvangen of alleen digitaal? Scan de QR-code om uw voorkeuren eenvoudig door te geven of bezoek onze website www.augustinus-parochie.nl/parochieblad. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat.



Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

KBO Nieuwkuijk

Wij zijn er voor u!

Voor informatie: 06 - 12445186

Mail: kbonieuwkuijk@ziggo.nl

Facebook: kbonieuwkuijk

Instagram: kbonieuwkuijk

Natuursteenbedrijf

Midden-Brabant

voor de mooiste grafmonumenten

Kortakker 6, 4264 AE Veen

0416 - 69 1616

www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Hier kan uw advertentie staan!

Interesse?

073 - 5112215

secretariaat@augustinus-parochie.nl

Paula van Buul

Uitvaartbegeleiding Heusden

Volledige uitvaartverzorging

06 - 18 851266

www.uitvaartbegeleidingheusden.nl

Consolare Uitvaartbegeleiding

Mirjam Branten - van Oosterhout

Mr. Prinsenstr.15, 5254 JB Haarsteeg

06 - 25 390416

www.consolare.nl

Van de Ven Installatiebedrijf

Nassau Dwarsstraat 1

5251 KJ Vlijmen

073 - 511 2309

www.installatiebedrijfvandeven.nl

Juridische advisering
Organisatie-advisering

Dienstverlening Ton van Drunen

06 - 83164536

1DTV9@gmail.com

Klopper & Kramer B.V.
Uitvaartzorg

Salvador Allendelaan 5

5231 BZ 's-Hertogenbosch

073 - 642 0281

**Marcel's
Bloemen en plantenshop**

Plein 4
5251 AG Vlijmen
073 - 511 9684

**De Fiets Tweewielers Rosmalen
Verkoop en reparatie.
Vele e-bikes op voorraad!**

Jeroen Verhoeven, Vlijmen
06 - 52882015

Eugène Kramer Uitvaartzorg

Marijnenlaan 67
5251 SB Vlijmen
073 - 511 7470
www.eugenekramer.nl

J. Haarmann Administraties

Parallelweg – West 54/A
5251 JG Vlijmen
073 - 511 2640

**BeLief Coaching Drunen
Ingrid Rossen**

Holistisch gezinstherapeute
06 - 10770751
www.beliefcoaching.nl

Finnlogs Houtbouw

Vlijmen
073 - 820 0944
www.houtskeletbouw.nl
www.finnlogs.nl

Nancy's Plantenhoekje

Tuinbouwweg 22
5254 VJ Haarsteeg
06 - 50 668141

Slagerij Derks

Oliemaat 9
5251 AG Vlijmen
073 - 5130263
www.slagerijderks.nl

**In d'n Kaarsenstal
ambachtelijke kaarsenmakerij**

Nieuwstraat 10
5256 BB Heusden (vesting)
0416 - 663519
info@kaarsenstal.nl

Brabant Plant BV

Mommersteeg 46
5254 VM Haarsteeg
073 - 511 9001
www.brabantplant.nl