

WOORD VAN DE PASTOOR 'En moeder aarde kreunt...'



September betekent een nieuw werkjaar; een nieuwe start. De vakantie is voorbij en iedereen krijgt een “business as usual”-gevoel. De dingen gaan zoals ze horen te gaan, zoals ze altijd gaan.

Is dat laatste te optimistisch? De pandemie die in Nederland over haar hoogtepunt heen lijkt, maakt wereldwijd nog duizenden slachtoffers per dag. En terwijl ik dit schrijf, ligt de krant naast mij die bol staat over de tragische terugtocht van Amerikaanse en internationale krachten uit Afghanistan. Op ons netvlies hebben we nog beelden van radeloze mensen die zich in doodsangst vastklampen aan de opstijgende transportvliegtuigen in de hoop het Taliban-bewind te ontvluchten. Afghanistan bloedt uit duizend wonden.

Het was ergens ook een duistere zomer. Een zomer met ongeveer 100 uren minder zonlicht dan gemiddeld. Maar de grijsheid van de zomer werd niet zozeer veroorzaakt door het gebrek aan zonnestralen. Achter ons ligt een zomer waarin de opwarming van de aarde mensenlevens in gevaar bracht; met verschrikkelijk branden enerzijds en allesverwoestende overstromingen anderzijds. Er waren de overstromingen in Nederland, Duitsland en België. Een zwarte bladzijde in ons collectief geheugen. Straten die in een mum van tijd kolkende rivieren werden. Auto's, huizen, inboedels, volledige levens werden meegesleurd en weggespoeld. Tientallen lieten het leven. Anderen zagen alles wat ze jarenlang opgebouwd hadden in enkele seconden wegspoelen.

Tegelijkertijd gebeurde hetzelfde op massale schaal, niet door water maar door vuur. Wie durft en kan de optelsom maken van alle hectaren bos die de afgelopen maanden zijn afgebrand in Griekenland, Turkije, Frankrijk, Californië, Algerije,...? Vlammen zijn meedogenloos. Daarbij komt nog het niet te overziene verlies van fauna en flora. Het leken soms onwerkelijke taferelen: een



volledige berg die in brand staat. Ik moest denken aan het verhaal van het brandende braambos. Volgens de bijbelse overlevering maakte God zich zo kenbaar aan Mozes en aan het volk. In de brandende heuvels van Griekenland was

het alsof moeder aarde zich ook kenbaar maakte aan ons. Alsof ze tot ons sprak: "ik kan niet meer, ik ga met jullie ten onder".

In augustus jl. verscheen het VN-rapport over de klimaatverandering. De conclusie hiervan kan niemand onberoerd laten want de oorzaak van de overstromingen en de branden wordt nadrukkelijk bij ons gelegd. De klimaatverandering wordt mede veroorzaakt door onze manier van leven, door onze overconsumptie, door onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, door onze hedonistische neiging om al het zoete sap uit het leven en uit de wereld te willen persen. Zo hard, dat alles verzuurd dreigt te raken.

Het mag helder zijn: de voorbije tweehonderd jaar gebruikte de mens op grote schaal fossiele brandstoffen. Dit leidde in het Westen tot een ongekende welvaart en mogelijkheden. Helaas ontdekten we gaandeweg een schaduwzijde. Door steenkool, gas en petroleum te verbranden, stoten we CO₂ uit en vergroten we het natuurlijke broeikas effect. Sinds het einde van de 19^{de} eeuw warmde de aarde al 1,1 graden op. Dat lijkt futiel maar de gevolgen zijn enorm. Ondertussen streven we -

klimaatontkenner uitgezonderd- mondiaal naar een wereld zonder fossiele brandstoffen. Dat proces verloopt traag en moeizaam terwijl de klok tikt. Klimaatakkoorden volgen elkaar op, de resultaten vallen vaak tegen terwijl de doelstellingen scherper worden. De EU wil dat haar lidstaten tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Een juiste ambitie maar de uitvoering is een hels karwei. Het vraagt niet alleen de medewerking van overheden, bedrijven en burgers. Het kost ook veel geld. Niets doen kost op termijn nog meer.



Die kostprijs is wel een reëel probleem, zeker voor mensen met lage inkomens. Ook zij moeten in de toekomst hun woonst verwarmen zonder gas of stookolie, ook zij zullen zich moeten verplaatsen zonder

benzine of diesel. Of anders gezegd: de klimaatstrijd betekent ook een sociale uitdaging. We mogen niet terecht komen in een samenleving waarin de hogere inkomens zich vlotjes aanpassen aan nieuwe normen terwijl de kwetsbaren de klimaattrein massaal missen. Ook internationaal wordt het voor armere landen een heikele klus om fossielvrij te gaan zonder hun ontwikkeling af te remmen.

Iemand die op dit vlak al jaren een profetische stem laat horen is onze huidige paus Franciscus. In 2015 schreef hij de encycliek "Laudato Si". De titel verwijst naar het zonnelied van Franciscus van Assisi en is een warm pleidooi om zorg te dragen voor "ons gemeenschappelijk huis", moeder aarde die kreunt. In die "groene" encycliek houdt de paus een pleidooi voor wat hij noemt "integrale ecologie" waarbij de zorg voor de schepping

altijd verbonden is met de zorg voor de armen die lijden onder de gevolgen van onze verspilling. De kreet van de aarde ziet de paus altijd in relatie tot de kreet van de armen. Beide verdienen onze aandacht en zorg.

Van oudsher wordt de zorg om het milieu en het klimaat vaak in de hoek van het linkse, progressieve kamp geschoven maar het mag helder zijn: het gaat ons allen aan. Klimaatverandering is immers niet langer een theoretisch risico, ver aan de horizon en dus ver ons bed. Het is een existentieel gevaar in het hier en nu. Moeder aarde verzoekt ons om anders met haar om te gaan, haar niet te exploiteren en verder leeg te zuigen. De aarde vraagt dat we een relatie met haar aangaan; een liefdevolle, zorgzame relatie; dat we haar als een subject benaderen en niet langer als een object.

Tot slot: Paus Franciscus stelde een wereldgebedsdag in voor de zorg voor de schepping. Als we elk jaar één dag bidden voor het klimaat, resten ons nog 364 dagen om dat gebed in de praktijk om te zetten. Waar wachten we op? **Pastoor David Lebrun**

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE



Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.

Nieuwe samenstelling bestuur

Sinds de vorige editie van ons parochieblad heeft het bestuur vergaderd in een nieuwe samenstelling. Twee nieuwe bestuursleden hebben inmiddels enkele vergaderingen bijgewoond en zij zijn zich langzaam aan het inwerken. Hennie Hendriks is onze nieuwe secretaris, waarmee hij Marco van Os opvolgt en Eline van Meel is vol enthousiasme begonnen aan haar aandachtsgebied 'Communicatie'. Marco van Os houdt zich nu bezig met de Commissie Vastgoed. Beide nieuwe leden doen

uiteraard ook volop mee in de discussies over allerlei onderwerpen die de revue maandelijks passeren.

Vacature penningmeester



Ondanks de uitbreiding is er nog steeds behoefte aan versterking van ons bestuur. Onze penningmeester, Bert Leijtens, heeft aangekondigd met ingang van het komende jaar te willen stoppen. Dat betekent dat we een vacature penningmeester gaan krijgen. Gezien het belang van die functie moeten we ons

allemaal inspinnen om voor de parochie een nieuwe penningmeester te vinden. Helpt u ons mee? Informatie bij de vicevoorzitter of bij de pastoor. Laat ons s.v.p. niet in de steek.

Streamen van de vieringen



Hoewel de kerken weer drukker bezocht (mogen) worden, blijven we toch doorgaan met het streamen van de zondagse viering in Vlijmen, als service naar parochianen die niet naar

de kerk kunnen komen en toch graag betrokken zijn bij de wekelijkse viering. Twee enthousiaste vrijwilligers zorgen ervoor dat de beelden bij u in de huiskamer te zien zijn. Maar omdat deze twee acoliet zijn, zijn zij niet altijd beschikbaar. Daarom onze oproep: heeft u belangstelling om van thuis uit de beelden mee te verzorgen, meld u zich dan aan bij het secretariaat. Het is

leuk om te doen, aldus onze huidige vrijwilligers, en het is niet moeilijk.

GIVT-app

Wat wel alsmear moeilijker wordt is het storten van contant geld, zoals de opbrengst van de collecte. De banken gaan de betreffende service afstoten en onze vrijwilligers moeten steeds verder reizen om een (werkende) geldstortautomaat te vinden. Dat is de reden waarom wij u vragen gebruik te gaan maken van de GIVT-app. Dit is een middel waarmee u, ook tijdens de viering, kunt deelnemen aan de collecte via uw mobiele telefoon. Er is wel wat eenmalige voorbereiding voor nodig, zoals het installeren van de app op uw telefoon en het verstrekken van enkele persoonlijke gegevens. Installeren kan via <https://www.givtapp.net/download/> of in de app-store op uw telefoon. Eenmaal geïnstalleerd is het eenvoudig om de GIVT-app te gebruiken, ook tijdens de collecte. Een nieuwe optie van de GIVT-app is “geven op locatie”: de app ziet dat u in de kerk zit en koppelt u automatisch aan de parochie. In plaats van uw portemonnee pakt u uw telefoon om deel te nemen aan de collecte tijdens de viering. En jaarlijks krijgt u een overzicht van al uw giften t.b.v. uw belastingaangifte. Ook gemakkelijk. Lukt het u niet om de app te installeren? Neem contact op met ons secretariaat.



Toekomstdiscussie

Hoe staat onze parochie er voor? Zowel in pastoraal opzicht als financieel. Welnu, dat is voer voor discussie, want we staan er niet zo rooskleurig voor.

Als u de Ontmoeting regelmatig leest dan weet u dat de

financiële situatie ons zorgen baart. Zeker, we kunnen nog wel enkele jaren vooruit, maar we teren elk jaar zo'n € 200.000,- in op het vermogen. Maar ook de pastorale toekomst is lastig te duiden.

Wat is de toekomst van de kerk, hoe verhoudt zich dat tot geloven, hoe denkt de jongere generatie over de rol van de kerk? En daarvan afgeleid: wat is de toekomst van onze parochie?

Allemaal zaken waarover we met u van gedachte willen gaan wisselen. Op **22, 23 en 24 november** organiseren we 3 bijeenkomsten. Eén in Haarsteeg, één in Nieuwkuijk en één in Vlijmen, afhankelijk van de belangstelling. Nadere informatie volgt nog. Kijk daartoe op onze website of onze facebookpagina of de lokale pers. Ook in de vieringen zal er een mededeling over worden gedaan. Wij hopen op een grote opkomst en zien ook graag jongeren deelnemen aan de discussie.



Augustinusviering en zilveren priesterfeest



Bij het verschijnen van deze Ontmoeting heeft u al gehoord dat we de viering van de Augustinusdag en het zilveren priesterjubileum van onze pastoor hebben uitgesteld. De reden is het feit dat we, bij het drukken van deze Ontmoeting, de kerken niet volledig mogen benutten i.v.m. de 1,5- metermaatregel. Pastoor Lebrun vindt dit een te grote beperking voor de zo belangrijke gezamenlijke Augustinusdag. Het kerkbestuur op haar beurt vindt het jammer als de kerk niet vol is als we het zilveren priesterfeest van de pastoor gaan gedenken. De overhandiging van het cadeau is ook uitgesteld. Dat is jammer, maar wat in het vat zit verzuurt niet. De vraag is meer wanneer

het weer uit het vat komt. In elk geval is er erg genereus gegeven en de pastoor weet dat hij mag nadenken over een serieus cadeau.

Zodra de gelegenheid zich weer voordoet gaan we de Augustinusdag e.a. inplannen.

Koren

Nu de corona-crisis enigszins op z'n retour lijkt te zijn, zijn de repetities van de koren weer voorzichtig en met in achtneming van de corona-maatregelen gestart. In Vlijmen is de directie van het Gregoriaans koor en van het gemengd koor in handen gelegd van dhr. T. van Kessel. Wij wensen hem en de beide koren veel succes met de hervatting van de repetities en de verzorging van de vieringen. Wilt u meezingen? U bent van harte welkom. Aanmelden kan via het secretariaat.



Overige zaken

Zoals gebruikelijk heeft het bestuur in de afgelopen maanden gesproken over dagelijkse zaken. Het voert te ver om hiervan uitgebreid verslag te doen, ook al kosten deze besprekingen veel van onze tijd. Denk daarbij aan onderhoud van gebouwen, zaken m.b.t de begraafplaatsen, beslissingen m.b.t investeringen, het orgel, vrijwilligers, diaconie, speciale collectes etc. etc. Lees deze Ontmoeting voor enkele van deze onderwerpen.

Peter van Drunen, vicevoorzitter



MEDEDELINGEN

Aanmelden Eerste Heilige Communie of Vormsel

Ook dit jaar kunnen kinderen zich weer aanmelden voor de Eerste Heilige Communie of het Vormsel. Diaken Alfons Hermans heeft de scholen bezocht en de brieven uitgedeeld. Mocht u geen brief ontvangen hebben of mocht uw kind buiten onze parochie op bijzonder onderwijs zitten, kijk dan op onze website of neem contact op met ons secretariaat.



Gezinsvieringen

Uiteraard zullen er ook dit nieuwe werkjaar weer een aantal gezinsvieringen worden georganiseerd voor de jeugd van onze parochie. De eerste gezinsviering vindt plaats op zondag 17 oktober om 11.00 uur in Vlijmen. Daarnaast zullen er net als vorig jaar, een aantal vieringen zijn om 09.30 uur. De exacte data voor deze vieringen worden nog bekend gemaakt. We hopen veel gezinnen te begroeten!



Allerheiligen 2021

Op Allerheiligen gedenken we allen die in de geest van Jezus gewerkt hebben aan een betere wereld. Ze straalden iets uit van Gods heelheid. Zijn liefde werd in hen tastbaar. Na hun dood werden ze erkend als "richtingwijzers" voor de weg die we mogen gaan. Naast deze erkende heiligen, gaat het ook om vele 'onbekenden'; om gewone mensen die, op hun eigen wijze, groot zijn geweest. Nu zijn ze ten volle thuis gekomen in het goddelijke licht en spreken voor ons ten beste. Op **vrijdagavond 29 oktober** vieren we Eucharistie bij gelegenheid van het feest van Allerheiligen in **de kerk van Nieuwkuijk** om 19.00 uur.

Allerzielen

Op Allerzielen gedenken we allen die ons zijn voorgegaan, in het bijzonder zij die ons in het afgelopen jaar ontvielen. We staan stil bij wie ze waren en wat ze voor ons betekenden. We gedenken onze overledenen op:

Zaterdag 30 oktober:

19.00 uur Haarsteeg Eucharistieviering

Zondag 31 oktober:

09.30 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering

11:00 uur Vlijmen Eucharistieviering

Mocht het vanwege de maatregelen rondom corona nog niet mogelijk zijn om alle zitplaatsen in de kerken te benutten, zullen wij aparte vieringen organiseren voor de nabestaanden van de overledenen van dit jaar. We zullen u hierover informeren via de gebruikelijke kanalen.



Zegenen van de graven

Op dinsdag 2 november zal pastoor Lebrun op de verschillende kerkhoven aanwezig zijn om graven te zegenen.

De tijden zijn:

- van 13.30 tot 14.00 uur in Vlijmen
- van 14.15 uur tot 14.45 uur in Haarsteeg
- van 15.00 uur tot 15.30 uur in Nieuwkuijk

Telkens wordt er begonnen met een korte gebedsstonde bij de afscheidssplek, waarna vervolgens op verzoek van nabestaanden particuliere graven gezegend kunnen worden.

DANKWOORD



In het weekeinde van 26 en 27 juni 2021 hebben we tijdens alle eucharistievieringen het Studiefonds van fr. Jesudoss en het project Noodhulp onder uw aandacht mogen brengen.

Door corona en de genomen maatregelen is de economische situatie voor een groot deel van de bevolking verslechterd. Door de lockdown zijn de scholen lang allemaal gesloten geweest en is er nog steeds sprake van een enorme werkloosheid. Voor velen betekent niet werken ook geen eten. De aandacht van de Indiase bevolking is dan, terecht, ook even niet bij nieuwe projecten voor het Studiefonds van father Jesudoss.

Zoals tijdens de eucharistievieringen en in de juni-editie van De Ontmoeting hebben wij uw bijdrage gevraagd voor een als gevolg van corona urgent probleem. Tijdens de tweede corona-golf zijn veel mensen in India gestorven en blijven er veel jonge kinderen achter als wees of half wees. Vanwege de werkloosheid is er geen geld, de opvang en verzorging van de wezen en half wezen is dan ook een schrijnende situatie. Jesudoss wil hier graag iets van verlichting bieden door het samenstellen van noodpakketten die bestaan uit elementaire etenswaren, kleding en hygiëne-artikelen. Daarom heet het 2021-project van het Studiefonds Noodhulp.

Het is hartverwarmend hoe u gereageerd heeft op de hulpvraag voor het project Noodhulp. Tijdens de collectes na afloop van de eucharistievieringen is € 607,= aan bijdragen ontvangen. Via de bank heeft de parochie € 318,= aan bijdragen voor het project Noodhulp ontvangen. In totaal heeft de parochie € 925,= voor

het project aan het Studiefonds overgemaakt. Een geweldig bedrag! Namens Jesudoss heel erg bedankt voor uw bijdrage, maar vooral: de hartelijke groeten van Jesudoss aan u allen!
Namens De Vriendenkring van father Jesudoss, Fons van Aart.

IN GESPREK MET DIAKEN ALFONS HERMANS EN VORMELINGEN

Dit jaar waren er door speciale omstandigheden twee vormselvieringen in onze parochie. De eerste vond plaats op 20 juni jl. met 12 vormelingen: Abe van Boxtel, Jens Klerks, Magnus Vos, Mila van Weert, Nina van Dun, Niels Lansdaal, Sarah van Mook, Saskia van den Berg, Silke van Heuven, Svea Langens, Thijn Langens en Timo Hensbergen.



Op 11 juli ontvingen ook Niek en Evy van Delft het sacrament van het vormsel, omdat ze er tijdens de eerste viering plotseling niet bij konden zijn. Evy vertelt: 'Gelukkig hadden we wel thuis de mis gezien via livestream.' En Niek: 'Fijn dat we het nu toch nog

konden doen. Ik wilde me laten vormen omdat je dan bij God hoort. Want bij je geboorte hebben je ouders beslist en nu kun je het zelf beslissen.' Evy vertelde over de voorbereiding: 'We hebben ons voorbereid met de diaken. De bedoeling was 1 keer per maand een bijeenkomst en dan vertelde de diaken enkele verhalen. Maar door corona was het een paar keer niet doorgegaan. We hadden het over verschillende onderwerpen. Ook over dat je mensen kunt helpen en dat God in je is.'

Het werd een feestelijke viering waar ook de andere 12 vormelingen aandachtig aan deelnamen. Na afloop wilden ze graag iets vertellen over hoe ze het hadden gevonden om hun vormsel te doen. Ze gaven er woorden aan als 'bijzonder', 'heel leuk' en 'feestelijk'. En ook herinnerden ze zich de verhalen. Verhalen staan inderdaad centraal bij de voorbereiding op het vormsel, zo vertelt ook diaken Alfons Hermans. 'De vormelingen probeer ik met verhalen bij 'Het Verhaal' te houden. Ook de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk is belangrijk. Maar ook gesprekken, gebedsmomenten, concrete actie, speurtochten in onze kerken en vieringen in de kerk. Ik probeer bij de vormelingen om 'authentiek' te zijn. Te laten zien dat ik geen heilige ben, maar, net als zij, wel eens boos, bang, in twijfel ben, of fouten maak. Maar dat ik steeds blijf vertrouwen op Zijn aanwezigheid, Zijn leiding. Blijf bidden. Dat laatste probeer ik ze zeker ook bij te brengen: blijven bidden.'



Uitgangspunt bij deze groep is: keuzes maken. Want het hele leven bestaat uit keuzes. En zij gaan er heel veel maken. Ik probeer ze duidelijk te maken dat hun allereerste keuze Jezus zou kunnen zijn. Hij laat je namelijk kiezen voor dingen die niet alleen jouzelf gelukkig maken, maar ook mensen om je heen.'

Ik begreep dat u op 29 september a.s. al 20 jaar diaken bent en dat u sinds 2008 betrokken bent bij deze parochie. We zijn heel blij met uw inzet, o.a. voor de communicanten en vormelingen. Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om diaken te worden?



Ik denk dat je niet zomaar diaken wordt. Als ik kijk naar mijn eigen roeping (want dat is het!!), dan denk ik toch dat Hij een duidelijk signaal geeft dat Hij plannen met je heeft! Eenmaal in gesprek met het bisdom wordt er

ook nog wel een heel traject afgelegd voor het zover is, dat je aan de opleiding mag beginnen. Het is een opleiding van 4 jaar, weekenden vooral, misschien te vergelijken met 'verkort hbo-theologie'. Mijn roepingsverhaal is denk ik wel bijzonder, maar te lang om hiertussen te zetten...

Hoe is het om diaken te zijn?

Reeds tijdens de opleiding merkte ik al dat mijn leven compleet was veranderd. De dagen waren anders, op het ritme van gebeden, en alles wat ik deed, stond in een nieuw perspectief,

het Zijne. Nieuwe deuren gingen open, nieuwe wegen, ik kwam terecht in de wereld van de bedevaarten (Lourdes), ik ging werken in het ziekenhuis (dat was overigens een van de rijkste en mooiste ervaringen!) en tijdens de opleiding werd er al door docenten e.d. gezegd dat ik geknipt was (ook vanwege mijn onderwijservaring) voor de verkondiging, de catechese. Logisch dat de communicantjes en vormelingen, tieners in het algemeen, op mijn bordje kwamen, maar bijv. ook de doop- of huwelijks catechese. En bij alles wat ik mag doen, voel ik blijdschap, rust en weet ik me door Hem gedragen!

Wat inspireert u het meest om dit al zoveel jaren te doen?

Zijn Verhaal is toch wel de grootste inspiratie. Zijn (radicale) keuze in het kijken naar de medemensen, weten dat Hij herkend en bemind wil worden in de medemens, vooral in hen die ziek zijn of bedroefd. Maar ook Maria, en diverse heiligen maken mij 'heel blij'. En bidden blijft zorgen voor rust, vertrouwen, je beter voelen, uitkomst... Er zijn ook genoeg mooie momenten samen met de kinderen. Een gebedsmoment kan bijv. heel veel met mij en de groep doen, maar ook de vreugde om behaalde resultaten, bijv. voor het studiefonds van father Jesudoss. Of de speciale vieringen in de Goede Week. Er zijn ook best wel wat reacties van kinderen (en ouders) waaruit blijkt dat het Verhaal iets met ze heeft gedaan. Laten we hopen en bidden dat die kring nog wat groter mag worden.'

Beste diaken, dank u voor dit interview. Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om u alvast te feliciteren met uw 20-jarig jubileum als diaken. We hopen dat u nog een tijd bij ons in de parochie blijft!

Eline van Meel

LIEF EN LEED:

Door het doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:

18 juli	Vlijmen	Jade Kmiolek
25 juli	Haarsteeg	Suzy de Gouw
31 juli	Vlijmen	Borys Cap
01 aug	Haarsteeg	Bram Verhoeven
01 aug	Vlijmen	Hein Dekkers
05 sept	Vlijmen	Yves Eskens



Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.

Huwelijk:

10 sept Vlijmen Alexander van Overdijk en Monique Burg

60- jarig huwelijksjubileum:

28 aug Nieuwkuijk Walther en Gerry van der Loo – Govers

Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen.



Uitgedragen vanuit onze kerken:

15 juni	Nieuwkuijk	Annie van Son – Pulles	94 jaar
16 juni	Haarsteeg	Jeanne Verhaeren – Coppens	90 jaar
27 juni	Vlijmen	Mari Mommersteeg	83 jaar
01 juli	Haarsteeg	Zus van Son – Kuijpers	93 jaar
12 juli	Nieuwkuijk	Lien Pullen	88 jaar
18 juli	Vlijmen	Kees Blaauwhof	98 jaar
21 juli	Vlijmen	Janny Hagelaars – van Kuijk	86 jaar
23 juli	Nieuwkuijk	Lena van Drunen – van Balen	83 jaar
03 aug	Nieuwkuijk	Nel van Spijk – Baijens	84 jaar
19 aug	Vlijmen	Toon Smits	95 jaar

Mogen zij rusten in Gods vrede.



EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dit jaar zullen 25 kinderen in onze parochie de Eerste Heilige Communie doen.

De vieringen vinden plaats op zondag 26



EERSTE
COMMUNIE



september in Vlijmen.

Wij wensen de communicanten alvast een mooie viering toe. De namen van de communicanten zijn:

Guus Beekmans, Isis Bloks, Mels de Bonth, Kate Buitenhuis, Gilana Damen, Lewis Dekkers, Lucas Deneer, Liva van Engelen, Nandini van Hal, Janety van Hassel, Mats Hendriks, Lana Joosten, Sam Kuijs, Bryan van Overdijk, Fenna van Osch, Bram van der Sanden, Kiki van der Sanden, Chayenna Timmermans, Alyssa de Vaan, Mats Verhoeven, Nick van Vugt, Eliene de Waal, Ryan Zeeuwen, Frédérique Zwart, Mirte Zwijgers.

Dank aan de werkgroepen en allen die de vieringen en de voorbereiding mogelijk maakten. Proficiat aan alle communicanten en hun ouders.

EXCURSIE OPDRACHT COMMUNICANTEN



Door het kijken in andere kerken kun je zien dat veel meer mensen het verhaal van Jezus kennen en geloven. En dit is interessant voor kinderen die bij de kerk willen gaan horen, zoals onze eerste communicanten in september. De Kerk is veel groter dan Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk! Enthousiaste kinderen hebben ons reacties gestuurd. Uit Nederland, Oostenrijk en Portugal kwamen foto's van kerken en kapellen.

De kerken hebben verschillende namen, omdat ze vernoemd zijn naar verschillende heiligen. Soms staat er een beeld van de

heilige in de kerk, maar niet altijd. Ze hebben wel veel verschillen gezien. De kinderen vinden de kerken mooi omdat er soms veel goud in is verwerkt; minder mooi door weinig beelden; één kind heeft zelfs geen kruisbeeld gevonden (kapel). Soms zijn er weinig zitplaatsen, is de kerk laag en is er weinig licht; soms zijn er geen parkeerplaatsen rondom de kerk. De opdracht hebben ze samen met hun ouders gedaan en leuk gevonden.



Wat andere kerken voor kinderen in de parochie doen is jammer genoeg niet zomaar zichtbaar in de kerk, zo viel hen op. Eén jongen heeft geschreven dat het beter is om de kerk overdag open te houden voor wie een kaarsje wil opsteken, zoals bij onze kerken! Op zondag 17 oktober tijdens de gezinsviering hangen de reacties en foto's van de opdracht in de kerk. Kom kijken!

Namens de gezinswerkgroep



POLYFOON KATHOLIEK

Dialoog in lijn van katholieke kerk

Alle katholieke scholen waar ik voor werk hebben aandacht voor de multiculturele en multireligieuze dialoog. Al in de jaren zestig



heeft de katholieke kerk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie het belang daarvan benadrukt voor alle gelovigen en ook voor katholieke scholen (al tientallen jaren voordat het begrip burgerschapsvorming in zwang kwam!). Kort samengevat, een goede katholiek kan alleen een goede katholiek zijn wanneer hij aan een dubbele opdracht wil voldoen.

Eerzijds dient hij de eigen katholieke traditie op zijn eigen manier vorm te geven, anders moet een katholiek willen leren van andersdenkenden. Zo kan en moet een katholiek leren van joden en moslims, maar ook van hindoes, boeddhisten en zelfs van atheïsten (en hopelijk gebeurt dat *vice versa*). Als God namelijk de wereld geschapen heeft (en via de evolutie verder heeft laten ontwikkelen), dan kan ieder stukje van de schepping iets van de oneindige God weerspiegelen en ons inspireren. En juist in die dialoog met elkaar openbaart zich de communicatieve Liefde van God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo pleitte de vorige paus Benedictus voor een meerstemmig, polyfoon katholiek onderwijs dat in dialoog staat met alle stemmen in de buitenwereld, als waren het eigen stemmen. Ook zijn er de laatste tijd veel documenten vanuit Rome verschenen over het belang van een brede multiculturele insteek. Katholiek betekent niet voor niets: *kata olos*, het geheel betreffende (Grieks: *κατὰ ὅλος* > *καθ' ὅλος* (oorspronkelijk kerkelijke betekenis: de kerk verspreid over de hele wereld).

Heilige kuil en knielen

Dagelijks mag ik met kinderen van groep 1-2 tot met achttienjarigen omgaan en levensbeschouwelijke thema's bespreekbaar maken. Hierbij heb ik prachtige 'dingen' mogen beleven waardoor ik het onderwijs in mijn streek 'wonderwijs' ben gaan noemen. Of zoals een jochie uit groep 3 laatst tegen me zei toen hij de zitkuil inging waar we buiten les zouden hebben: 'Meneer, dit is een heilige kuil.' Hierna zijn we daar heel lang op door gegaan. Waarbij alle kinderen hun verhaal konden doen, katholiek, protestant, islamitisch, andersgelovig of niet-gelovig. Toen ik inbracht dat we met al deze gesprekken de diepte ingingen behoefde dat even uitleg, maar ook dat snapten ze met een groot applaus voor elkaar ten besluit. Ja, we stonden met zijn allen even op heilige grond, knielden allemaal even en keken omhoog naar een prachtige oneindig blauwe hemel met fel stralende zon boven ons. Een teken?

Alle leerlingen doen hun verhaal: polyfoon



In de lessen die ik mag geven komen veel stemmen – polyfoon – aan het woord: alle leerlingen kunnen

hun verhaal doen, katholiek, protestant, islamitisch, andersgelovig of niet-gelovig. Deze gesprekken leiden tot een heerlijke en diepe verbondenheid. Moslimleerlingen geven aan dat ze op onze katholieke school nog meer leren van hun geloof dan thuis: *Hahahaha, het lijkt net alsof u meer weet van de Islam dan dat ik weet (leerlinge havo-4, RK, moslima)*. In groep 4 vertellen kinderen enthousiast over hun Eerste Heilige Communie (waar kun je met dat verhaal tegenwoordig nog terecht?).

Zo zie je dat oude Bijbelse verhalen altijd blijven terug komen in het hedendaagse leven. En ook het deel dat Petrus als teken voor respect voor Jezus op een andere manier gekruisigd wilde worden, omdat hij zich minder voelde.” Een andere moslimleerlinge chatte me na een les over de betekenissen van voornamen: *“God heeft gewild dat dat uw doopnaam is omdat het bij u past.”* Is dat niet een prachtige vorm van interesse in elkaars geloof? Zo zei een leerling naar aanleiding van Jezus en zijn opdracht “Heb uw vijanden lief”: “Hz. Isa (Jezus) heeft gezegd: ‘Heb je vijanden lief. Bidt voor hen die jou vervolgen’. Ik denk dat hij daarmee bedoelt dat je je vijanden respect en liefde moet geven en dat je ervoor moet zorgen dat het je vijanden niet meer worden. In de Islam wordt er gezegd: *‘Man jaa bialhasanati falahu khayrun minha waman jaa bialsayyi-ati fala yujza allatheena AAamiloo alsayyi-ati illa ma kanoo yaAAamaloona’*. Daarmee wordt gezegd, dat wie goede dingen doet ook goede dingen terug kan verwachten en wie slechte dingen doet slechte dingen kan terug verwachten.” (Mustafa B., havo 3).

“Meneer, dat is karma”, riep een andere leerling door de klas. “Maar dat is toch van Boeddha?” ging het door de klas. “Boontje komt voor zijn loontje”, riep een ander weer. “Wie zijn kont brandt, moet op de blaren zitten, zegt mijn vader altijd”, bracht de volgende in. Het mooie van onze katholieke scholen is dat zij open staan voor het mysterie tussen hemel en aarde (op welke manier je dat ook ziet, alle visies vullen elkaar aan). Dat maakt het mogelijk dat leerlingen ook hun gelovige belevingen durven in te brengen. En dat is net zo belangrijk als het kunnen praten over je sportieve of creatieve ervaringen. Een katholiek staat dus open voor heel de wereld en voor heel de mens: een bont, meerstemmig geheel. Kortom, polyfoon.

Bill Banning – identiteitsbegeleider kath. basisscholen SCALA & leraar godsdienst-levensbeschouwing d’Oultremontcollege

FAMILIEBEDEVAART NAAR MARIA IN DEN BOSCH



Op 3 juli jl. werd door het bisdom een bedevaart georganiseerd naar Maria in Den Bosch, speciaal voor families. Er waren ouders met jonge en oudere kinderen en opa's en oma's met kleinkinderen. Ook twee parochianen uit de Vliedberg waren erbij. Ik ging met hen in gesprek over hun ervaringen van deze dag en over hoe ze hun geloof proberen door te geven.

Cécile ondernam met 2 van haar kleinkinderen de bedevaart naar Den Bosch op de fiets vanuit Vlijmen. 'Omdat ik weet dat mijn kleinkinderen interesse hebben in het geloof en meer over Maria wilden weten, heb ik ze uitgenodigd.' Ria is 'bonus-oma' van een kleinkind in de tienerleeftijd. Ze vertelt: 'Ik wilde mijn kleinkind heel graag iets meegeven dat in haar herinnering zou blijven, een samen beleefde ervaring. Ook heb ik haar een klein beeldje van een engel gegeven, als een tastbare herinnering aan deze dag met Maria.'

Er waren zo'n 180 deelnemers aan de bedevaart, die begon in de tuin van het Sint-Janscentrum met een mooie vertelling over Maria. Na de pelgrimszegen ging ieder op weg door Den Bosch om overal sporen van Maria te vinden. Verspreid door de stad waren er verschillende workshops met activiteiten zoals knutselen, hinkelen en het maken van een heel grote straattekening met stoepkrijt. Maria gaf ook goede raad en bij 'Maria die de knopen ontwart' mocht ieder zijn of haar zorgen aan Maria toevertrouwen. Dit werd gesymboliseerd door knopen

in een stukje touw te leggen. Deze werden later tijdens de afsluitende viering in de Sint-Jan bij Maria gebracht. 'In de middag hebben we deelgenomen aan de workshop 'Maria zingt', vertelt Ria. 'In een half uur tijd hebben we een lied geleerd, terwijl ik dacht dat ik helemaal niet kan zingen!'

Cécile: 'Wat me vooral is bijgebleven is het gesprek dat we tijdens de lunch hadden met een diaken. Mijn kleindochter had enkele vragen over de eucharistie en hij heeft uitleg gegeven.' Met je kleinkinderen praten over het geloof, zo blijkt, lukt soms als de situatie zich voordoet.



Wat voor jou van waarde is, wil je graag doorgeven. Over mijn vraag wat voor haar van waarde is, wat ze door zou willen geven, hoeft Cécile niet lang na te denken: 'de liefde', zegt ze. En daarmee bedoelt ze de evangelische liefde zoals we die elke dag kunnen beleven, in onze familie en overal waar we komen.

'De dag was heel goed georganiseerd en de kinderen stonden op de voorgrond, ook tijdens de afsluitende viering', vertelt Ria. 'Mijn kleindochter aptte me 's avonds dat ze het een fijne dag had gevonden en dat ze blij was dat ze het gedaan had. En de engel, die heeft een speciaal plekje op haar slaapkamer gekregen.'

Eline van Meel

Een impressie van de dag met foto's is ook te vinden op <https://www.bisdomdenbosch.nl/ik-ben-op-bedevaart-geweest/>



CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ:

Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Het secretariaat is op werkdagen geopend tussen 09.00 uur en 12.30 uur.

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen
E-mail: secretariaat@augustinus-parochie.nl
Telefoon: 073-5112215

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website: www.augustinus-parochie.nl.

**Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting:
19 november 2021.**

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.

Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties, kerkbijdrage enz. :

Vlijmen: NL86 RABO 0154792950
Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003
Nieuwkuijk: NL94 RABO 0136501710
Vliedberg: NL28 RABO 0136590683