

## WOORD VAN DE PASTOOR: Ben jij “woke”?

Al gehoord van een ‘sensitivity reader’? Een ‘sensitivity reader’ is iemand die een manuscript, document, tekst of artikel vooraf doorleest op potentieel aanstootgevende passages of niet politiek correcte uitlatingen. Het fenomeen waaide over uit de Verenigde Staten waar het vooral ontstond omwille van de gespannen raciale verhoudingen.

Het sluit aan bij een andere term die ‘hot’ is: ‘woke’. Alweer een term uit de Verenigde Staten die op dit moment in hoog tempo vernederlandst. Wat betekent het?



Mensen die zich ‘woke’ noemen, bedoelen daarmee dat ze ontwaakt zijn, dat ze zich bewust zijn van de onrechtvaardige verhoudingen in de samenleving. Volgens filosoof Gabriel van den Brink is ‘woke’ een verhoogd besef van ongelijkheid en discriminatie in de wereld en de behoefte om hier iets aan te doen. Het is een term die vooral opmars maakt sinds de Black Lives Matter-beweging die met name het racisme aan de kaak stelt. Wie “woke” is, is zich dus bewust van hoe ons koloniaal verleden doorwerkt in een westers denken dat zich superieur waant. Wie ‘woke’ is, bekijkt veel hedendaagse onrechtvaardigheden door die bril. Inmiddels is ‘wokeness’ verruimd tot de genderthematiek en de klimaatverandering.

Tegelijk groeit de groep mensen met een afkeer voor alles wat ‘woke’ is. Met name in vooral uitgesproken rechtse kringen vindt men dit overdreven en zelfs onzin. En zo heeft onze oververhitte samenleving er alweer een tegenstelling bij.

Mijn vraag daarbij is: wat moeten gematigde mensen van goede wil daar nu mee? Is er vandaag nog ruimte om noch ‘woke’ noch ‘antiwoke’ te zijn?

Begrijp me goed. Dat mensen zich bewust zijn van raciale verschillen in de samenleving, van discriminatie, ongelijke verhoudingen in de wereld is zonder meer positief. Een soortgelijk besef kan ook afgeleid worden uit het evangelie en is aanwezig in een authentiek christelijk denken. En dat mensen ongelijk worden behandeld op basis van ras, cultuur, geslacht, geardeerdheid of leeftijd is helaas waar. Het is de moeite waard om dit aan te kaarten en ertegen te strijden. Maar tegelijk doen we de complexe realiteit onrecht aan als we elk probleem gaan reduceren tot ras. In kringen die zich 'woke' noemen, wordt vaak gesproken over het zogenoemde 'white privilege', het voorrecht om een witte huidskleur te hebben.

Zit het leven niet te complex in elkaar om de hele werkelijkheid sloganesk te benaderen? Niet alles valt te verklaren in termen van ongelijkheid, ras of geslacht. Er zijn nu eenmaal ontzettend veel factoren die een rol spelen in het geluk of ongeluk van mensen. Bovendien, ook al wil de 'woke'-beweging bepaalde maatschappelijke dogma's ontmaskeren, vraag is of het zelf geen nieuw dogma aan het worden is? Het begrip 'woke' suggereert immers een kloof tussen de ontwaakten en diegenen die blind zijn voor de realiteit. Is dat geen arrogante houding? Getuigt dit niet van een morele superioriteit? Terwijl de oorspronkelijke bedoeling precies was het immorele van een bepaald superioriteitsdenken te bekritisieren. De waarheid is dat we allen soms bewust en soms onbewust door het leven gaan. Soms zien we onrecht en soms kijken we de andere kant uit. Soms vinden we de kracht te strijden voor een betere wereld en soms laten we het er bij zitten. De oproep om 'woke' te zijn is zeker goedbedoeld maar dreigt te blijven steken in karikaturen; precies het tegendeel van wat de bedoeling is. Het kan zelfs ideologisch worden terwijl de oorspronkelijke bedoeling ervan is het

ideologische te ontmaskeren.

Blijft staan dat het ons als mens en als christen niet onverschillig



mag laten. Christus kwam op voor de meest kwetsbaren, voor de verstoten en verdrukte medemens. Hij leerde ons dat iedere mens een kind is van God en dus fundamenteel gelijkwaardig. Wie zo in de geest van Christus en

zijn evangelie de mens en de wereld tegemoet treedt, is wakker. Wij, christenen mogen wakkere mensen zijn; mensen met licht in de ogen en met hoop in hart. Dat licht en die hoop aan eenieder gunnen, is een uitdaging. Tevens weten we van ons onvermogen. 'Woke' zijn mag dan ook bij christenen gepaard gaan met mildheid; met vertrouwen in God die zijn zon laat opgaan over alle mensen: 'woke' of niet 'woke'.

**Pastoor David Lebrun**

#### **VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE**



Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.

#### Even iets vooraf

Sinds de vorige editie van De Ontmoeting hebben we als kerkbestuur 5 keer vergaderd. En ja, de meeste keren van achter het beeldscherm van de laptop of de iPad. We zien allemaal uit naar de versoepelingen van de coronamaatregelen, zodat we ons oude leven weer kunnen

oppakken en we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten in de vieringen.

De vraag is wat er van de maatregelen gaat overblijven. Blijven we 1½ meter afstand houden of wordt het ritueel van de begroetingen weer als vanouds? En blijven we in onze elleboog hoesten? We zullen het zien.

Wij staan wel te popelen om weer in contact te treden met vrijwilligers en parochianen omdat we vinden dat het onderling contact uitermate belangrijk is voor de bevordering van de betrokkenheid op elkaar. En dat onderlinge contact hebben we wel gemist. Koffiedrinken na de vieringen is daarvan één goed voorbeeld.

In deze editie van De Ontmoeting komen diverse aspecten, die we in de afgelopen maanden hebben besproken in het bestuur, in aparte artikelen naar voren. Daarom deze keer een summier verslag van enkele belangrijke onderwerpen in déze rubriek.

### Nieuwe bestuursleden

Wij zijn opgetogen over het feit dat we twee nieuwe leden hebben mogen verwelkomen in het bestuur. Het gaat om Eline van Meel, die het aandachtsgebied communicatie gaat behartigen en Hennie Hendriks, die de taak van secretaris van Marco van Os gaat overnemen. Elders in deze Ontmoeting stellen zij zich aan u voor.



### Financiële zaken

Misschien denkt U: “Alweer die financiën?”, maar het is nu eenmaal een belangrijk gegeven waar we als kerkbestuur veel aandacht aan besteden. Ook onze bisschop De Korte stelt dat het van belang is voor een parochie om een goed financieel fundament te hebben. Daar werken we ook naar toe.

In april hebben we de jaarcijfers 2020 besproken en vastgesteld. Helaas moeten we het jaar 2020 ook weer afsluiten met een verlies. Dit keer € 182.519,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het vermogen, dat daardoor weer verder afneemt. Op de website bij het onderdeel ANBI (zie <https://www.augustinus-parochie.nl/anbi/>) geven we een nadere uitleg en van de cijfers. Het verlies is groter dan in 2019, maar elementen als waardering koerseffecten en dotatie aan de reservering voor toekomstig onderhoud spelen een grote rol in dit resultaat. Als we ons beperken tot de kosten en baten uit de normale exploitatie dan wordt het verlies € 31.595,- en dat is een verbetering t.o.v. 2019 met ongeveer € 28.000,-.



Gelukkig heeft u een goede bijdrage geleverd aan de Kerkbalans 2021, waarvoor onze dank. Deze bijdrage was ongeveer 9,5% hoger dan in 2020. Daarmee kunnen we het

negatieve effect van de lagere inkomsten in coronatijd enigszins compenseren. Zo waren de collecte-opbrengsten lager en ook de stipendia (zoals intenties) worden alsmaar lager. Hopelijk trekt dit allemaal weer aan als de coronamaatregelen worden opgeheven en de vieringen weer drukker mogen worden bezocht.

De jaarrekening 2020 is ingediend bij het bisdom ter goedkeuring. Het bisdom heeft de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 inmiddels officieel goedgekeurd. Wel spreekt het bisdom haar zorg uit over onze kosten van gebouwenbeheer. Deze zijn namelijk veel te hoog in vergelijking tot de norm die het bisdom daarvoor hanteert. Dat brengt ons bij het volgende punt.

### Onderhoud gebouwen

Elke vergadering krijgen we een verslag van de Commissie Vastgoed (ComVa). Daarin wordt informatie gegeven over het onderhoud – groot en klein – dat aan onze gebouwen wordt verricht. Het kerkbestuur stelt zich op het standpunt dat de kosten moeten worden beperkt tot noodzakelijk onderhoud.



Verbeteringen die niet noodzakelijk zijn maar meer gericht zijn op uiterlijke verfraaiing worden niet of mondjesmaat uitgevoerd vanwege onze financiële positie. Daar wordt steeds serieus naar gekeken en over gesproken.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het dak en de goten van de kerk St. Jan Geboorte in Vlijmen afgerond (zie elders in deze uitgave van De Ontmoeting of op de website). Het gehele budget voor deze herstelwerkzaamheden is gebruikt. Gelukkig krijgen we een subsidie van 50% van de Rijksoverheid. Dat geldt helaas niet voor de kerken in Haarsteeg en Nieuwkuijk. Wel springt de gemeente Heusden af en toe bij omdat het om gemeentelijke monumenten gaat, maar de bijdragen zijn gering. Het onderhoud op langere termijn bezorgt ons financiële hoofdbreken. Daarom spreken we regelmatig over de toekomst

van onze gebouwen. Duidelijk is dat drie kerken in onze parochie erg ruim bemeten is in vergelijking tot de benodigde capaciteit. Daarom kijken we kritisch naar wat we kunnen en moeten doen om te komen tot het door de bisschop ook zo gewenste goede financiële fundament. We gaan daar over enige tijd met u in gesprek. De visie op de toekomst van onze parochie speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

#### En verder...

Elders in deze Ontmoeting komen nog onderwerpen aan bod die we in de vergaderingen langs hebben zien komen, zoals o.a. de aandacht voor de Vastenactie, de vrijwilligers, de activiteiten in het kader van VOB en het zorgfonds. Lees er alles over op de website of in De Ontmoeting.

**Peter van Drunen, vice – voorzitter**

### **IN GESPREK MET PASTOOR DAVID LEBRUN**

Op 1 juni jl. vierde onze pastoor Lebrun zijn zilveren priesterjubileum. Een mooie gelegenheid om eens terug te kijken op de afgelopen jaren en om een beetje vooruit te kijken. We legden hem schriftelijk enkele vragen voor.



***Beste pastoor, zou u ons iets kunnen vertellen over uw roeping tot het priesterschap? Wanneer wist u dat u priester wilde worden?***

Reeds als kleine jongen was ik gevoelig voor alles wat met geloof en kerk van doen had. Wat zich in de kerk onder de H. Mis voltrok, boeide mij, intrigeerde mij. Als misdienaar was ik er ook intenser bij betrokken. De godsdienstles had mijn bijzondere aandacht. Kerk en geloof hoorden er toen ook nog helemaal bij. Zeker in het Vlaanderen van de jaren '70 van de vorige eeuw. Uiteraard zijn er op mijn levensweg momenten geweest die mij

dichter bij mijn keuze brachten. Ook twijfels, maar twijfelen is niets anders dan de achterkant van de overgave waarmee we willen geloven.

***U bent al sinds 2001 pastoor van Nieuwkuijk en vanaf 2011 ook van de andere kerken binnen onze Parochie Heilige Augustinus. Daar zijn we heel dankbaar voor. Hoe bent u eigenlijk in Nederland terecht gekomen?***

Een vraag die ik vaak krijg en waar ik in feite geen afdoend antwoord op kan formuleren. Op een bepaald moment ben ik op het seminarie van Den Bosch terecht gekomen voor de priesteropleiding. Vandaaruit ging ik stage lopen en kwam ik als vanzelf in een dynamiek terecht waardoor ik hier priester gewijd ben. Een bewuste keuze? Het priesterschap wel. De plaats waar



ik het uitoefenen minder. Dit betekent niet dat ik me hier niet gelukkig voel. Ik heb hier veel van mensen mogen leren. Na mijn priesterwijding werd ik halftijds benoemd in Tilburg waar ik voor de andere helft van de tijd

ook nog verder studeerde aan de toenmalige Theologische Faculteit. Later studeerde ik ook nog filosofie aan de Universiteit Antwerpen. Zowel Vlaamse als Nederlandse invloeden hebben mij gevormd. Op allerlei vlak. Ik ben nu een Belg in Nederland. Stel dat ik morgen naar België ga, dan ben ik een “Hollander” in



België. Al ruim 15 jaar mag ik ook docent zijn aan de seminaries in Den Bosch en Breda. Dat bezorgt me ook de nodige inspiratie.

***Als u terugkijkt op de afgelopen 25 jaar, is het dan gegaan zoals u had verwacht of heeft het pastoor-zijn u in zekere zin verrast?***



Weet je, de Kerk anno 2021 is dezelfde als die van anno 1996 en toch ook weer zo anders. We zijn gekrompen in aantal, in mensen, in gebouwen, in financiën, in mogelijkheden. De uitdaging blijft

dezelfde: gemeenschap vormen rond het evangelie, de persoon van Jezus centraal stellen. Dat omhelst drie facetten: leren, vieren, dienen. Of anders gezegd: catechese, liturgie, diaconie. 25 jaar geleden was dat allemaal nog iets vanzelfsprekender en meer verweven met het leven van mensen. Door het feit dat die vanzelfsprekendheid wegvalt staat de Kerk voor de uitdaging zichzelf weer vorm te geven. Die verantwoordelijkheid is en blijft groot maar zeker niet verpletterend. Ik heb nooit mirakels willen doen. De kunst bestaat om voort te bouwen op wat er is. Samen met vele anderen. Ik hoop dat ik mijn steentje heb bijgedragen en wil dit blijven doen. In de Kerk moet je veranderen wat je kunt veranderen maar je ook verzoenen met het voorlopige. Overtrokken ideaalgevoel frustreert.

***We leven in tijden waarin het katholieke geloof steeds minder vanzelfsprekend wordt. Wij als gelovigen ervaren dit ook. Hoe gaat u daarmee om, waar put u kracht en inspiratie uit om door te gaan?***

Het probleem van de Kerk is dat van de motivering: waarom doen we wat we doen? Of anders gezegd: onze crisis is een

geloofscrisis. Dit is geen beschuldiging of doemdenken maar we lijken vervreemd te raken van wat het geloof ten diepste zou kunnen zijn voor ons. Ons richten op die vraag lijkt me van belang. Tevens oog hebben voor wat mensen vandaag gaande houdt. Mensen zijn vaak zoekende, in de edele zin van het woord. Je moet dat zoeken zijn tijd geven. Daarom geloof ik ook niet in geforceerde pastorale programma's. Natuurlijk moeten we die aanbieden maar of dat wonderen gaat verrichten? De situatie van vandaag is er niet in één klap gekomen. Het was een lang proces. Aan de Kerk een nieuwe gestalte geven in de samenleving wordt ook een proces van lange adem. Een zoekend gebeuren. We verstaan nu eenmaal het verleden altijd beter dan het heden.

***Voor de jaren die voor ons liggen, wat zou u het meest wensen voor onze parochie, zodat we steeds meer een levende geloofsgemeenschap kunnen vormen?***

Het meest centrale voor de Kerk van morgen lijkt me de Godsvraag. Tevens ook het meest moeilijke om goed aan te kaarten. Wat betekent het God in mijn leven binnen te laten? Ik spreek hier niet over het goddelijke of het fascinerende van de kosmos. Dat de werkelijkheid mysterieus is, daar is in een hoogtechnische cultuur die de mens op zijn existentiële honger laat veel interesse voor. Begrijpelijk. Echter, de toekomst van het christendom is geen kwestie van religieuze gevoelens koesteren maar gaat over de vraag of het voor een mens van deze cultuur nog mogelijk is "Godgelovig" te zijn. Geloven in een persoonlijke God zoals die zich heeft geopenbaard in het verhaal van de Schrift en met name in de persoon van Jezus komt vandaag bij sommigen fundamentalistisch over. In het gewone leven ervaren de mensen het belang van relatie. Wat maakt mijn leven de moeite waard? Wat ik voor anderen kan betekenen. Niet wat ik zelf kan presteren. Prima. Ook al zien we dat in, het is voor de

moderne mens moeilijk om dat te radicaliseren tot: de zin van het leven ligt uiteindelijk ook in de relatie tot God. Nee, dit is geen verstandsprobleem. Men verstaat dat heus wel. Alleen, het is een vreemde en haast onbegrijpelijke dimensie geworden voor de moderne mens die zozeer op zijn autonomie en zelfbeschikking staat. Alsof ik niet de enige instantie ben die uitmaakt wat ik doe en te laten heb? Begrijp me goed: ik ben niet tegen de autonomie, wel tegen een verabsolutering ervan. Het fundamentele debat is: zien we het leven als ons eigen project of als een antwoord op een vraag die van iemand Anders komt?

*Hartelijk dank, pastoor, voor uw inspirerende woorden!*

**Eline van Meel bestuurslid**



### **PASTOOR LEBRUN 25 JAAR PRIESTER!!**

Wist u al dat de maand juni dit jaar voor onze Parochie heilige Augustinus een feestelijke maand is? We verwachten in deze maand namelijk twee gebeurtenissen te vieren:

Het 25-jarig priesterjubileum van onze pastoor, David Lebrun (1 juni jl.), en zijn 50e verjaardag op 30 juni!

Al meer dan 20 jaar zet onze pastoor zich met veel toewijding in voor de verschillende geloofsgemeenschappen in onze regio. We willen deze feestelijke gebeurtenissen dan ook heel graag met hem vieren en samen dankzeggen tijdens een eucharistieviering met alle parochianen.

De Augustinusdag waarop we elk jaar als parochie bij elkaar komen lijkt ons een goede gelegenheid om samen een moment

stil te staan bij dit zilveren priesterjubileum van onze pastoor. We willen u daarvoor van harte uitnodigen.



Dit jaar zal de Augustinusdag gehouden worden op zondag **5 september**. Noteert u deze datum dus alvast in uw agenda! Hoewel het ons streven is om deze extra feestelijke Augustinusdag als één parochie, in één eucharistieviering te vieren, weten we helaas niet zeker of de dan geldende coronamaatregelen dit zullen toestaan. Misschien zullen we moeten uitwijken naar verschillende vieringen om meer parochianen de mogelijkheid te geven om deel te nemen. We zullen u op de hoogte houden van de plannen via de gebruikelijke communicatiekanalen (de website, de MijnRKK app, weekblad Heusden en Facebook).

Graag zouden we bij deze gelegenheid ook een cadeau aan de pastoor willen aanbieden namens alle parochianen. Als u persoonlijk zou willen bijdragen aan dit cadeau, dan zou dat kunnen door een bijdrage over te maken naar het volgende rekeningnummer: **NL58 RABO 0154 7929 69, t.n.v. Parochie Heilige Augustinus, o.v.v. 'Cadeau pastoor'**.

Veel dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid. We zien ernaar uit elkaar te ontmoeten op **5 september**.

**Het parochiebestuur**



## MEDEDELINGEN

### Sint Jansdag

Op zondag 27 juni zou de jaarlijkse Sint Jansdag gevierd worden, het feest van Sint Jan de Doper, de naamgever van de Vlijmense en Nieuwkuijke kerk. Normaal gesproken wordt er na de viering in Vlijmen in de tuin koffie gedronken.

Helaas kunnen we dit gezien de omstandigheden ook dit jaar nog niet op een goede manier vormgeven.

Op deze zondag zal er wel aandacht besteed worden aan de naamgever van de kerken in Vlijmen en Nieuwkuijk.

### Zomerrooster



In de maanden juli en augustus komen de vieringen op vrijdagavond 19.00 uur in Nieuwkuijk en die op dinsdag en donderdag op het St. Janshof te vervallen. **De vieringen op 1 juli en 5 augustus in de Caleidoscoop op de Vliedberg gaan wél door.**

### Augustinusviering

Elk jaar vieren we gezamenlijk het ontstaan van de onze parochie tijdens de Augustinusviering. Dit jaar zal deze viering plaatsvinden op **5 september** 10.30 uur. Zoals het ernaar uit ziet, zal deze viering dit jaar met de versoepelde coronamaatregelen wél doorgang kunnen vinden. Er wordt op deze dag ook speciale aandacht geschonken aan het priesterjubileum van onze pastoor David Lebrun. Hierover meer in deze Ontmoeting.

### Lambertusdag Haarsteeg

Dit jaar vieren we Lambertusdag op zaterdag **18 september** om 19.00 uur in de kerk van Haarsteeg. Wij nodigen u van harte uit

om op deze dag samen met ons de het naamfeest van de Lambertuskerk te vieren.

### **Eerste Heilige Communie verplaatst**

De Eerste Heilige Communieviering is dit jaar vanwege corona verplaatst naar 26 september. Er zal dan waarschijnlijk meer mogelijk zijn.

### **LIEF EN LEED:**

#### **Door het doopsel zijn in onze kerkgemeenschap opgenomen:**

11 april	Nieuwkuijk	Zoë Eijkemans
25 april	Vlijmen	Alano Trommelen
16 mei	Vlijmen	Nila van Engelen



*Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.*

#### **50- jarig huwelijksjubileum:**

07 mei	Vlijmen	Cees en Els Geurts - Slots
--------	---------	----------------------------



#### **55- jarig huwelijksjubileum:**

03 mei	Haarsteeg	André en Tineke van Heist - van Bladel
--------	-----------	--

*Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen.*

#### **Uitgedragen vanuit onze kerken:**

10 maart	Haarsteeg	Trees Verhaeren - van Iersel	93 jaar
03 april	Vlijmen	Cor Mommersteeg	93 jaar
17 april	Vlijmen	Jan Rechters	77 jaar
18 mei	Vlijmen	Dory Smeele - Jansen	94 jaar
19 mei	Haarsteeg	Toon Vogel	90 jaar



#### **Begeleid door het gebed van de kerk, namen we afscheid van:**

27 maart	Vlijmen	Kees Vermeulen	87 jaar
----------	---------	----------------	---------

*Mogen zij rusten in Gods vrede.*

## **VORMSEL**

Op zondag 20 juni heeft in onze parochie de vormselviering plaatsgevonden in de kerk Sint Jan Geboorte te Vlijmen. Dit jaar hebben 14 jongens en meisjes hun Vormsel gekregen van vormheer Mgr. Mutsaerts.

### Vormeling Nieuwkuijk:

Sarah van Mook

### Vormelingen Haarsteeg:

Niek van Delft, Evy van Delft, Niels Lansdaal

### Vormelingen Vlijmen:

Saskia van den Berg, Abe van Boxtel, Nina van Dun,  
Timo Hensbergen, Silke van Heuven, Jens Klerks, Thijn Langens,  
Svea Langens, Magnus Vos en Mila van Weert.



De muzikale verzorging van de vieringen was in handen van de Upside Down Praise Band. Het thema van de viering was: “Vuur en Liefde”. Proficiat aan alle vormelingen en hun ouders!

## **WERKGROEP VOB = VRIJWILLIGERS OP BEZOEK**

Vrijwilligers op Bezoek is een initiatief van parochie heilige Augustinus, in Vlijmen, Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vliedberg. VOB bestaat al vier jaar.

Doel: Op bezoek gaan bij parochianen die behoefte hebben aan een contactmoment.

Spreekt het u aan en zou u meer informatie willen hebben?

U kunt als vrijwilliger op bezoek gaan of u kunt bezoek ontvangen. Hebt u interesse om als vrijwilliger op bezoek te gaan of u vindt het leuk bezoek te ontvangen neem dan gerust contact op met het secretariaat van de parochie heilige Augustinus; iedere doordeweekse ochtend bereikbaar.

## DE NIEUWE BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR...



Mijn naam is Hennie Hendriks en ik ben geboren en getogen in 's-Hertogenbosch. Sinds 1977 zijn Ela en ik getrouwd en we hebben 2 kinderen. We wonen al vanaf 1987 met veel plezier in Vlijmen. Ik ben werkzaam in de financiële administratie met de specialisatie Credit Control. In bedrijven speel ik daarmee de rol als debiteuren-

beheerder. In mijn vrije tijd lees ik graag biografieën van bekende wereldleiders. En ik lees erg veel over de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast heb ik grote interesse en bewondering voor het Jodendom en Israël. Door mijn Ela heb ik klassieke muziek leren kennen en ben dat erg gaan waarderen. Maar vanuit mijn jeugd hou ik ook heel erg van soulmuziek.

Ik wil me graag inzetten voor de parochie en de parochianen. Als secretaris hoop ik een positieve bijdrage te geven. Jullie kunnen mij te allen tijde benaderen, ik heb een luisterend oor, sta open voor contact en zal helpen waar nodig.



Ik ben Eline van Meel, graag zou ik iets over mezelf vertellen. Ik kom oorspronkelijk uit Utrecht en heb daar ook gestudeerd. Daarna heb ik voor mijn werk als celbioloog o.a. in St. Louis in de Verenigde Staten gewoond en ook in Leiden. Tijdens mijn jeugd heb ik op de Kathedrale Koorschool in Utrecht gezeten en daardoor ook in het Kathedrale

Koor Utrecht gezongen, tot in mijn studententijd. Naast dat het me veel zangplezier heeft gegeven, heeft het me ook gevormd en



betrokken bij de vieringen. Sinds 2 jaar woon ik hier in Vlijmen en maak ik deel uit van deze parochie. Doordat ik hiervoor altijd in grote steden heb gewoond, ervaar ik nu eigenlijk voor het eerst een grotere verbondenheid met een parochiegemeenschap. Daar zou ik graag ook concreet aan willen bijdragen. Door me in te zetten voor de communicatie, hoop ik mee te bouwen aan het gemeenschap zijn. Uw input is daarbij ook heel belangrijk, want samen zien we meer en komen we verder!

### **RENOVATIE KERK VLIJMEN AFGEROND**

Op moment van schrijven worden nog enkele kleine werkzaamheden verricht maar fase 1 van de renovatie van de St-Jan Geboortekerk in Vlijmen is dan afgerond.



De renovatie is uitgevoerd aan de achterzijde west (gemeentehuis kant). Deze renovatie was hard nodig. Door slijtage van de leien en het lood- en zinkwerk zijn lekkages ontstaan waardoor op diverse delen de draagconstructie van het dak is aangetast door houtrot. Ook binnen in de kerk was de lekkage zichtbaar want door het water heeft het stucwerk losgelaten en zijn gaten ontstaan.

Omwille van veiligheid en om verdere gevolgschade te vermijden is besloten om over te gaan tot reparatie. De eerste plannen zijn opgesteld in samenwerking met Rick Jonkers van het bouw bureau van het bisdom. Rick is geen onbekende, hij heeft diversen jaren gewoond in de pastorie in Vlijmen.

De totale kosten waren begroot op € 168.000. Op basis van deze plannen is een rijkssubsidie van € 84.000 (50%) toegekend omdat deze kerk een rijksmonument is.

Door de jaren heen hebben enkele aanpassingen en optimalisaties in de plannen plaatsgevonden. Dit om zoveel mogelijk rendement te krijgen van deze dure investering. Al diverse jaren voert het bestuur een zeer terughoudend investeringsbeleid op vastgoed. Dit betekent dat investeringen alleen nog worden gedaan om gevolgschade te voorkomen of indien veiligheid in het gedrang komt.

Dat betekent een constante afweging van prioriteiten en veel gepuzzel. Zowel in de totstandkoming van de begrotingen als in de offertefase en uitvoering was commissie vastgoed van onze parochie (ComVa) actief betrokken. De projectleiding werd gedaan door Rick Jonkers (Bisdom) en Ivan van Hemert (ComVa).

Uiteindelijk is de draagconstructie aangepast en zijn enkele draagbalken vervangen of gerepareerd. Verder zijn de leien vervangen en zijn de hemelwaterafvoeren vervangen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door leidekkersbedrijf van de Kimmenade en timmerbedrijf van der Zanden. De finishing touch wordt uitgevoerd door Schildersbedrijf Bram Nap.

Maar met de afronding van fase 1 komt fase 2 in zicht. Inmiddels zijn we druk doende om plannen te maken voor de volgende renovatie. Ook de oostzijde van de kerk is slecht en moet onderhanden worden genomen. Naar verwachting zal in 2022 dit plan gereed zijn.

Vanuit het van Greunsvenpark kunt u de stralende renovatie reeds bewonderen. Op de website van de parochie zijn diverse detailfoto's aanwezig die vanaf de steigers zijn gemaakt. Zo kunt u het werk zonder hoogtevrees en bouwhelm van zeer dichtbij bewonderen. Een aanrader voor diegene die van gedegen vakmanschap houdt.

**Marco van Os, bestuurslid Vastgoed**

### **NIEUWS VAN FATHER JESUDOSS**

In India verloopt de derde corona-golf heel heftig. U heeft de beelden ongetwijfeld op het nieuws gezien of in de krant gelezen. De situatie per 27 mei 2021 in Bangalore, de stad waar Jesudoss woont en in het academisch ziekenhuis Sint John's werkt, is dat de corona-golf over haar hoogtepunt heen lijkt. Er lagen toen nog 936 corona-patiënten op de intensive care. Terwijl voor meer dan een maand continu 1.200 corona-patiënten op de intensive care hebben gelegen. Volgens

Jesudoss zijn dat hartverscheurende tijden geweest. De enorme stroom patiënten, zonder uitzondering allen ernstig ziek, waarvan slechts een deel van opgenomen kon worden in het ziekenhuis omdat er geen capaciteit meer was. Hoe vertel je aan ernstig zieke mensen en hun families dat in het ziekenhuis waar iedereen geholpen wordt, er geen plaats meer is?

Voor Jesudoss zijn het heel intensieve tijden waar een groot beroep op zijn organisatorische kwaliteiten gedaan wordt. Denk alleen al aan de hoeveelheid zuurstof die continu beschikbaar moet zijn voor de patiënten die op de intensive care liggen, medicijnen, gebruiksmiddelen voor de verpleging. Zoals Jesudoss



het aangeeft: 'dag en nacht zijn wij bezig voor de patiënten'. En dan bedoelt Jesudoss dit letterlijk, de nachtrust schiet er echt bij in.

De hele Indiase maatschappij is momenteel ontwricht. Veel bedrijven, kerken en scholen zijn alleen digitaal open. Voor de arme bevolking betekent dit dat de scholen dicht zijn. De aandacht van de Indiase bevolking is dan, terecht, ook even niet bij nieuwe projecten voor het Studiefonds van father Jesudoss. Daarvoor in de plaats heeft Jesudoss gevraagd om steun voor een als gevolg van corona urgent probleem. Tijdens de derde corona-golf zijn veel mensen in India gestorven en sterven er dagelijks nog steeds veel mensen. Dat blijken volgens het netwerk van pastores ook veel twintigers en dertigers te betreffen. Ouders van jonge kinderen waarvan de kinderen als (half-)wees achterblijven. Geen werk betekent op het platteland in India ook geen geld, de opvang en verzorging van de (half)wezen is dan ook een schrijnende situatie. Jesudoss heeft gevraagd om financiële ondersteuning om via zijn netwerk van pastores hier iets van verlichting te kunnen bieden. Als Studiefonds willen wij graag aan zijn verzoek meewerken en geld overmaken aan India. Dat kunnen wij op basis van de bijdragen van de vaste donateurs. Maar elke euro die we extra kunnen overmaken, kan voor een kind in India een groot verschil maken.

#### Aandacht voor Studiefonds op St. Jansdag

In het kader van het beleidsplan diaconie van de heilige Augustinusparochie heeft het bestuur de wens om op St. Jansdag, eind juni, ook aan de parochianen van Haarsteeg en Nieuwkuijk te vragen om zich aan te sluiten bij het Studiefonds. Dat wil zeggen dat we op St. Jansdag graag in de drie kerken willen collecteren voor het Studiefonds. De mogelijkheden zijn:



- U kunt in de bus of schaal op 27 juni achter in de kerk uw gift achter laten.
- U mag uw gift ook via de parochie schenken d.m.v. de GVT app. Zie hiernaast de QR code.
- Liever overmaken?  
Dan kunt u gebruik maken van de centrale rekening van parochie heilige Augustinus

RABO NL58 RABO 0154 7929 69

Bij voorbaat heel hartelijk dank, ook namens Fr. Jesudoss.

**Namens De Vriendenkring van father Jesudoss, Fons van Aart.**

### **WERKZAAMHEDEN KERK VAN HAARSTEEG EN DIEFSTAL**

Voor velen is het inmiddels wel bekend dat ook de kerk van Haarsteeg enige dagen in de steigers heeft gestaan. Dit is gedaan door de KPN omdat er werkzaamheden zijn uitgevoerd voor het plaatsen van nieuwe antennes. De draagconstructie van de toren was onvoldoende bevonden voor deze antennes. Deels omdat delen van de toren in slechte staat waren en deels omdat de constructie ongeschikt was. Hoewel formeel de KPN de werkzaamheden uitvoert is het leuk om te vermelden dat op verzoek van de parochie lokale bedrijven zijn ingeschakeld. De dak- en loodgieterswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Walter Verhoeven Loodgieters- en leidekkersbedrijf uit Nieuwkuijk en het timmerwerk is uitgevoerd door Mark van der Wiel Timmerbedrijf uit Haarsteeg.

Deze klus heeft voor de parochie nog wel een vervelende nasmaak. Onbevoegden hebben zich 's nachts toegang verschaft tot de bouwsteiger en hebben het uurwerk ernstig beschadigd.



Getracht is om de wijzers van het uurwerk te stelen. 1 wijzer is afgebroken en meegenomen. Een andere wijzer is krom en ernstig beschadigd. Door deze actie is ook de uurwerkverlichting beschadigd. Of het om koperdiefstal of

vandalisme gaat is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat we geconfronteerd worden met een schadepost waarvoor we niet zijn verzekerd. Omwille van de minder florissante financiële positie van de parochie is destijds weloverwogen besloten om meer risico te aanvaarden om de kosten van peperdure premies te minimaliseren. Laten we hopen dat het blijft bij dit vervelende incident. Er is politieaangifte gedaan.

### **Loszittend stucwerk Haarsteeg**

De bezoekers van de Haarsteegs kerk keken enkele weken geleden raar op toen een deel van de kerk was afgezet met linten. De oorzaak was een grote scheur in een stucwerk ornament in het plafond van de kerk. Vanaf de grond was niet duidelijk zichtbaar hoe ernstig de schade was. Uit veiligheid is een deel van de kerk afgezet. Onlangs is met behulp van een hoogwerker de schade geïnspecteerd en provisorisch maar deugdelijk gerepareerd. Restaureren en terugbrengen in de oude staat is niet mogelijk omdat dit betekent dat grote delen van het plafond opnieuw moeten worden gerestaureerd. Het ornament zit nu weer goed vast en de afzetting is verwijderd.

**Marco van Os, bestuurslid vastgoed**

## **LIVESTREAM DOOR VRIJWILLIGERS**

Tegenwoordig zijn alle H.Missen online te zien.

Voor wie het nog niet weet, het is te vinden op YouTube-kanaal 'augustinus parochie Vlijmen', of via onze website.

Nu ben ik zelf niet zo'n heel computerwonder op zijn zachts gezegd, maar na een goede uitleg is het me toch duidelijk hoe het moet. Er hangen 2 camera's vooraan in de kerk, die van huis uit bediend kunnen worden op vast gestelde punten.

Zoals het altaar, het tabernakel, de pianist, de zangers etc.

De mensen in de banken komen niet in beeld, ik denk vanuit privacy overwegingen.

Ik ben intussen al een aantal jaar acoliet en doe dat altijd met plezier, als stukje dankbaarheid voor het leven en de bewustwording waarom wij hier zijn... en de liefde voor Hem.

Bidden kan natuurlijk altijd thuis, maar de kerk is iets waar je naar toe kan gaan en de moeite voor kunt nemen.

Om stil te zijn, of om te mediteren... toch een onderschatte fijne plek. Zo ook, wanneer je niet kunt of ziek bent, of bang bent voor corona, of net heel even de sfeer wil proeven, is het online toch een heel klein beetje dichtbij.

Ook terugkijken kan op elk gewenst moment. Nadjil en ik (Frank) zijn ervoor gevraagd.

Veel kijkplezier! **Frank de Laat, vrijwilliger**





#### **CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ:**

Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Het secretariaat is op werkdagen geopend tussen 09.00 uur en 12.30 uur.

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen  
E-mail: [secretariaat@augustinus-parochie.nl](mailto:secretariaat@augustinus-parochie.nl)  
Telefoon: 073-5112215

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website:  
[www.augustinus-parochie.nl](http://www.augustinus-parochie.nl).

**Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting: 27 augustus 2021.**

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.

**Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties, kerkbijdrage enz. :**

**Vlijmen:** NL86 RABO 0154792950  
**Haarsteeg:** NL80 RABO 0154714003  
**Nieuwkuijk:** NL94 RABO 0136501710  
**Vliedberg:** NL28 RABO 0136590683