

## WOORD VAN DE PASTOOR:

### De meeste mensen deugen. Een te grote verwachting?

“De meeste mensen deugen”, zo heet het spraakmakende boek van Rutger Bregman. In alle boekenwinkels is deze onverbiddelijke bestseller te koop. Cynici en zwartkijkers kunnen inpakken. Bregman rekent af met ons vaak verwrongen en negatief mensbeeld. Eeuwenlang zou ons ten onrechte zijn voorgehouden dat de mens niet deugt, dat de mens van nature slecht is; “tot het kwade geneigd en tot niets goeds in staat”, om de woorden van Calvijn aan te halen. Bregman breekt met dit pessimisme. Hij wil van het wantrouwen af. Natuurlijk is er van alles dat niet deugt maar de mens kan er iets van maken, iets moois. Aldus Bregman.



Of dat werkelijk zo is, valt te betwijfelen als ik het recente boek van Geert Mak er naast leg. Het draagt als titel “Grote verwachtingen. In Europa 1999-2019”. Vijftien jaar geleden publiceerde Mak een dikke pil over Europa. Toen liet hij de twintigste eeuw hoopvol en euforisch eindigen. Na twee decennia klinken bij Geert Mak de bezorgdheid en de ernst door. De aanslagen In New York van 11 september 2001 waren de doorbraak van een sluimerend islamitisch extremisme, de bankencrisis van 2008 was een harde landing voor het marktdenken, het Europese project verzuurde en kent vandaag weinig bijval. Ondertussen tiert het populisme welig, zorgt de vluchtelingencrisis voor xenofobe reacties, trekt Amerika zich terug.... Kortom, het deugt niet echt, aldus Mak. De grote verwachtingen waar hij over sprak lijken omgeslagen in grote teleurstellingen.

Of het deugt of niet; wij kunnen het verschil maken. Je kunt wel zeggen dat de tijden slecht zijn, aldus Augustinus, maar zijn wij dan niet de tijden? Ook al deugt het soms niet om ons heen, wij kunnen er voor kiezen dat wij deugen, dat wij het verschil maken. Wil Kerstmis ons daar niet toe aanzetten? Is dat niet wat God van ons verwacht? Of is die verwachting te groot?



In dat verband blijf ik het verhaal van de “kerstbestanden” inspirerend vinden. Het speelt zich af in de Belgische Westhoek, in de vlakte van de IJzer waar vanaf 1914 twee legermachten frontaal tegenover elkaar stonden. Langs weerszijden van het front groeven ze zich in. Vanuit hun loopgraven

bestookten ze elkaar, dag na dag. Wekelijks sneuvelde honderden, duizenden soldaten. De hele streek veranderde in een zompig modderlandschap. En toen, toen werd het Kerstmis 1914.

Was dit Kerstmis? Was er niets beters te verwachten? Op die kerstavond onderbraken de soldaten het oorlogsgeweld. Ze begonnen in de stilte van de nacht kerstliederen te zingen. Verscholen in hun loopgraven luisterden ze naar elkaars liederen. Op sommige plaatsen verlieten soldaten hun loopgraven om hun doden uit het niemandsland weg te halen, zonder dat de overkant hen beschoot. De soldaten verbroederden. Daags nadien organiseerden ze samen een voetbalwedstrijd. Het zijn de gekende kerstbestanden uit de Eerste Wereldoorlog.

Ik weet wel: deze kerstbestanden hebben het verdere verloop van de oorlog niet veranderd. De verwachtingen die ze misschien wekten, konden de oorlogsmachine niet meer doen stoppen. En

toch, toch hebben deze bestanden een spoor van menselijkheid nagelaten. Temidden van de waanzin en van wat absoluut niet deugde, kozen deze soldaten voor het tegendeel. Soms, overleeft dat wat deugt op een heel klein stukje grond, al is het maar even. Op een kleine plek niemandsland, zoals toen in de IJzervlakte, in Flandrens Fields. Op Kerstmis namen deze soldaten hun menselijke waardigheid even opnieuw in eigen handen en toonden ze dat de mens deugt. Meer kon God op kerstdag niet van hen verwachten!



En wij? Ook in 2019 koesteren mensen verwachtingen, grootse of minder grootse. Ze verlangen naar iets wat deugt en willen zelf ook deugen. Roept Kerstmis die verwachting niet

in ons wakker? Weet dat het kerstbestand er ook voor ons is. Wie heeft in zijn leven al niet een paar smalle of brede loopgraven getrokken, om zich te beschermen? Om zich te verdedigen? Kerstmis is er om onze ijzeren logica te verlaten en uit onze loopgraven te springen, om elkaar recht in de ogen te kijken en een hand te geven. Om in elkaars blik te lezen dat mensen niet voor de strijd bestemd zijn maar voor iets wat deugt, voor de vrede, voor de liefde. Zo wil Gods blik ons kruisen, zoals Hij met de ogen van Jezus naar ons kijkt, met Kerstmis en elke dag opnieuw.

Wat ik u toewens? Een gezegend kerstbestand! Is dat een te hoge verwachting? Nee, want jij en ik, wij deugen, zoals de meeste mensen! We deugen niet alleen. We worden bemind om zelf te beminnen!

Een zalig Kerstfeest.

**Pastoor David Lebrun**

## **VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE**



Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.

Sinds de vorige editie van De Ontmoeting heeft het kerkbestuur verschillende keren vergaderd. Er zijn weer flink wat onderwerpen op de bestuurstafel langsegekomen, waarvan we de belangrijkste hier willen noemen.

### Commissie Vastgoed

Deze commissie is voortvarend van start gegaan met het inventariseren van de diverse renovatie- en onderhoudswerkzaamheden voor de korte, maar ook de lange termijn. Dit moet leiden tot een indicatie van de kosten voor onderhoud van de gebouwen in het restant van 2019, in 2020 en in de komende jaren. Dit alles wordt samengevat in het onderhoudsplan.

Daarnaast levert de commissie een bijdrage in het gebouwenplan. Dit plan inventariseert voor de drie kerken in onze parochie een aantal kerngegevens, zoals kerkbezoek, aantal bijzondere vieringen, kerkbijdrage, staat van onderhoud etc. Dit gebouwenplan vormt de basis voor het beleid omtrent gebouwen voor de komende jaren.

### Beoordeling jaarrekeningen 2009-2018

Het economaat van het bisdom heeft in een brief aan het bestuur commentaar gegeven op de jaarrekeningen van 2009 t/m 2014 van de voormalige deelparochies en heeft deze jaarrekeningen 'voor gezien' beoordeeld. Daarmee zijn ze afgewerkt. De jaarrekeningen 2015-2018 moeten nog beoordeeld worden. Het bestuur gaat hierover in gesprek met het bisdom. Deze jaarrekeningen en andere ontwikkelingen hoopt het bisdom snel af te kunnen wikkelen. In de brief wordt o.a. ingegaan op de berekening van de aanvulling van de voorziening voor groot onderhoud. Deze blijkt vanaf 2017 wel berekend te zijn met de juiste rekenregels maar niet op de juiste

grondslagen. Vanaf 2019 zullen we echter de juiste rekenregels volgen. Ook in de begroting 2020 zal hiermee rekening worden gehouden. Helaas leidt dat voor ons op papier tot nog grotere exploitatieverliezen.

Als we kijken naar de inkomsten en uitgaven in geld (kasbasis) dan komt het bisdom tot een resultaat in 2018 van min € 118.000 (zonder koersverschillen en zonder aanvulling van de voorziening maar incl. uitgaven voor groot onderhoud). Alle reden dus om de komende jaren passende maatregelen te nemen om het tekort terug te brengen. In de begroting 2020 komen we tot een iets gunstiger resultaat op kasbasis.

### Begroting 2020

Het bestuur heeft in de oktobervergadering de concept begroting 2020 besproken en heeft deze vastgesteld in de novembervergadering. De begroting is niet sluitend maar toont een tekort van € 205.000,-. Hierbij is de aanvulling op de voorziening voor groot onderhoud

(€ 175.500,-) gebaseerd op de juiste rekenregels en grondslagen. Zoals U ziet vormt deze aanvulling een groot deel van het tekort. Eind 2019 – begin 2020 wordt de kerk in Vlijmen voor een belangrijk bedrag gerenoveerd. Daken en goten worden gerenoveerd en de loopbruggen worden verstevigd. Dit is wel nodig om te voorkomen dat we er doorheen zakken. Dit zijn noodzakelijke uitgaven voor het behoud van deze kerk. Er is subsidie van het Rijk ontvangen voor deze renovatie, maar we moeten zelf een flink bedrag investeren. Dit bedrag komt uit de voorziening, maar moet uiteraard wel betaald worden.



Aan de opbrengstenkant begroten we minder inkomsten dan voorgaande jaren door o.a. teruglopende kerkbijdragen en collectegelden. Dat is jammer, maar verklaarbaar door afnemende belangstelling voor de kerk in het algemeen.

Het bestuur heeft toch besloten de begroting met het genoemde exploitatieverlies in te dienen bij het bisdom, maar heeft tegelijkertijd een onderhoud aangevraagd bij het economaat van het bisdom. Op 6 december 2019 heeft een delegatie van het bestuur gesproken met het bisdom over de te varen koers. Bij het drukken van deze Ontmoeting moest het gesprek nog plaatsvinden. Met de actie Kerkbalans hopen we dan een goedgekeurde begroting aan u te kunnen presenteren.

### Koren

Onze kerkvader Augustinus zei het al: "Zingen is dubbel bidden". Veel vrijwilligers zingen in de diverse koren van onze parochie en dat vinden we zeer belangrijk. Koren vervullen een belangrijke rol bij de opluistering van de vieringen. We hebben in onze parochie diverse koren, maar er zijn ook hoge kosten mee gemoeid. Door het uitblijven van nieuwe aanwas hebben veel koren te maken met vergrijzing en krimp. Zorgelijke ontwikkelingen die de koren in hun nabije toekomst bedreigen. Regelmatig is er contact met de koren om deze grote uitdagingen aan te gaan: hoeveel kan het bestuur nog aan budget vrijmaken, wat kunnen koren doen om de kosten te besparen of om hun gelederen te versterken? Dat vraagt concessies en flexibiliteit van het bestuur, de koren en onze parochiegemeenschap. U leest elders in deze editie meer over de bijeenkomst van 4 oktober met de koren.



### Automatisering

Regelmatig worden door het bisdom cursussen gegeven over de nieuwe software. Leden van het bestuur, maar ook Ingrid Rossen

van het secretariaat, nemen daar aan deel. Inmiddels beginnen we e.e.a. aardig onder de knie te krijgen en we ervaren inmiddels de voordelen van de nieuwe automatisering. Het secretariaat en een vrijwilliger houden de ledenadministratie bij en het financiële team kan nu zelf de boekingen bijhouden van inkomsten en uitgaven. Daarmee besparen we op de kosten van beheer én hebben we actuele informatie ter beschikking tbv beleid.

### Diverse onderhoudsprojecten

#### ***Kerkhof Haarsteeg***

U heeft het wellicht al gezien: de toegangsweg naar de begraafplaats in Haarsteeg is opnieuw bestraat. Ook is er een container verwijderd en er wordt nog gekeken naar een opknopbeurt voor de garage. De nieuwe bestrating was hard nodig en is met toestemming van het bisdom gerealiseerd.

#### ***Werkzaamheden aan kerk en pastorie Nieuwkuijk***

Het bisdom heeft toestemming verleend tot het uitvoeren van schilderwerkzaamheden aan de kerk en de pastorie van Nieuwkuijk. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is subsidie van de gemeente verkregen.

Natuurlijk blijft het normale onderhoud aan kerken, gebouwen en begraafplaatsen onverminderd doorgaan. Met inzet van vrijwilligers proberen we deze kosten te minimaliseren.

Dat betekent wel dat we soms moeten investeren in goed materieel. Zo is onlangs een nieuwe grasmaaier aangeschaft. Ook voor het komend jaar zijn er onderhoudsklussen in het verschiet. Bent u een handige metselaar of timmerman of klusser en wilt u uw talent inzetten? Neem dan contact op met het secretariaat.



### Orgel Vlijmen

Het is al langer bekend dat de kwaliteit van het orgel in de kerk van Vlijmen ondermaats is. Dankzij onze bekwame organisten komt er nog wel redelijk geluid uit bij de begeleiding van de koren. Het kerkbestuur stelt op dit moment een onderzoek in naar de mogelijkheden om het orgel te verbeteren of te vervangen. U begrijpt dat hiervoor nauwelijks budget beschikbaar is, maar we willen toch de mogelijkheden en de kosten in beeld brengen, zodat we weten waar we over spreken als het om aanpassing gaat. Tot zolang moeten de organisten hun beste beentje voor blijven zetten.

### Tenslotte

De vergaderingen van het kerkbestuur beginnen steeds met een overweging. Deze wordt door pastoor Lebrun ingebracht en heeft altijd betrekking op de actualiteit van het moment of op de onderwerpen van de vergadering. Dat zijn zinvolle momenten die ons er aan herinneren dat we 'kerk'-bestuur zijn. Een bestuur dat zich ook bekommert om pastorale zaken en pastoraal beleid en niet alleen om materiële zaken, hoe belangrijk ook.

**Peter van Drunen, vice-voorzitter**

### **ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 24 DECEMBER**

Tijdens de gezinsvieringen in Haarsteeg en Vlijmen op dinsdagavond 24 december mogen de kinderen met lampionnen in optocht het Kerstkind vergezellen naar de stal. Ongeveer een half uur vóór deze vieringen maken we lampionnen. We vragen of de kinderen zelf een lichtje meebrengen, maar voor de rest zorgen wij. Heb je al een lampion? Kom dan een kwartier vooraf naar de kerk.

Voor de ouders reserveren we plaatsen in de kerk.

Tijdens de gezinsviering is er een kinderwoorddienst.

Het kerstverhaal wordt





verteld en de kinderen mogen wat knutselen. Kom je ook mee vieren? We verwachten jullie allemaal en breng je oma of opa gewoon mee!

In Nieuwkuijk wordt er voorafgaand aan de gezinsviering een ontmoeting rond de kerstboom georganiseerd door 'Buurt bestuurt'. Deze ontmoeting is vanaf 16.00 uur.

## **VIERINGEN ROND KERSTMIS EN DE JAARWISSELING 2019**

### ***Kerstviering zaterdag 21 december***

17.30 uur Sint Janshof eucharistieviering

### ***Kerstavond dinsdag 24 december***

17:00 uur Vlijmen gezinsviering m.m.v. Amazing

17:00 uur Nieuwkuijk gezinsviering m.m.v. kinderkoor en Harmonie.

19:00 uur Haarsteeg gezinsviering m.m.v. AVE

21:00 uur Vlijmen nachtmis m.m.v. gemengd koor

23:00 uur Nieuwkuijk nachtmis m.m.v. Augustinuskoor



### ***Eerste Kerstdag woensdag 25 december***

09:30 uur Haarsteeg eucharistieviering m.m.v. herenkoor en Mirjam & Margo

11:00 uur Vlijmen eucharistieviering m.m.v. Rainbow Swing

### ***Tweede Kerstdag donderdag 26 december***

11:00 uur Vlijmen eucharistieviering m.m.v. Saxebelle

### ***Oud en Nieuw***

Zaterdag 28 december 19.00 uur Haarsteeg

Zondag 29 december 09.30 uur Nieuwkuijk

Zondag 29 december 11:00 uur Vlijmen

Dinsdag 31 december 17.30 uur Sint Janshof

Woensdag 01 januari 11:00 uur Vlijmen

## LIEF EN LEED:

### Door het doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen:

13 okt	Nieuwkuijk	Mats Groen
20 okt	Vlijmen	Amber Uwitonze
03 nov	Vlijmen	Lizzy van Engelen
17 nov	Vlijmen	Jax Pullen
24 nov	Haarsteeg	Lisa Jehoel
01 dec	Vlijmen	Lilan de Laat



*Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.*

### 50- jarig huwelijksjubileum:

13 okt	Nieuwkuijk	Joop en Margriet van Kol – van Bon
06 nov	Vlijmen	Cees en Thea van Beurden – de Looijer



### 60- jarig huwelijksjubileum:

23 nov	Nieuwkuijk	Frans en Mien klein Holkenborg-Beerten
--------	------------	--

*Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen.*

### Uitgedragen vanuit onze kerken:

23 sept	Nieuwkuijk	Willy van der Lee	89 jaar
27 sept	Vlijmen	Kees Mommersteeg	93 jaar
05 okt	Vlijmen	Antoon van de Pol	93 jaar
07 nov	Haarsteeg	Bep van Esch-van der Kroft	106 jaar
23 nov	Nieuwkuijk	Riet van de Water-van Bladel	87 jaar



### Begeleid door het gebed van de kerk, namen we afscheid van:

01 okt	Vlijmen	Doortje van der Heijden - van Venrooij 69 jaar
--------	---------	--

*Mogen zij rusten in Gods vrede.*



## MEDEDELINGEN

### **Heilige Communie**

De zieken en bejaarden, die met Kerstmis de kerk niet meer kunnen bezoeken en toch graag de Communie willen ontvangen, kunnen dit opgeven bij het secretariaat, telefoonnummer 073 - 5112215.

### **Vervoer naar een Kerstviering 2019**

Deze Ontmoeting staat grotendeels in het teken van Kerstmis. U treft ook een rooster aan hoe laat en in welke kerk de Kerstvieringen worden gehouden. U maakt een keuze, loopt, fietst of stapt in de auto en bezoekt de kerk. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zou u het ook prettig vinden om met Kerst naar de kerk te gaan? Bel dan naar het secretariaat (073-5112215). Dan gaan wij vervoer voor u regelen.

### **Focolare - Oecumenische vesper in Mariënkroon**

Elke zondag om 17.00 is er in Mariënkroon een oecumenische vesperdienst. Duur circa 25 minuten. Als u de abdij binnenkomt, dan is er rechts een kleine dagkapel, ook oecumenische kapel genoemd. U bent van harte welkom om mee te bidden en te zingen.

### **Taizé-avonden**

De laatste jaren hebben de Taizé-avonden zich een vaste plaats in onze parochie verworven. Een bijzondere ervaring voor velen. Mooie teksten, warme samenzang, intense stiltemomenten in een daarvoor sfeervol ingerichte ruimte in de geest van Taizé. Een mooie gelegenheid om tot jezelf te komen. De Taizé-gebeden worden gehouden op zaterdag 25 januari 2020 bij de protestantse gemeente en op zaterdag 14 maart 2020 in de kapel van het St. Janshof in Vlijmen, beide om 19.00 uur. Na afloop van het Taizé-gebed kunt u nog napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.



## Carnavalsmissen



In Vlijmen wordt de carnavalsmis gehouden op zaterdag 22 februari 2020 om 11:11 uur.

In Nieuwkuijk op zaterdag 22 februari om 18.00 uur en in Haarsteeg op zondag 23 februari om 10.30 uur.

Op zondag 23 februari is er een woord- en communieviering in Vlijmen om 11.00 uur

## Aswoensdag

Het Askruisje wordt uitgereikt op woensdag 26 februari om:

19.00 uur Vlijmen

20.00 uur Haarsteeg



## Opbrengst boekenbeurs

De 33e boekenbeurs van de Vincentiusvereniging Heusden is een groot succes geworden: de opbrengst van de boekenbeurs was bijna € 18.500,-. Na aftrek van kosten blijft er een kleine € 15.000,- over voor het goede werk van de Vincentiusvereniging gemeente Heusden. Het aantal bezoekers bedroeg 1468, een nieuw record!

## STILLE OMGANG

Op de avond van **21 maart 2020** komen naar verwachting 4.000 bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets, tram of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken van de binnenstad. De deelnemers zullen vanaf ongeveer 23.00 uur de Stille Omgang lopen.

In 1345 geschiedde een hostiewonder aan een zieke in de Kalverstraat: het Mirakel van Amsterdam. De plaats van het wonder

wordt nu gemarkeerd door de Mirakelkolom aan het Rokin. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke Mirakelprocessie, vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte.



Uniek aan de Stille Omgang zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

De intentie van dit jaar is:

*“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander....”*

(Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren.)

In de Stille Omgang geven vele christenen uiting aan hun geloof, op een bescheiden wijze die ieder tot nadenken stemt en daarmee een bijdrage levert aan het tolerante klimaat van ons land.

Voor verdere informatie: zie [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl); vragen kunt u stellen door het zenden van een e-mail aan: [info@stille-omgang.nl](mailto:info@stille-omgang.nl).

### **ACTIE KERKBALANS 2020: GEEF VOOR JE KERK!**

Van 18 januari tot 1 februari 2020 doen 2000 kerken mee aan de Actie Kerkbalans. De actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de

plaatselijke parochie. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden én de samenleving. 'Geef voor je kerk' is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.



Onze parochie doet ook mee. Tijdens de actie Kerkbalans vragen wij deze keer aandacht voor de enorme kosten van de gebouwen. Deze post, inclusief de aanvulling van de voorziening voor groot onderhoud, bedraagt meer dan een kwart miljoen euro en vormt 58% van de totale begroting. Een belangrijke oorzaak ook van de verliezen in de afgelopen jaren.

Maar ook als we de aanvulling niet meerekenen vertoont de begroting een fiks tekort. Daarom is uw bijdrage van zo'n groot belang. In januari ontvangt u meer informatie over de begroting. Wij hopen dat dit alles U motiveert om in actie te komen voor uw kerk!

**Het bestuur**

### **ADEMEN IN DE NACHT**

Met Jozef voor me, een man die rechtop staat als een waker in de nacht. Met Maria, een vrouw met de handen op de schoot die gebaard heeft. Met Jezus, een kind dat te kijk ligt op een bed van stro.

Klassieker kan het niet. Het is een bekend drieluik dat ons wellicht tot de kern wil brengen. En toch, toch mis ik de engelen die zingen, de herders die hun schaapjes hebben geteld, de koningen die zagen een sterre, een sterre met wondere pracht, zoals aloude liederen al eeuwen zingen. Alsof ik dat tafereel met slechts drie figuren -hoe mooi ook- te smal vind. Het zegt me wel iets maar vooral, het verbergt me veel. Jezus, Maria en Jozef is de hele story niet. Te zeer heilige familie, te veel "Jezulogie"?



Jezus is meer dan het kind van Jozef en Maria; meer dan een kindernovelle. Het gaat hier ook om een pijnlijk groot verhaal waarbij het hout van de kribbe al vooruitwijst naar het hout van het kruis. Kerstmis zouden we niet vieren en zou niets betekenen als er geen Pasen was geweest! Het gaat dus om een verhaal van hemel en aarde, een verhaal van armen die knielen, van mensen die wijsheid zoeken in het wonder dat stiller en sterker is dan wat in de boeken staat.

Jezus, Maria, Jozef. Hoe mooi ook, het is me te schraal, te intimistisch. En dat wil Kerstmis ergens niet zijn. Bij de kerststal staat niet enkel de sterre stil. Hier wordt de wereld stil van. Hier gaat de wereld open op wat gebeuren kan als wij van die kleine familiefoto een grote groepsfoto maken. Iedereen mag dan op het plaatje staan, met zijn eigen herkenbaar gezicht. Een kleine stal is dan veel te klein, een grote is nooit groot genoeg. Ik hoor ze in de verte zingen, vanuit alle continenten, groot en klein, zwart en blank,

protestant en katholiek, zelfs moslims en allen die hen niet verdragen. Rondom het wonder mag onze aanbidding sterker zijn dan ons begrijpen. Het wonder doet geen deuren dicht, het opent op leven.

Gods menslievendheid is op aarde verschenen. Met vele uitroepetekens.

Mensenkind, je bent gezegend voorgoed. Hij biedt ons de zaligheid om te ademen in onze nacht.

**Pastoor David Lebrun**

### **DIAMANTEN PRIESTERFEEST PASTOOR J. NABUURS O.PRAEM.**



Op zaterdag 21 september jl. ging emeritus-pastoor Jan Nabuurs de H. Mis voor in de Lambertuskerk te Haarsteeg ter ere van zijn 60-jarig priesterjubileum. Op die avond vierden we ook Lambertusdag. Het Ambrosiusgilde was aanwezig, evenals een gelegenheidskoor om de viering op te luisteren. Het voelde voor veel parochianen vertrouwd aan om hun voormalig pastoor weer te zien voorgaan. Het was een sfeervolle viering.

Na de viering werd er voor de inwendige mens gezorgd met koffie, thee en een worstenbroodje en was er gelegenheid de diamanten jubilaris en zijn oud-huisgenote zr. Marianne Vogels te feliciteren.





## **KORENBIJEENKOMST**

Augustinus schijnt het ooit gezegd te hebben: zingen is twee keer bidden. Hij zal ermee bedoeld hebben dat zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee de vrome in allerlei omstandigheden van het leven, de vreugde, de angst en de vragen van het hart tot uitdrukking mag brengen.

Op vrijdagavond 4 oktober zijn de vertegenwoordigers van de koren bijeen geweest om met elkaar van gedachten te wisselen. Van muziek gaat een geweldige werking en kracht uit en het dient een plaats in ons hart en de kerk te hebben. Dit wordt door de koren onderschreven en de veelal wekelijkse repetities worden als plezierig ervaren. De parochie faciliteert de repetitieruimtes en de muzikale leiders.

Sinds vier jaar zijn we één grote gemeenschap met drie kerkgebouwen. Geworteld in de oude structuur is het voor koren niet eenvoudig om elders dan de eigen locatie te gaan zingen. Hier is alle begrip voor, daarbij zijn er ook enkele koren die wel parochie-breed zingen.

De koren hechten er waarde aan om eigen repertoire te zingen; meerstemmige missen, Gregoriaans of juist Engelse liederen. De diversiteit aan koren is fijn en wordt door het bestuur gewaardeerd.



De exploitatie van de koren en het tekort aan koorleden en begeleiding zijn een zorg voor het bestuur en de gemeenschap. Op de bijeenkomst zijn goede suggesties gedaan in een open en eerlijk overleg.

De pastoor vraagt om meer aandacht voor de samenzang, deze kan gestimuleerd worden door Nederlandse liederen te zingen tijdens de vieringen. Daarbij wordt het idee geopperd om een kwartiertje voor aanvang van de viering te 'oefenen' met de kerkgangers.

Een zinvolle bijeenkomst van de koren, waarvoor dank, met voldoende stof tot nadenken. En welk koorlid kijkt niet uit naar Kerst? Immers het zingend vieren van het Kerstfeest is dubbel vieren!

**Namens het bestuur, Margo Fokker**

### **VRIJWILLIGERS ZIJN ONMISBAAR!**

*Schouder aan schouder, er samen voor gaan,  
Zonder vrijwilligers kunnen wij onmogelijk bestaan.  
Onmisbare ogen en oren, handen en voeten, denkers en doeners.  
Vrijwilligers, dank je wel!!*

Altijd is het fijn wanneer ook nieuwe vrijwilligers zich willen aansluiten. Er is voor ieder wat wils, hieronder een korte impressie van wat je zoal kunt doen:

- Je kunt je inzetten tijdens de eredienst als lector, acoliet, koster of collectant.
- Ben je graag buiten dan is zorg dragen voor de tuin en begraafplaatsen misschien iets voor jou of het bezorgen van het parochieblad De Ontmoeting en de enveloppen kerkbalans.
- Een schone kerk is er ook niet vanzelf, ook daarbij zijn extra handjes welkom.
- Een bezoekje brengen aan een oudere, dat is een stukje diaconie dichtbij geeft plezier voor twee.
- Ook altijd welkom zijn extra collectanten voor de Vastenactie.
- Meehelpen en meedenken bij projecten, koffie schenken bij evenementen of gastvrouw zijn op de pastorie.
- Wat te denken van gaan zingen bij één van onze koren?
- Last but not least: actief zijn voor onze jeugd, de gezinsviering mee voor bereiden, of lid worden van de communie- of vormsel werkgroep.

Uitdagingen genoeg! Wij hebben iets waardevols met elkaar wat we samen delen en uitdragen.

Vrijwilliger zijn betekent ook dat je nieuwe mensen leert kennen, dat er momenten zijn dat je samen koffie of thee drinkt, dat je zo nodig

toegerust wordt en dat je welkom bent met je partner op de jaarlijkse vrijwilligers-bedank-bijeenkomst.

In 2020 is deze vrijwilligers-bedank-bijeenkomst op 25 april van 11:00 uur tot 14:30 uur. Vrijwilliger zijn is een wisselwerking van de handen uit de mouwen steken, schouder aan schouder staan en voldoening ervaren. Op de site van de parochie, kun je onder het kopje Parochie -> Vrijwilligers meer informatie vinden, en uiteraard willen we je ook persoonlijk informeren.



## VRIJWILLIGERS OP BEZOEK (VOB)



Al ruim twee jaar gaan 10 vrijwilligers op bezoek bij parochianen, die het leuk vinden om een praatje te houden of een activiteit te doen. Op 16 november ging het anders. Alle deelnemers en vrijwilligers gingen

elkaar ontmoeten. Vrijwilligers hadden hun deelnemers gevraagd of zij met de groep wilden gaan lunchen in het cultureel eetcafé van Abdijhof Mariënkroon. Elf personen hadden daar belangstelling voor en samen met negen vrijwilligers werd het een zeer gezellige ontmoeting. Het vervoer was geregeld en in de receptie werden de deelnemers hartelijk ontvangen. De werkgroep van cultureel eetcafé had een mooie hoek voor ons gereserveerd.

Focolare, Vrouwen van Nu en een medebewoner uit een andere cultuur verzorgden een lunch met een speciaal buitenlands tintje. Dit keer had het een Turks accent. Het smaakte uitstekend. Het was zeer aangenaam om elkaars levensverhalen te delen. We hebben ervaren dat “op stap” gaan ook een leuke ervaring was voor alle partijen. Ook zin? Geef je op als vrijwilliger of deelnemer bij het secretariaat! **Lies van Eggelen**

## ONDERSCHIEDING FRANS VAN BEURDEN

Op zaterdag 16 november jl. ontving Frans van Beurden tijdens de eucharistieviering in Haarsteeg, uit handen van pastoor Lebrun, de eremedaille in zilver van de Gregoriusvereniging in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van het herenkoor uit Haarsteeg. Zoals u kunt

zien was Frans er zeer verguld mee. Wij feliciteren Frans met deze mijlpaal en wensen hem nog veel zangplezier!



## **BEZINNING**

Bron van Zijn,  
die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is.  
Ik geef je een naam opdat ik je een plaats kan geven in mijn leven.  
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.  
Vestig jouw rijk van eenheid nu,  
dan valt jouw en ons verlangen samen in ons handelen.  
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.  
Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden,  
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  
Uit jou wordt de al werkzame wil geboren,  
de levende kracht om te handelen,  
en het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

(uit: Verlicht mijn nacht, samengesteld door Annemiek Schrijver)



## **BIJ EEN JAARWISSELING**

Twee kostbare handen

Tussen december en januari is er geen maand.

Stel dat er nu wel één was, hoe zou die dan heten?

De 'vaarwel'- maand? De 'welkom'-maand?

In elk geval: een periode dat handen veel 'om handen' hebben.

Een onmetelijke drukte voor tweemaal vijf vingers:  
schudden, omhelzen, wuiven, wensen, toasten...

Vaarwel 2019.

Niets komt terug van wat was: het trieste niet, het blij niet.

Welkom 2020.

Er komt wat komt, zoals altijd: het trieste, het blij.

Wat zullen mijn twee kostbare handen in 2020 doen?

Strelen, troosten, tranen wegvegen, schouderklopjes geven, juichen,  
zwaaien, op tafel slaan, van alles uitdelen, de tafel dekken, wegen  
tonen, applaudiseren, creatief in de weer zijn, in het haar zitten,...

Tot gebed vouwen ook, stil,  
terwijl een dankwoord opwelt.

Dank 2019.

Dank, God, voor de mooie momenten.

Dank voor wie het voor mij opneemt,  
bij tij en ontij, in keer en tegenkeer.

Welkom 'anno Domini 2020'- het jaar des Heren 2020!

ADVENTSKLEURPLAAT KINDEREN





### **CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ:**

Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Het secretariaat is op werkdagen geopend tussen 09.00 uur en 12.30 uur.

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen

E-mail: [secretariaat@augustinus-parochie.nl](mailto:secretariaat@augustinus-parochie.nl)

Telefoon: 073-5112215

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website: [www.augustinus-parochie.nl](http://www.augustinus-parochie.nl).

**Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting:  
28 februari 2020.**

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet te plaatsen of in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.