

WOORD VAN DE PASTOOR - Paaszondag of Stille Zaterdag?

Het lijkt wel alsof het christelijk geloof in de Lage Landen zijn Stille Zaterdag beleeft. Stille Zaterdag is de dag waarop niemand weet wat het worden zal. Het is de twijfeldag die hangt tussen vrees en hoop. Stille Zaterdag is een “kanteldag”; de dag die niet weet of hij aan moet sluiten bij Goede Vrijdag waarop de dood het laatste woord krijgt of moet overhellen naar Paaszondag waarop het graf opengaat. Het is de ‘stille’ dag van het twijfelen en niet weten. Zo is ook de hedendaagse mens een twijfelaar die enerzijds vreest en anderzijds verlangt. Misschien dat het midden in ons leven altijd een beetje Stille Zaterdag zal zijn, ook na Pasen.



Alle leven lijkt op de dood gericht, naar het graf toegekeerd. Zo gaan volgens het evangelie ook de vrouwen in de vroege Paasmorgen naar het graf. Ze spoedden zich naar het rotsgraf, rouwend, treurend. Het graf heeft een magnetische kracht, niet alleen in het evangelie maar ook in het leven van alledag, in de hele natuur. Leven loopt uit op dood, eindigt in de grond. De dood houdt ons bezig, beangstigend en bevragend.

De magnetische kracht van de dood is zo groot dat we er een ander trekijzer tegenover plaatsen: dat van de eeuwige jeugd. We hopen onszelf uit het graf te houden door voldoende tegenkrachten in gang te zetten: toekomstplannen, zorg voor lijf en leden, fit blijven, lang willen leven... De drang naar onsterfelijkheid ligt in de mens verankerd.

Het Paasgeloof ontkent dit alles niet. Het kijkt enerzijds de dood recht in de ogen maar plaatst anderzijds tegenover de dood niet de magneet van de eeuwige jeugd. Die eeuwige jeugd is een mythe: we kunnen onszelf niet eeuwig jong houden. Vroeg of laat

komt daar een einde aan. Precies hier haakt ons verrijzenisgeloof op in: de dood krijgt niet het laatste woord.

De zekerheid van de dood én het geloof in de opstanding zeggen ons dat we geen blijvende woonst hebben op deze aarde maar dat we door de verrezen Christus mogen hopen op een nieuw Jeruzalem. Dat nieuwe Jeruzalem is geen droom van louter individueel geluk. Het is de gemeenschappelijke toekomst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar God onze diepste vreugde zal zijn.

Vanuit dit Paasgeloof krijgen alle perspectieven van menselijke drang en bestemming een heroriëntatie. Dit vooruitzicht herijkt onze waarden en normen. Verrijzenis is een kritiek op de huidige obsessie naar succes en bezit. Wat kan succes uiteindelijk betekenen? Wat hopen we van ons bezit naar de eeuwigheid mee te nemen?

Versta het goed: persoonlijk geluk en welstand zijn niet onbelangrijk voor ons geloof maar in het licht van Pasen zijn ze uiteindelijk niet de laatste norm. En gelukkig maar want als eigen welslagen en welvaart de ultieme doelstelling worden, dreigen ze de mensengemeenschap op te sluiten in een “survival of the fittest”, in een strijd die alleen de meest getalenteerde en de rijkste kan winnen. En uiteindelijk ook weer niet want ook die rijkste en meest getalenteerde wordt vroeg of laat door de dood getroffen.



Midden in het leven kijken we twee kanten op: naar Goede Vrijdag waarop de dood het laatste woord heeft en naar Paaszondag waarop het leven het laatste woord krijgt.

Midden in ons leven zal het altijd een beetje Stille Zaterdag zijn; zeker voor een Kerk in crisis... en toch vieren we Pasen. Stille Zaterdag kantelt naar het leven toe, naar licht toe.

Een gezegend Paasfeest toegewenst.

Pastoor David Lebrun

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE



Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.

Actie Kerkbalans

Allereerst de Actie Kerkbalans. Dit jaar is ervoor gekozen om aandacht te vragen voor de hoge kosten van onderhoud van onze gebouwen en voor het vinden van een alternatief voor het orgel in de St. Jan Geboortekerk in Vlijmen. Alle parochianen zijn dit jaar persoonlijk aangeschreven met het verzoek een steentje bij te dragen. Gelukkig is er goed gereageerd. We verwachten dat daardoor de inkomsten van de kerkbijdrage over 2020 hoger zullen zijn dan die van 2019. Op het moment dat De Ontmoeting wordt gedrukt is dat echter nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte.

Wij danken alle parochianen die in 2020 een bijdrage leveren aan de financiële continuïteit van de parochie. Als u nog niet de gelegenheid hebt gehad om te reageren op de Actie Kerkbalans dan willen wij u vragen dat alsnog te overwegen. Informatie bij het secretariaat.

Jaarrekeningen 2015-2018 en begroting 2020



Het bisdom heeft onze jaarrekeningen 2015-2018 goedgekeurd. Ook de begroting 2020 is goedgekeurd. Dat alles onder de voorwaarde dat we de opmerkingen die bij de jaarrekening 2018 zijn gemaakt

meenemen in de opstelling van 2019. Wij verwachten de jaarrekening 2019 vóór 1 april a.s. binnen het kerkbestuur goed te keuren, waarna deze wordt ingediend bij het Bisdom.

Gesprek met het bisdom op 6 dec 2019

Op 6 december 2019 heeft een delegatie van het bestuur gesproken met de hoofdeconoom en de kanselier van het bisdom. In het gesprek werd nader ingegaan op de financiële positie van onze parochie en de maatregelen die we naar de toekomst toe willen overwegen om te komen tot een sluitende begroting. Daarbij wordt al snel gedacht aan het verlagen van kosten door het herbestemmen van gebouwen, waaronder de kerken. In de rangorde van parochies in het bisdom verkeren we net iets onder de middenmoot als het gaat om exploitatieresultaat en vermogenspositie. Het bisdom heeft geen kant-en-klare oplossingen om de positie van parochies te verbeteren en legt de verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen bij de kerkbesturen. Uiteindelijk is het wel het bisdom dat oordeelt over de gekozen oplossingen.

Het gesprek verliep in een prima en open sfeer. Het werd door de vertegenwoordigers van het bisdom zeer op prijs gesteld dat wij het initiatief ertoe hadden genomen. Kortom: voor herhaling vatbaar.

Beleidsnota

Het kerkbestuur heeft een interne beleidsnota opgesteld om de problemen voor de komende tijd systematisch aan te pakken. Er zijn enkele beleidsmatige zaken die op korte termijn kunnen worden geregeld en er zijn beleidspunten die verder reiken dan het jaar 2020.

Zo is er de afgelopen tijd gewerkt aan de fine-tuning van de regelgeving omtrent AVG (Algemene Verordening



Gegevensbescherming). Aan de hand van een draaiboek worden alle AVG-aspecten beoordeeld en uitgewerkt in praktische afspraken. Zo is er aan alle vrijwilligers een verklaring voorgelegd omtrent het verstrekken, vastleggen en delen van bepaalde privé-gegevens. Op onze website zijn het privacyreglement van de parochie en het 'Algemeen reglement persoonsgegevens parochies' gepubliceerd (bij Contact). Ook bij de Aktie Kerkbalans is rekening gehouden met de AVG-wetgeving voor parochies. Andere korte termijn beleidszaken zijn: het versterken van het bestuur (we zoeken nog steeds naar een penningmeester) en het bewaken van de belasting van de leden van het bestuur. Maar ook het regelmatig informeren van parochianen over pastoraal beleid, financiën, activiteiten e.d.

Langere termijnbeleid betreft het streven naar continuïteit voor de parochie, zowel in pastoraal als in financieel opzicht. Daarbij gaat onze aandacht ook uit naar de beschikbaarheid en de belasting van vrijwilligers.



Continuïteit

Haalt de parochie H. Augustinus het jaar 2040? Dat is de vraag die we ons momenteel stellen. Daarbij gaat het om het blijven betrekken van parochianen bij de gemeenschap van de parochie heilige Augustinus, maar ook om de financiële randvoorwaarden om het pastorale beleid mogelijk te maken. Als u benieuwd bent naar het pastorale beleid dan verwijzen we graag naar de website waar u de pastorale beleidsnota kunt lezen (www.augustinus-parochie.nl/algemeen/visie).

Over de maatregelen die nodig zijn om de continuïteit te realiseren willen we graag in een later stadium met alle

parochianen in gesprek. Maar in eerste instantie gaan we een klankbordgroep samenstellen waarmee we maatregelen willen gaan formuleren om de continuïteit te realiseren.

Diaconie en vrijwilligersbeleid



Jaarlijks wordt het beleid ten aanzien van diaconie en vrijwilligers tegen het licht gehouden. Op basis daarvan wordt het beleid aangepast en worden nieuwe plannen ontwikkeld.

Dit is een initiatief van de betreffende portefeuillehouders in het bestuur. Zo is er een nieuwe uitgave van het reglement voor vrijwilligers. Hierin is vooral aandacht voor de rol van vrijwilligers, veilig werken en AVG. Het reglement is op de website in te zien.

De portefeuillehouders hebben voor het komende jaar wederom nieuwe activiteiten ontwikkeld. In de marge daarvan is ook de aanpak van de Vastenactie aan de orde gekomen.

Noodzakelijk onderhoud kerk Vlijmen

In 2013 is gestart met een renovatieplan voor de kerk in Vlijmen. Voor de planperiode 2015-2021 is subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze subsidie (50%) is verkregen onder de voorwaarde dat het goedgekeurde plan ook wordt uitgevoerd binnen de planperiode.

Uitstel van de renovatie van een groot deel van het dak is op dit moment niet meer verantwoord. Het dak is op diverse plaatsen lek, waardoor de onderliggende constructie ook wordt aangetast. Als we niets doen dan gaat het van kwaad tot erger.

Daarom heeft het bestuur besloten om ondanks de hoge kosten toch tot renovatie van een groot deel van het dak over te gaan. Dat past ook bij de eis van het bisdom dat gebouwen, zelfs als ze buiten gebruik gesteld zouden zijn, wind- en waterdicht moeten

worden gehouden. De geldmiddelen voor de renovatie zijn de afgelopen jaren al opgebouwd in een voorziening groot onderhoud voor deze kerk. De werkzaamheden starten in de loop van dit jaar.

Vrijwilligersdankbijeenkomst

BEDANKT!

Voor het eerst na de fusie in 2015 is er dit jaar één dankdag georganiseerd voor alle vrijwilligers van de parochie en hun eventuele partners. Op zaterdag 25 april 2020 worden alle deelnemers verwacht op het terrein van Abdij Mariënkroon, waar we om 11.00 uur beginnen met een dankdienst in de kapel. Daarna volgt een feestelijk samenzijn, waarbij vrijwilligers uit de diverse kernen elkaar beter kunnen leren kennen tijdens een lunch en een leuke activiteit. In de afgelopen weken hebben enkele bestuursleden gewerkt aan de voorbereiding van deze dag. Alle vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel vrijwilliger zijn in onze parochie, neem dan contact op met ons parochiesecretariaat.

Werkgroep begraafplaatsen

Op initiatief van het kerkbestuur heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de begraafplaatsbeheerders, -administrateurs en enkele betrokken vrijwilligers. Doel van de bijeenkomst was nadere kennismaking, uitwisseling van ervaringen en verdere samenwerking in het beheer van begraafplaatsen. Het kerkbestuur streeft ernaar om tot een uniform beleid ten aanzien van de begraafplaatsen te komen. Deze eerste bijeenkomst werd door alle betrokkenen als zeer zinvol ervaren. Reden om een vervolgspraak te maken, hetgeen geschiedde.

Peter van Drunen, vice-voorzitter



MEDEDELINGEN

Heilige Communie

De zieken en bejaarden, die de kerk niet meer kunnen bezoeken en rond Pasen toch graag de Communie willen ontvangen, kunnen dit opgeven bij het secretariaat.

Vervoer Witte Donderdagviering en Paaswake

Wilt u graag naar de Witte Donderdagviering of de Paaswake, maar heeft u problemen met het vervoer? Een telefoontje naar het secretariaat en u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Dank aan vrijwilligers en parochianen Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2020 vond half januari plaats.

Vele vrijwilligers zijn in touw geweest om de brieven samen te stellen, enveloppen klaar te maken en te bezorgen. Het is elke jaar weer een hele klus.

Een woord van dank aan de vrijwilligers.

Ook een woord van dank aan de trouwe parochianen en aan de nieuwkomers.



4 Mei: Dodenherdenking

Evenals andere jaren zal er op maandag 4 mei om 19:00 uur een viering rondom de dodenherdenking zijn in de kerk Sint Jan Geboorte te Vlijmen. Na afloop van de dienst zullen wij in een stille tocht naar het oorlogsmonument aan de Catharinastraat gaan. Daar zal 1 minuut stilte worden gehouden. Vervolgens wordt de tocht voortgezet naar het Indië-monument aan de Kees Klerkxstraat, waar ook 1 minuut stilte wordt gehouden. Hierna wordt de tocht ontbonden.

Inzameling Voedselbank een succes

De inzameling voor de Voedselbank in december 2019 was wederom een groot succes. Er zijn ruim 16 kratten voedsel, 1 krat cosmetica artikelen, 4 dozen melk en 1 doos rijst ingezameld.

De Voedselbank is alle gulle gevers bijzonder dankbaar voor hun bijdrage hieraan!



Bijzonder koor Haarsteeg

De eucharistieviering in Haarsteeg zaterdag 16 mei om 19.00 uur wordt opgeluisterd door een bijzonder koor. Deelnemers aan een open zangdag in Abdij Mariënkroon zullen tijdens deze H. Mis het resultaat van hun repetitiedag ten gehore brengen. Het geheel wordt begeleid door verschillende instrumenten.

Oecumenische bijbelstudiegroep

Profeten, zwartkijkers of realisten?



Wat hebben deze mannen van lang geleden ons hier en nu nog te melden? In het najaar hebben we ons verdiept in Ezechiël, Hosea en Amos. In het nieuwe kalenderjaar opnieuw drie profeten, maar nu iets bekendere namen. Ook over hen is

nog veel nieuws te ontdekken. We hebben het over Jona, Jeremia en Jesaja. Er is nog één avond. U bent van harte welkom op donderdag 2 april, van 20.00 uur tot 22.00 uur. Ook als u er in het najaar niet bij was, kunt u aanschuiven. Afwisselend onder leiding van pastoor David Lebrun en dominee Margo Trapman. Plaats van samenkomst is De Lantaarn te Vlijmen, te bereiken via de zij-ingang langs de St. Jan Geboortekerk.

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN DE PAASTIJD



Zaterdag 4 april Palmpasen

- 18.15 uur Nieuwkuijk Zegening Palmpasenstokken.
19.00 uur Haarsteeg Gezinsviering en presentatie communicanten

Zondag 5 april Palmpasen

- 09.30 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering Palmpasen.
11.00 uur Vlijmen Gezinsviering.

Dinsdag 7 april

- 20.00 uur Nieuwkuijk Uitvoering Jesus Christ Superstar.
Op blz. 16 in deze Ontmoeting, kunt u hier meer over lezen.

Donderdag 9 april Witte Donderdag

- 19:00 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering.
Tot 22.00 uur stille wake bij de Eucharistie.

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag

- 15.00 uur St. Janshof Kruisweg.
15.00 uur Nieuwkuijk Kruisweg.
15.00 uur Haarsteeg Kruisweg.
15.00 uur Vlijmen Kruisweg.
19.00 uur Vlijmen Kruisverering.
Gelieve zelf een bloem mee te nemen voor de verering van het Kruis.

Zaterdag 11 april Paaszaterdag

- 19.00 uur Nieuwkuijk Paaswake voor de hele parochie.

Zondag 12 april Eerste Paasdag

09.30 uur Haarsteeg Eucharistieviering.

11.00 uur Vlijmen Eucharistieviering kindernevendienst.

Tijdens deze dienst gaan kinderen op zoek naar het lege graf. Deze zoektocht wordt beloond met het zoeken van paaseieren.

Maandag 13 april Tweede Paasdag

09.45 uur Sint Janshof Eucharistieviering.

11.00 uur Vlijmen Eucharistieviering.

Wij nodigen U allen van harte uit voor de vieringen in de Goede Week en de Paastijd!

VASTENACTIE 2020

'Werken aan je toekomst' is het thema. Doelgroep zijn de jongeren uit Zambia. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden.



In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist

de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen. Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren en volwassenen, naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren.

Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienen bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.

VASTENACTIE

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

Vrijwilligers van onze parochie zetten zich in voor de Vastenactie. Collectanten gaan van deur naar deur en indien u de collectant mist kunt u uw bijdrage ook geven bij de speciale collecte in onze parochiekerken in het weekend van 4 en 5 april of in de bus achter in de kerk. Heel veel dank namens vele jongeren zoals Dennis uit Zambia.

THEATERVOORSTELLING 'DWARS DOOR DE BIJBEL'

Op donderdag 23 april speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn voorstelling 'Dwars door de Bijbel' in de Open Hof, Vennestraat 57 te Drunen. De voorstelling begint om 20.15 uur. Kerk open vanaf 19.45 uur.

Toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten.

Deze avond is een gezamenlijke activiteit van de Protestantse en Katholieke kerken van Drunen, Engelen en Vlijmen en de Focolare-beweging. In 'Dwars door de



Bijbel' snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug.

In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de 'dwarse' verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur leert u op een verfrissende manier de Bijbel kennen. De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema 'Een goed verhaal'. Van harte welkom.

CARNAVALSMISSEN

Op zaterdag en zondag 22 & 23 februari jl. waren er in Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk, in mooie versierde kerken weer de traditionele Carnavalsmissen.

De thema's van dit jaar waren in Knotwilgendam "Bende betoeterd!" en in Haorendam "Ge viert 't nie in oe een(d)tje!".



De vieringen werden opgeluisterd door diverse ‘muziekskes’ en koren. De bezetting was goed. Na een mooie toespraak van onze eigen pastoor, die wat dieper inging op de diverse thema’s, kon voor de feestvierders het carnaval echt beginnen. Na de vieringen werd er onder genot van een drankje met z’n allen gezellig nagepraat over de mooie vieringen en de mooie dagen die voor iedereen nog in het verschiet lagen. Kortom, wederom een drietal zeer geslaagde carnavalsvieringen in de parochie heilige Augustinus.

VIERINGEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Zondag 10 mei 10.00 uur Vlijmen (Vijfhoeven)
12.30 uur Vlijmen (Bussel, Vliedberg en overige scholen)

*In Nieuwkuijk zal op deze zondag de H. Mis om **09.00 uur** beginnen.*



Zondag 17 mei 10.30 uur Nieuwkuijk

Zondag 7 juni 10.30 uur Haarsteeg

Hierdoor komt de H. Mis in Vlijmen om 11.00 uur te vervallen.

Deze vindt plaats op zaterdagavond 6 juni om 19.00 uur.

*De H. Mis in Nieuwkuijk begint deze zondag om **09.00 uur**.*

VIERING TOEDIENEN HEILIG VORMSEL

Zondag 21 juni 11:00 uur Vlijmen



OVERIGE BIJZONDERE VIERINGEN T/M JUNI

Hemelvaart Donderdag 21 mei

09.30 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering

Pinksteren

Zaterdag 30 mei

19.00 uur Haarsteeg Eucharistieviering

Zondag 31 mei

09.30 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering

11.00 uur Vlijmen Eucharistieviering

Maandag 1 juni

11.00 uur Vlijmen Eucharistieviering

Sint Jansdag zondag 28 juni

11.00 uur Vlijmen Eucharistieviering

AFSCHEID KOREN

Tja en dan is er ineens geen Amazing meer... Niet lang na het seniorenkoor, is nu ook Amazing vrij onverwachts tot het besluit gekomen om te stoppen als koor. De reden ligt in een afnemend aantal leden en vacante bestuursfuncties.



Wij vinden het als bestuur erg jammer dat het koor Amazing en het seniorenkoor gestopt zijn. Hiermee verschaalt de diversiteit van de koren en wordt het moeilijker om de vieringen muzikaal op te luisteren.

Tevens willen wij van harte onze welgemeende dank uitspreken, voor alle muzikale klanken waarvan wij hebben mogen genieten.

Toch wil dit bovenstaande geenszins zeggen dat er geen enthousiasme is bij de koren. De afgelopen weken mocht ik elk koor bezoeken bij de repetitie. Het Vlijmens gemengd koor, het Augustinuskoor, het Augustinus Vocaal Ensemble, het Gregoriaans Herenkoor Vlijmen, het duo M. en M. en het Herenkoor in Haarsteeg. Een fijne sfeer, hardwerkende dirigenten, zangers en pianisten, woorden die in harmonie verklankt worden is wat ik overal beleefde. De repetities worden goed bezocht door de leden en zij ervaren het ook als 'hun avondje uit' een stukje gezelligheid en zingen vanuit het hart.

Zoals altijd zijn er soms ook gastkoren te beluisteren in onze vieringen, onder andere het koor Rainbow Swing.

Binnenkort vindt de jaarlijkse vrijwilligersbedankdag plaats waarbij onze koren gezamenlijk een nieuw Marialied ten gehore willen gaan brengen. Van harte hopen wij op een leuke en welverdiende bedankdag voor al onze onmisbare vrijwilligers en hun partners.

Op onze parochiewebsite is te vinden wanneer en waar de koorrepetities plaatsvinden.

Margo Fokker, bestuurslid

JESUS CHRIST SUPERSTAR



Op dinsdagavond 7 april 2020 zal het koor Rainbow Swing uit Waalwijk een bijzondere uitvoering geven van de bekende musical Jesus Christ Superstar. Dat zal gebeuren in de H. Johannes Geboorte in Nieuwkuijk, die daarvoor dan ook sfeervol wordt ingericht.

Deze zeer bekende en ook verfilmde musical wordt door het koor al jaren ten gehore gebracht en is zelfs al eens door het koor op CD gezet. Het indrukwekkende verhaal van het lijden en sterven van onze Heer, verteld in prachtige songs.

Zeer de moeite waard dus om zo de Goede Week echt te beleven. De toegang is gratis.

Wel is het mogelijk om na afloop een vrijwillige bijdrage te geven. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

LIEF EN LEED:

Door het doopsel zijn in onze kerkgemeenschap opgenomen:

15 dec	Vlijmen	Abbey de Gouw
12 jan	Nieuwkuijk	Alicia Caspers
02 febr	Vlijmen	Evy van den Assem
02 febr	Vlijmen	Lex van Ginkel
16 febr	Vlijmen	Milan Henskens
01 maart	Vlijmen	Jade Vissers
01 maart	Nieuwkuijk	Lieke Snoeren



Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.

Huwelijk:

20 febr Haarsteeg Jeroen Verhoeven en Kim van Beurden

50- jarig huwelijksjubileum:

22 jan Nieuwkuijk André en Marga Timmermans – van Nes
06 febr Vlijmen Kees en Dora Smits - van Hulten

Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen.



Uitgedragen vanuit onze kerken:

13 dec	Vlijmen	Giel de Vaan	77 jaar
21 dec	Haarsteeg	Ria Junggeburth – van Ooijen	80 jaar
23 dec	Nieuwkuijk	Jan Nelissen	90 jaar
24 dec	Nieuwkuijk	Frank Nelissen	59 jaar
25 dec	Vlijmen	Jo van de Pol – van Oosterhout	82 jaar
05 jan	Haarsteeg	Jan Klerks	87 jaar
06 jan	Haarsteeg	Sien van Heist	90 jaar
15 jan	Nieuwkuijk	Henk Habraken	91 jaar
19 jan	Nieuwkuijk	Hub Figee	87 jaar
31 jan	Vlijmen	Dina Boom - Boom	93 jaar
12 febr	Nieuwkuijk	Jan van Drunen	85 jaar
17 febr	Nieuwkuijk	Zus Samuels	89 jaar
22 febr	Haarsteeg	Kees Klerks	81 jaar



23 febr	Vlijmen	Ton Schoonen	81 jaar
28 febr	Vlijmen	Ad van de Pas	101 jaar
07 maart	Haarsteeg	Theo van Spijk	89 jaar

Begeleid door het gebed van de kerk, namen we afscheid van:

02 jan	Vlijmen	Annie Brands – Kouwenberg	73 jaar
--------	---------	---------------------------	---------

Mogen zij rusten in Gods vrede.

COLUMN BISSCHOP DE KORTE

Zondag van het Woord

In januari jl. vierde onze Kerk voor de eerste maal op verzoek van paus Franciscus de zondag van het Woord van God. Bij deze gelegenheid schreef bisschop de Korte een mooie column die we jullie niet willen onthouden.



Bijbelbeweging

Vele eeuwen kon maar een minderheid van de bevolking lezen en waren bijbels veel te duur om zelf te bezitten. Het christelijk geloof werd doorgegeven door de vieringen in de kerk en door schilderijen en beelden. De laatste 500 jaar, na de uitvinding van de boekdrukkunst, waren steeds meer mensen in staat om zelf een bijbel te kopen. Toch is het persoonlijk lezen van de bijbel in katholieke kring nooit populair geworden. In de tijd van een sterke katholieke cultuur, met veel kerkgang, was dat een beperkt probleem. Maar in de huidige tijd breekt de geringe kennis van de Heilige Schrift ons als katholieken op. Al in de vroege Kerk vroeg een kerkvader zich af hoe wij Christus kunnen liefhebben als wij de Schrift niet kennen. Die visie is nog steeds actueel. In onze individualiserende samenleving blijft een christen alleen overeind als hij of zij minstens een basiskennis van de Bijbel heeft. Zonder dat wordt het geloof al snel flets en zonder contouren. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) is binnen onze Kerk een

bijbelbeweging op gang gekomen. Katholieken worden gestimuleerd om zelf de Bijbel ter hand te nemen om zo God steeds beter te leren kennen.

Het Woord in de liturgie



Er kwam een heilzame vernieuwing van de liturgie tijdens het laatste Concilie. Geleidelijk aan was er een devaluatie opgetreden van de woorddienst. Tot de offerande werd door vele katholieken gesproken

van de “voormis”. Pas vanaf de offerande begon de Eucharistie in de beleving van veel priesters en gelovigen echt.

De synodevaders hebben, teruggrijpend op bijbelse gegevens en de theologie van de vroege Kerk, het evenwicht tussen de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie gelukkig hersteld. Tijdens de zondagse liturgie klinken tijdens de Woorddienst de lezingen uit de heilige Schrift.

Niet alleen het brood wordt gebroken en uitgedeeld maar tijdens de preek worden ook de woorden van de heilige Schrift gebroken en uitgedeeld. In de traditie van de Moderne Devotie van Geert Grote en Thomas a Kempis wordt gesproken over “ruminare”. Dat laatste woord kunnen wij vertalen met herkauwen. Zoals koeien het gegeten gras herkauwen totdat de voedende sappen vrijkomen, zó mogen wij de bijbelse woorden herkauwen totdat het voedsel geeft voor de navolging van Christus.

Door de opwaardering van de woorddienst zijn wij ons meer bewust van het feit dat Christus ons tijdens de viering van de Eucharistie niet alleen wil ontmoeten in het Sacrament maar evenzeer in het woord van de heilige Schrift.

Maand van de Bijbel

In ons land hebben enkele christelijke uitgeverijen en kranten een “Maand van de Bijbel” georganiseerd. Met allerlei activiteiten hopen zij de bijbel meer onder de aandacht te brengen. De aftrap was in de abdij van Egmond. De maand werd op 14 februari afgesloten met een evenement in onze “eigen” abdij van Berne. 14 februari: Valentijnsdag, de dag van de liefde en de vriendschap. De Bijbel bevat het verhaal van Gods liefde voor de wereld en de oproep aan de mensen om elkaar lief te hebben en in vriendschap te leven. **Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch.**

PSALMGEBED Hans Bouma

brood zijn
onderdak
redder in nood

niets bijzonders

gewoon de mens
die God bedoelde

recht doen
liefde doen

al datgene waarvoor
je zo duidelijk
bent geschapen

en waarin je
op je mooiste mag zijn

onaantastbaar



TARIEVENLIJST 2020

Diensten:	Parochianen
Misintentie	€ 10,00
* Huwelijksviering	€ 450,00
* Jubileumviering	€ 375,00
* Doopviering, incl. kaars en doopookonde	€ 50,00
* Eerste Heilige Communie, basis bijdrage per kind	€ 50,00
* Heilig Vormsel, basis bijdrage per kind	€ 50,00
Begrafenis:	
* Engelenliturgie, kind < 1 jaar	€ 150,00
* Uitvaartliturgie (incl. avondwake)	€ 500,00
* Afscheidsdienst crematorium	€ 500,00
* Pastorale begeleiding crematorium na uitvaartliturgie	€ 205,00
* Avondviering zonder uitvaartliturgie	€ 205,00
* Gebed en zegening zonder uitvaartliturgie	€ 155,00
Begraven/urnplaatsen:	
* Enkelgraf met 20 jaar grafrecht	€ 1.200,00
Dubbel graf met 20 j. grafrecht (excl. reservering overige deel)	€ 1.200,00
Begraven 2e overledene	€ 1.200,00
* Urnengraf incl. 20 jaar grafrecht: incl. omranding en lessenaar grafsteen; excl. graveren	€ 1.200,00
Urnenkuis, incl. 20 jaar grafrecht + muurplaat of muurschild	€ 1.400,00
* Kindergraf: kind < 12 jaar incl. 20 jaar grafrecht	€ 525,00
Verlengen graf- of huurrecht, incl. algemeen beheer begraafplaats:	
Verlengen grafrechten enkel graf voor 10 jaar	€ 415,00
Verlengen grafrechten dubbel graf voor 10 jaar	€ 830,00
Verlengen huurrecht urnengraf of urnenkuis voor 10 jaar	€ 435,00
Verlengen kindergraf < 12 jaar voor 10 jaar	€ 200,00

Bijzeten urnen in een bestaand graf:	
Voor de resterende duur van het gevestigde grafrecht: in een graf, urnengraf en urnenmuur, zonder opening graf	€ 260,00
Reservering graf:	
** Enkelgraf (x2 dubbel graf) of overige deel dubbel graf voor 10 jaar	€ 310,00
** Enkelgraf (x2 dubbel graf) of overige deel dubbel graf voor 20 jaar	€ 620,00

Restitutieregeling trouwe parochianen:

- * Indien over de laatste 3 kalenderjaren tenminste de minimale kerkbijdrage van € 60,- per jaar is voldaan, dan wordt € 100,- of € 50,- (Doop, Communie of Vormsel) gerestitueerd.
- ** Niet verstreken jaren worden verrekend.

Niet-parochianen:

Voor niet-parochianen die toch graag op één van de begraafplaatsen van de Augustinus-parochie begraven willen worden, zal eenzelfde tarief als bij de algemene begraafplaatsen in de gemeente Heusden worden gehanteerd.



BEZINNING

De geweld(ad)igen in de ogen kijken

Op een goede manier omgaan met macht en gezag. Een uitdaging! Wie veel macht krijgt toebedeeld, of zich veel macht toe-eigent, moet zich permanent afvragen of deze gegeven macht ten goede of ten kwade wordt aangewend.

Binnenkort beleven we opnieuw de Goede Week. Dan horen we in de liturgie het passieverhaal vertellen. Macht en geweld zijn belangrijke ingrediënten van dit verhaal. En dus komen ook al die zaken erbij die we zo goed herkennen: demagogie, manipulatie, verdraaiing van feiten, spot en ironie, toegeven aan de druk, bezwijken voor chantage enzovoort. In dit drama zijn wij ook zelf de spelers. Het is niet moeilijk om onszelf te herkennen in de evenzovele verhaalfiguren.



Daartussen staat Jezus. Weerloos en geweldloos. Spreken als het kan, zwijgen als het moet. Hij ondergaat het geweld niet passief. Hij kijkt het recht in de ogen. Daar is moed voor nodig. Veel moed! Toch hebben vele mensen na hem dezelfde moed gevonden om in gewelddadige situaties overeind te blijven, niet te capituleren.

Laten we bij het beleven van het passieverhaal naar Jezus kijken - en naar hem opkijken, als hij aan het kruis hangt. En heel misschien kunnen we van binnenuit de woorden laten opwellen die de honderdman sprak, die onder het kruis stond: Waarlijk, déze mens was een rechtvaardige, een Zoon van God!



CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ:

Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Het secretariaat is op werkdagen geopend tussen 09.00 uur en 12.30 uur.

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen

E-mail: secretariaat@augustinus-parochie.nl

Telefoon: 073-5112215

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website: www.augustinus-parochie.nl.

Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting: 22 mei 2020.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.

Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties, kerkbijdrage enz.:

Vlijmen: NL86 RABO 0154792950

Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003

Nieuwkuijk: NL94 RABO 0136501710

Vliedberg: NL28 RABO 0136590683