

GOEDE WEEK ?

De kerk is weliswaar gesloten, door alle corona-toestanden, maar toch vieren we deze week DE GOEDE WEEK. En de pastoor en ik hopen dat vele gelovigen, parochianen, ons en ons verhaal volgen via de site, of via andere media.

Afgelopen weekend vierden we PALMZONDAG. Zaterdagmiddag vierden pastoor en diaken in een besloten viering, de intocht van Jezus in Jeruzalem, we zegenden de palmtakjes, en lazen het Lijdensverhaal, en we vierden eucharistie. De palmtakjes gingen naar de drie kerken. De kerken zijn open op de momenten dat daar normaal de H. Mis zou zijn. Zelf was ik in Vlijmen, waar ook gebeden werd bij het Allerheiligste, in dit geval de ciborie met hosties op het altaar. Sfeervol, ontroerend en indrukwekkend.

Jezus trekt Jeruzalem binnen. Na een lange tocht vol wonderlijke verhalen. Hij geneest mensen, vertelt mooie verhalen, maakt een paar doden weer levend, Hij vertelt over Liefde en Vrede, Hij breekt en deelt. Hij wordt als held, als koning, toegezongen: Hosanna !! Iedereen is blij,behalve Jezus zelf. Hij weet wat er die week in Jeruzalem gaat gebeuren. Ook in Jeruzalem laat Hij nog van zich horen, bijvoorbeeld in de tempel, waar Hij dagelijks is.

Op het moment dat ik dit schrijf, beste ouders, lieve communicantjes, Woensdagochtend, is er in de Kathedraal ST. Jan in Den Bosch, iets bijzonders aan de gang. De bisschop, Gerard de Korte, viert met een klein aantal assistenten, ook weer in een besloten viering, de CHRISMA-MIS. Normaal zijn alle priesters, diakens, en vele anderen daarbij aanwezig. Chrisma is de zalf, de Heilige Zalf!, waarmee dopelingen al gezalfd worden, maar ook onze Vormelingen. Ook wordt de ziekenzalf, en het heilig Oliesel bereid. Na afloop krijgt iedere parochie zijn "eigen potje" mee. Dit is altijd een zeer indrukwekkende viering.

De donderdag in de Goede Week, is de Witte Donderdag. Jezus viert samen met Zijn vrienden het Laatste Avondmaal. Hij breekt en deelt..... en bij het brood zegt Hij: dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Bij de beker wijn zegt Hij: dit is mijn bloed, dat vergoten wordt voor de vergeving van de zonden. De kelk van het Nieuwe en Altijddurende Verbond. Dan wordt Hij verraden door Judas. Die had de zaal verlaten om de "boeven" te halen die Jezus zouden pakken. Jezus is met zijn vrienden dan in Getsemane, waar Hij in angst tot Zijn Vader bidt. Judas verraadt Hem met een kus (een vrienden-gebaar!!).

Jezus wordt gevangen genomen. Hij wordt mishandeld, bespot, gezeseld, Hij krijgt de doornenkroon op Zijn hoofd, en draagt Zijn kruis naar Golgota, waar Hij tussen twee moordenaars gekruisigd wordt. Kruisiging was de ergste manier om iemand ter dood te brengen. Petrus had ondertussen heel stoer lopen roepen dat Hij Jezus zou helpen. Jezus zei tegen hem: ach jongen, nog vóór dat de haan kraait, heb jij al drie keer gezegd dat je mij niet kent ! En dat gebeurt ook....

En Judas krijgt ook spijt. Hij brengt het geld terug dat hij voor zijn verraad kreeg, maar ze lachen hem uit. Dan rent hij weg en brengt zichzelf om het leven.

Dit jaar is alles anders, helaas, maar normaal gesproken wordt het in onze kerken stil op het eind van de Witte Donderdag viering. Want Jezus gaat weg..... het tabernakel blijft leeg openstaan, kaarsen, kleden, alles gaat weg. De klokken luiden niet meer..... Tot zaterdagavond, als wij het paasvuur ontsteken en vieren dat Hij verrijst. Dan komt het licht terug, de kaarsen gaan aan, het is feest. Orgel en klokken zijn weer te horen.

GOEDE VRIJDAG. Goed ? Wat is er zo goed aan dat Jezus sterft ? We weten dat Hij een verschrikkelijke dood sterft. Maar Hij sterft voor zijn vrienden, voor ons !!, om ons te redden van het kwaad, van zonde, van eeuwige dood. Hij geeft zijn leven om de band, het verbond tussen hemel en aarde, tussen God en mensen, te herstellen. Om de mensen weer te verzoenen met God. Daarom zei Hij: de kelk van het Nieuwe en Altijdurende Verbond. Door Zijn kruisdood redt Hij ons allemaal. En opent de deur naar de hemel: wie in Hem gelooft, en Zijn verhaal, Zijn voorbeeld, volgt, is ooit welkom in de hemel, bij Hem, bij God, voor altijd.

Als Hij sterft gebeuren er trouwens allerlei bijzondere dingen: de aarde beeft, het wordt donker, het grote gordijn (voorhang) voor het altaar in de tempel scheurt doormidden. Graven van bijzondere mensen gaan open. En enkele aanwezigen zeggen: het was dus toch de Zoon van God.....

Op Goede Vrijdag doen wij om 15.00 uur altijd de Kruisweg, langs 14 afbeeldingen van het Lijdensverhaal, waarmee we Zijn lijden en sterven willen gedenken. En in de avond doen we altijd de zogenaamde Kruisverering. We brengen dan ook bloemen mee.

Zaterdag is de dag van de GRAFRUST. Maar 's avonds vieren we de PAASWAKE. De paaskaars wordt ontstoken, het nieuwe doopwater gezegend. We lezen mooie verhalen, we zingen de Paas- Jubel – zang, de klokken luiden, het is feest. Nieuw licht, nieuw geluid, nieuw LEVEN. Jezus verrijst !! De dood heeft niet het laatste woord. Bloemen, water, frisse geuren. Het is niet toevallig dat Pasen in de Lente valt.....

En zondag vieren we PASEN: het graf is leeg. En sinds die tijd verschijnt Jezus regelmatig aan vrienden..... tot Hemelvaart (40 dagen later !!!!) als Hij terugkeert naar Zijn Vader. En 50 dagen na Pasen is het Pinksteren: Jezus stuurt ons de Heilige Geest om ons altijd en overal te helpen.

Het is een rare tijd, bizar, onzeker, en hoe gaat dit aflopen, en wanneer ?

Wij hopen dat door al deze toestanden, de mensen weer (meer) zullen gaan bidden, hun toevlucht zoeken bij God, bij Jezus, bij Maria. En gaan nadenken over het leven. Wat ging er fout? Wat moet (!) er anders? Beter? Gaan wij straks anders om met natuur, dieren, milieu, gaan wij anders om met ons leventje dat zo maakbaar en zo vanzelfsprekend leek ? Gaan wij anders om met elkaar ?? Met God? Met Jezus ?

ZALIG PASEN

De diaken